

ORTAK AKILDA BULUŐMA



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

# ORTAK AKILDA BULUŐMA

DEVLET BAHÇELİ



[www.mhp.org.tr](http://www.mhp.org.tr)





**ORTAK AKILDA  
BULUŞMA**

boş



### **Milliyetçi Hareket olarak bizim;**

*Bin yıllık kardeşlik hukukunun bozulmaması, tahrik ve tertiplerle birliğimizin sarsılmaması, küçük bir kıvılcım bekleyen vahim gelişmelere fırsat verilmemesi için gösterdiğimiz yüksek hassasiyet ve fedakârlığı, bastırdığımız milli heyecanı asla anlamayacak olan işbirlikçilere vereceğimiz en hafif cevap şimdilik şudur.*

*Tekirdağ'da bizimdir, Şırnak'ta bizim,  
Artvin de bizimdir, Denizli de bizim.  
Adımız bir, anımız bir, acımız bir.  
Biz büyük bir aileyiz.*

*Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek ve tek yüreğiz.  
Biz alt kimlik ve etnik kalıntı değil büyük Türk milletiyiz.*

14 Ekim 2008

**Devlet BAHÇELİ** MHP Genel Başkanı

boş

## **İÇİNDEKİLER**

---

7 Ekim 2008.....	7
14 Ekim 2008 .....	31
21 Ekim 2008 .....	53
4 Kasım 2008.....	75
11 Kasım 2008 .....	97
18 Kasım 2008.....	117
25 Kasım 2008.....	139
2 Aralık 2008.....	163

boş



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**07 EKİM 2008**



boş



## **Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Medyamızın Kıymetli Temsilcileri,**

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem 3. yasama yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk Grup toplantısını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü yasama yılı çalışmalarına, belirsizliğin ve kriz işaretlerinin arttığı, siyasi çatışmaların tehlikeli boyutlara ulaştığı ve Türkiye'nin varlığına kastetmeyi amaçlayan kanlı terörün tırmandığı yüksek gerilimli bir kargaşa, huzursuzluk ve istikrarsızlık ortamında başlamaktadır.

Türkiye'mizin risk ve tehditlerle dolu bir dar boğazdan geçtiği, içte ve dışta ağır sorunların çözüm beklediği bu ortamda, dört gün önce yaşadığımız elim olay neticesinde ortaya çıkan şehadetler aziz milletimizi derinden yaralamış ve elbette ki haklı bir infiale neden olmuştur.

Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği uğruna canlarını vermekten kaçınmayan aziz şehitlerimiz muhteşem katılımlarla baba ocaklarında toprağa verilmiş; artık bu konudaki sabrı, sınırı



rına dayanmış bulunan milletimiz, kahramanlarını bağırlarına basarak teröre karşı milli tepkilerini yüksek sesle göstermişlerdir.

Bu hunhar saldırıyı nefretle lanetliyor, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, ailelerine, aziz milletimize ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum.

### **Muhterem milletvekilleri,**

Bugünkü Grup konuşmamda yer vermeyi düşündüğüm;

√ Dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin yanı sıra, yanlış ekonomik politika ve tercihlerin giderek kriz ortamına sürüklediği Türk ekonomisinin vahim durumunun analizi ile,

√ Özellikle son aylarda ortaya çıkan ciddi ve belgeli yolsuzluk olayları ile temiz siyaset için yapılması gerekenleri kamuoyu ile paylaşacağımız bu esnada, kanlı bir terör saldırısının meydana gelmiş olması bu çok önemli konuları tabiiyle ikinci plana atmıştır.

Bu itibarla, bu konulardaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki toplantılarda yapacağımızı, bugün terörle mücadeledeki değerlendirmelerimize yer vereceğimizi açıklamak istiyorum.

Bunun yanı sıra, 22 Temmuz seçimlerinden bu yana 23. dönem 1. ve 2. yasama yılında yaşanan yoğun gündemin bir analizini, partimizin bu konulardaki duruşunu ve önümüzde çözüm bekleyen muhtemel gelişmeleri ana hatları ile açıklamaya ve aziz milletimizle paylaşmaya çalışacağım.



## **Değerli Arkadaşlarım,**

Hiçbir vatan sevdalısının tepkisiz kalamayacağı, hiçbir insan evladının sessiz duramayacağı, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği kanlı terör tablosu karşısında, ne öne sürülecek bahaneler, ne mazeret olacak gerekçeler ve ne de sözde kararlılık mesajları konunun aciliyetini ve vahametini ortadan kaldıramayacaktır.

Gerçekleştirilen son hain saldırının yeri, zamanı ve şekli ile güvenlik güçlerimizin doğrudan ve ağır silahlarla hedef alınması, terör örgütünün kazandığı cüretin boyutlarını da gözler önüne sermiştir.

Bu elim olayın ardından öncelikle yapılması gereken, kaçan teröristlerin tam bir imhası ile sonuçlanana kadar havada ve karada, her türlü zeminde yürütülecek askeri bir operasyonun tam kararlılıkla ve ısrarla sürdürülmesidir.

Teröristlerin uğrayabilecekleri ancak böylesi bir akıbet, belki milletimizin vicdanını bir nebze olsun ferahlatacak, öfkesini dindirebilecek ve aziz şehitlerimizin ruhlarını şâd edebilecektir.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki inlerine kaçan teröristlerin gidebildikleri son sığınak neresi olursa olsun ve ne kadar uzakta bulunursa bulunsun, artık uluslararası hukukun tanıdığı meşru sıkı takip şartlarının tamamı oluşmuştur.

Hain saldırıda ağır silahların kullanılmış olunması, sınır ötesine yapılacak askeri harekâta yönelik orantılı güç kullanımını önleyecek eleştirileri de tamamen ortadan kaldırmış ve hiçbir mazerete imkân vermeyecek kadar durum netleşmiştir.



Hükümet derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teröristlerin tam bir imhası ile sonuçlanacak kapsam ve derinlikte bir harekât için siyasi irade göstermelidir.

Bunun yanı sıra, bu harekâtle bağlantılı olarak, bu bölgelerde madem ki her terör saldırısında, çetin arazi şartlarının örtü ve gizlenmeye imkân verdiği ifade ediliyorsa, teröristlere üstünlük kazandıran bu fiziki zafiyete bir son vermek üzere; geçmişte yaptığımız önerimizi tekrarlıyoruz.

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye'ye sızmaların mutlaka önüne geçilmek üzere komşu ülke coğrafyasında bulunan ve önleyici tedbirler için Irak'ın kuzeyinden fiziken uygun arazilerden başlatılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından **“Güvenlik Bölgesi”** oluşturulmalıdır.

Bunlar bu defada yapılamazsa; sınır ötesine operasyon yetkisi veren Tezkere'nin uygulamalarının kamuoyunda sorgulanması ve toplumun mücadeleye olan güveninin sarsılması kaçınılmaz olacaktır.

Artık herkes kabul etmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, adına ne denirse denilsin, yıllardır komşumuz Irak coğrafyasından sevk ve idare edilen açık bir terörist saldırısı ve düşmanca bir tavırla karşı karşıyadır.

Dış kaynaklı bu terörist unsurlar ile içteki siyasal uzantılarının bir cephe oluşturarak eylem, fikir ve emel birliği içinde buldukları, bu ilişki ve işbirliğini her ortam ve fırsatta açıkça ifade etmekten asla kaçınmadıkları da bir gerçek olarak ortadadır.



Geldiğimiz bu aşamada,

√ Ya bu ihanet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi kanlı bir bölünme ve iç çatışma sürecine sokacaktır,

√ Ya da Türkiye Cumhuriyeti devleti, bütün milli güç unsurlarıyla bu saldırılara ve muhataplarına gereken cevabı vererek bu ihanetin belini kıracaktır.

Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Her saldırı sonucunda yaşadığımız acılar elbette ki toplumca paylaşılmalı, acı kayıplarımızın kutlu hatıraları milletimizin gönlünde sonsuza kadar yer bulmalı ve yaşatılmalıdır.

Ancak, burada inandırıcılığı giderek zayıflayan taziye mesajları ve malûm kararlılık beyanlarından daha da önemli olan, terörün kalıcı olarak durdurulması, bölücülüğün son bulması ve yeni şehadetlerin önüne geçilmesi için tedbirler alınması ve önerilmesidir.

Bunların yanı sıra iç siyasi kaygıların neden olduğu oy avcılığının da terörle mücadeleyi gevşeten önemli bir faktör olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, terörle mücadele konusunu; teröristle mücadelenin üstünde ve onu da kapsayan bir bölücülükle mücadele stratejisi çerçevesinde görmektedir.

Partimiz, bölücülüğün önünü açan ihmal, kasıt ve düzenlemelerin, terörü ortaya çıkaran şartlar ile etkenlerin ve teröre ce-



saret kazandıran ortam ve söylemlerin önünün kesilmediği ve bu olumsuz iklim ortadan kaldırılmadığı takdirde terörün ve bölücülüğün bitirilmesinin güç olacağını öngörmektedir.

Bu itibarla, olayı yüzeysel ve basite indirgeyen yaklaşımlarla ve yalnızca askeri tedbirlere sığınan bir çözüm yolunu asla tercih etmemiş, siyasal duruşumuzun ve tekliflerimizin ilamı olan **2007 Seçim beyannamemizde** de yer verdiğimiz gibi, siyasal hedeflerinin arasında askeri ve güvenlik tedbirlerine ilave olarak;

√ İç göç, yoksulluk, yolsuzluk, milli ve manevi iklimi ve dengeyi bozan, aile yapısını deforme eden sosyal, siyasal ve kültürel gelişmelerle ilgili tedbirler geliştirilmesi,

√ Asayişsizliği ve terörü besleyen ekonomik, sosyal ve diğer etkenler üzerinde araştırmalar yapılarak terörün ve asayiş olaylarının gerçekleşmeden önlenmesi,

√ Terörü besleyen kaynakların kurutulması, buna müsait bir ortam hazırlayan sosyo-ekonomik sorun ve sıkıntıların birinci öncelikli konu olarak köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturulması ve bu kapsamda GAP projesinin biran önce bitirilmesi,

√ Kanlı terörün yuvalandığı bölgelerde devlet otoritesinin tesisi için terör örgütünün ve sivil maşası olan mahalli yapıların vatandaşlarımız üzerindeki etki, tehdit ve baskılarının mutlaka kırılması,

√ Terörün uluslararası boyutu itibariyle siyasal, lojistik ve finans desteklerine karşı etkili tedbirler alınması gibi, çok yönlü öneriler yer almıştır.



Partimiz, toplumun her kesimini haklı olarak heyecanlandıran, öfkeliendiren ve hatta tahriklere açık hale getiren her şehadet olayında; milli hassasiyetleri en yüksek siyasal tabana sahip bir parti olarak, toplumu sürekli sükûnete ve kucaklaşmaya davet etmiş, şehitlerin aziz hatıralarını en hassas dönemlerde incitmeye azami özeni göstermiştir.

Bizim buradaki endişemiz, etnik tahriklerin Türkiye'yi bir kardeş kavgasına sürüklemesi ve bunun sonucunda Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukunun yara almasıdır.

Son günlerde Balıkesir'de yaşanan üzücü olaylar ve gerginlikler, tehlikenin büyüklüğünü ve kaygılarımızın haklılığını bütün açıklığıyla ortaya koymuştur.

Bölücü hainlerin bu alçak emellerine set çekmek ve bu oyunu boşa çıkarmak, bugün hepimiz için vatan görevidir.

Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Gençlik bu sorumluluk anlayışı içinde olmayı sürdürecektir, şartlar ve tahrikler ne kadar ağır olursa olsun bu alçak senaryonun sahneye konulmasına geçit vermeyecektir.

Bu hassasiyet herkes tarafından gösterilmediği takdirde, etnik kimliklerin okşanması, bölünmeyi hızlandıracak eğitim ve resmi dil taleplerinin önünün açılması, bölücülerin hamisi olan Iraklı aşiret reisleri ile resmi temasların başlatılması, üzerinde ısrarla durduğumuz kardeşlik duygularına ağır bir darbe vuracaktır.

Bölücü terörizmle siyasal bölücülük arasındaki doğal ve doğrudan ilişkiyi tersten yorumlayarak, bölücü taleplere hak vermenin, sessiz kalmanın ve anayasal zemin hazırlamanın terörü or-





tadan kaldıracığını zannetmek, gafletin de ötesinde ihanetle eş-değer bir yanılma olacaktır.

Eline silah almış teröristleri, sözde üst kimlik baskısı altında bunaldıkları için dağa çıkmak zorunda kalmış hak arayan masumlar olarak görmeye başlarsanız, onları sözde dağa çıkararak sorunları siyasi tavizlerle çözdüğünüzü zannederseniz bu belayı sona erdirmeniz asla ve asla mümkün olmayacaktır.

Elbette ki 30 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelede, bu tehdidin makul seviyelere bir türlü indirilemeyişinde herkesin ve her kesimin, her kurum ve kuruluşun sorumluluk payı vardır ve olmalıdır.

Ancak bizim tespitimize göre, milletimize musallat olan bu belanın yıllardır gösterilen kahramanlık ve şehadete, çekilen acı ve meşakkate rağmen bugüne kadar bitirilemeyişinin en önemli nedeni, teröristle mücadelede güvenlik güçlerinin gösterdiği kararlılık ve inancın; terör ve bölücülükle mücadeleden sorumlu olan siyasi kadrolarca gösterilememiş olmasıdır.

Bu itibarla bugün de aynı yanlışlara düşerek bir yandan güvenlik kuvvetlerine mücadele etmeleri için yetki ve izin verip, öte yandan terörü besleyecek kaynakların ve moral unsurlarının siyaset tarafından canlı tutulmaya çalışılması, teröre kredi açmaktan ve Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Partimiz yıllardan beri çok hassasiyetle takip ettiği bu millî meseledeki önerilerini kamuoyu ile içtenlikle paylaşmış, siyasal iktidara yöntem olacak beli başlı çözüm yollarını yüksek sesle ve defalarca önermiştir.



Bugün bu söylediklerimizi tekrar edecek olmamız, öngörülerimizin haklı çıktığına dair basit bir hesabın; ya da hükümetin bir zafiyetini daha yakalamış olmak anlamında çığ bir yaklaşımın ürünü asla değildir.

Keşke terörle ve bölücülükle ilgili olarak biz söylediklerimizde haksız çıkmış, buna karşılık terör belası ülkemizden kalkmış, acılar son bulmuş ve milletimiz huzura kavuşmuş olsaydı.

**Bu kapsamda olmak üzere defalarca yaptığımız çağrılarda;**

Terörle mücadele için milli bir seferberlik başlatılması, konunun partiler üstü bir anlayışla, **milli bir beka meselesi** olarak ele alınması, (22.10.2007-Basın Açıklaması)

Ayrıntılı bir **bölücülükle mücadele stratejisi** hazırlanarak, derhal uygulanması, (23.10.2007-Grup Toplantısı)

Teröre kucak açan komşu mihrakları susturmak için somut ve inandırıcı bir güçle desteklenen kapsamlı **siyasi caydırıcılık stratejisinin** geliştirilmesi ve icrası, (17.01.2007-Basın Toplantısı)

√ Hükümetin, terörle mücadelenin gereği olarak, bölgede **olağanüstü hal uygulaması** dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri kararlaştırması ve Meclis'e sunması, (22.10.2007-Basın Açıklaması), (23.10.2007-Grup Toplantısı)

√ Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylem ve suçlar için dokunulmazlık zırhının hemen kaldırılması, bununla sınırlı **Anayasa değişikliğinin** süratle Meclis'ten geçirilmesi, (13.11.2007-Grup Toplantısı)



√ Teröre karşı AKP Hükümeti'nin siyasi irade ve kararlılığını somut olarak ortaya koyması, **caydırıcılığın icra edilebilmesi** için arkasındaki siyasi irade ve kararlılığın açık ve net olması, şaibe taşımaması, (22.10.2007-Basın Açıklaması)

√ Soruna müdahil ülkelerin Türkiye'den doğan ve Türkiye ile işbirliği sonucu oluşmuş menfaatlerinin gözden geçirilmesi ve **yaptırım enstrümanı** olarak değerlendirilmesi, (23.10.2007-Grup Toplantısı)

• Komşu ülkenin topraklarının saldırı maksadıyla kullanılmasından doğan meşruiyetle, hukukun Türkiye'ye tanıdığı **meşru savunma hakkının ve askeri müdahalenin** başlatılması, (17.01.2007-Basın Toplantısı)

√ Sürdürülen Sınır Ötesi Harekatın Türkiye içindeki boyutu ile bölücülüğün önlenmesi için alınacak tedbirlerin aynı anda, aynı çerçeve içinde ve **ortak bir vizyon** ile değerlendirilmesi, (26.02.2008-Grup Toplantısı)

√ Terörü himaye eden Barzani ve peşmerge gruplarının bu düşmanca hareketinin savaş sebebi olduğunun **Irak yönetimine bir ultiimatla** bildirilmesi, (22.10.2007-Basın Açıklaması)

√ Kendilerine meşruiyet kazandırma ve muhatap bulma peşinde olan Kuzey Irak'lı grupların sözcüsü veya temsilcisi sıfatını taşıyan şahıslar ile resmi düzeyde, Irak Devleti adına bile olsa ilişki kurulmaması, muhatap alınmaması, (30.10.2007-Grup Toplantısı)

√ Kuzey Irak'a Türkiye üzerinden **lojistik desteğin bütün unsurlarıyla durdurulması**, (22.10.2007-Basın Açıklaması)



√ Türkiye ABD'den haklı olarak beklediği anlayışı ve desteği görmezse, **İncirlik ve Habur üzerinden** lojistik destek konularını gündeme getirmesi, (22.10.2007-Basın Açıklaması)

Ve bunların yanında az önce ifade ettiğim Güvenlik Bölgesi oluşturulmasına yönelik teklifimiz sıcaklığını ve geçerliliğini hala korumaktadır.

Yaptığımız, tespit, öngörü ve öneriler **tarihe düşülmüş kayıtlar** olarak geçmişteki açıklamalarımızda yerini almıştır.

Bugüne kadar önerdiğimiz bunca tedbirlerin hükümet tarafından uygulandığına dair hiçbir emare mevcut değildir.

Hükümet teröristle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihale etmiş, terörle mücadele gibi çok yönlü mücadele alanında ise sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

Biz dün söylediklerimizde haklı çıktık. Yarın için söylediklerimizde de haklı çıkacağımıza inanıyoruz ve kendimize güveniyoruz.

Siyasette yapamayan gider, yapacak olan gelir.

Ancak bu demokratik devir teslim gerçekleşinceye kadar yaşanacak bütün kayıpların vebali hükümetin omuzlarında, Milliyetçi Hareket'in hesap soran elleri ise sorumluların yakasında olacaktır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Terör yoğunluklu ortamın ağırlaştırdığı bu dönemde gündemin ilk maddesi olan Sınır Ötesi Operasyon için hükümete izin ve yetki veren Tezkere'nin önemi bir kat daha artmıştır.

Bitirilemeyen bölücü terör tehdidi karşısında öncelikle yapmamız gereken, 17 Ekim 2007 tarihinde bir yıl süre için hükü-



mete verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Sınır Ötesi Operasyon yapma izin ve yetkisinin Meclis kararıyla tekrarlanmasıdır.

Bu belanın teröristle ilgili boyutunu tamamen ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son derece kararlı olduğu, ısrarlı ve istikrarlı açıklama ve uygulamalarından anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin milli birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bölücü teröre karşı hem ülke sathında hem de sınır ötesinde eş zamanlı, etkili ve amansız bir mücadele verilmesi için, başta AKP Hükümeti ve yüce Meclis tam bir siyasi irade ve kararlılığı somut olarak ortaya koymalıdır.

Bu konuda artık kamuoyu ile paylaşılması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiği anlaşılan ve Komutanlık Devir Teslim Törenleri'nde yüksek sesle dile getirilen talepler öncelikle Hükümet ve sonra Meclis tarafından ciddiye alınmalıdır.

Bu kapsamda ülkemizin güvenliği diğer sorunların üstünde tutulmalı, güvenlik güçlerimizin fedakârlıklarını sekteye uğratan, mücadelelerine zorluk çıkartabilecek hukuki engeller varsa, bunlar mutlaka aşılmalıdır.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket, bölücülüğün ve bölücü terörün tamamen yok edilmesinde alınacak kararlar için her desteği vermeye hazır ve kararlıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'nda tam kadro hazır bulunacak ve milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir yıl süreyle daha Sınır Ötesi Operasyon yapma yetkisi veren Tezkere'ye evet oyu vereceklerdir.



## **Aziz Milletvekili Arkadaşlarım,**

Yakından bildiğiniz ve içinde yaşadığımız gibi Türkiye, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra gerilimlerle dolu bir siyasal ortamı bütün şiddeti ile yaşamıştır.

Bu sürecin, hatırlamakta fayda mülâhaza ettiğim ve derin izler bırakan fay hatları şunlardır:

√ Demokratik rejimin selameti açısından mutlaka çözülmesi gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi,

√ Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Kıyafetini düzenleyen Anayasa değişikliği ve akabinde Anayasa Mahkemesi'nde iptali,

√ Türklük değerlerine hakaret fiilini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi'nin iktidar çoğunluğu tarafından değiştirilmesi,

√ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınır ötesi harekât yetkisi veren Tezkere'nin yüce Meclis'ten çıkartılması,

√ Vakıflar Yasası'nın azınlık vakıflarını himaye edecek şekilde AKP eliyle yenilenmesi,

√ Tek başına iktidar sorumluluğuna sahip Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılan kapatma davası ile başlayan sancılı süreç,

√ Devlete ve hükümete karşı bir tertip amacıyla oluşturulduğu iddiasıyla açılan bir davada, çok sayıda kişinin uzun süredir hürriyetlerinin bağlandığı bir hukuki belirsizlik ortamı,



√ İnanç istismarcıları ile sözde Cumhuriyet bekçileri arasında yaşanan gerilim, tartışma ve atışmaların yorduğu ve bıktırdığı bir siyasal kör dövuşü,

√ Giderek yoksullaşan, geleceğe dönük kaygıları daha da artan, çocukları için umutları gün geçtikçe azalan çaresiz ve öfkeli bir toplum,

√ İktidarın terörle mücadele zaafiyetinden istifadeyle şekil ve yöntem değiştirerek artık kent merkezlerinde de tırmanan terör eylemleri,

√ Yıllardır yüz binlerce vatandaşımızın canını yakan, mağdur eden, yurtdışı kaynaklı inanç dolandırıcılığının bir ucunun iktidar zihniyetine kadar dayanmış olması,

√ Ve, kamu kaynaklarından rant sağlamaya yönelik olarak yandaşların gördüğü himayeler, artan yolsuzluk haberleri, kayırlan aile şirketleri, yakınlar ve akrabaların aniden büyüyen servetleri *bu dönemin en başta gelen konuları olmuştur.*

Rejim bunalımına dönüşmenin eşiğine gelinen siyasal krizlerin yaşandığı bu süreçte, gerek Parlamento çalışmalarıyla gerekse siyasi *her kademedeki teşkilatlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi,*

√ Sorunların öncelikle büyümeden çözülmesi,

√ Gerilimlerin alevlenmeden sönebilmesi,

√ Toplumun yapay sorunlarla meşgul edilmemesi,

√ Demokrasinin geleceği ve sağlıklı yaşatılabilmesi,



√ Siyasi çıkar sağlamaya yönelik istismar alanlarının daraltılması,

√ Sanal tartışmaların neden olduğu kavram kargaşasının sona erdirilmesi,

√ Asgari müştereklerde uzlaşmanın ve işbirliğinin başlatılması,

√ Ve Türkiye'nin gerçek gündemle yüzleşebilmesi için öngörülerini, icraatlarını, önerilerini ve kucaklayıcı mesajlarını *ka-muoyu ile paylaşmıştır*.

Ve inanıyorum ki, daha büyük çalkantılara neden olabilecek kargaşalardan bir nebze olsun ülkemizi uzaklaştırmıştır.

Bu bir yıllı aşkın dönemde, milletin temsilcisi olmaya hak kazanan siz değerli arkadaşlarım üslendiğiniz görevin idraki içinde bulunduğunuzu gösterdiniz.

Milliyetçi Hareket'in 40. yılına girecek olan siyasal birikimini, günlük hesaplar ve ucuz siyaset ile heba etmeyecek bir siyasi akla, bilince, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahip olduğunuzu ortaya koydunuz.

Aziz milletimizin hizmetine başlarken namus ve şeref gibi kavramlar üzerine içtiğiniz andın mukaddesatına sadakatle bağlı olacağınızı herkese ispat ettiniz.

Bu konuda yapıcı çalışmalarınız ve gösterdiğiniz fedakârlıklar nedeniyle hepimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ağır sorunların beklediği yeni yasama döneminde de aynı başarılı çalışmalarını sürdürüceğinize yürekten inanıyorum.

Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.





## **Muhterem Milletvekilleri,**

Yılladır süren siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bünyemizi çürüten müzminleşmiş hastalıklarla mücadele, yeni dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki en önemli konudur.

Türkiye'nin kaderini ilgilendiren bu sorunların, 22 Temmuz seçimlerinin belirlediği Meclis aritmetiği çerçevesinde çözümünü konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi çok daha hayati görev ve sorumluluklarla karşı karşıyadır.

Bugün içinden geçilen yüksek gerilimli ortamdan çıkılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında normalleşme sürecini başlatacak somut adımlar atması bütün siyasi partilerin ortak sorumluluğu olarak görülmelidir.

Türk milletinin siyaset kurumu ve Parlamento'dan ortak talebi ve beklentisi;

√ Siyasi gerginliklerin yumuşatılması,

√ Çatışma ve zıtlaşma yerine asgari müştereklerde buluşması,

√ Siyasetin üzerine düşen gölge ve şaibenin kaldırılması, aşınan ahlaki temelinin yeniden inşası ve,

√ Yolsuzluk ve kanunsuzlukların üzerine kararlı ve etkili biçimde gidilmesidir.

Siyaset kurumunun bu haklı talep ve beklentilere karşı kayıtsız kalması hiçbir şart altında düşünülemeyecektir.

Son dönemde yaşanan bunalımların, gerginlik ve skandalların ortak akıl ve sağduyu ile bir fırsat penceresine dönüştürülmesi, çalkantılar içinde sarsılan Türkiye'nin durulmasını sağla-



yacak ve Türk milletinin gerçek gündemine dönülmesini mümkün kılacaktır.

Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bu konulara öncelik verecek bir gündemi mümkün olabilecek en geniş tabanlı bir mutabakatla ve süratle hayata geçirmesi, siyasi partilerin "temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplum" idealine bağlılık konusunda ne derecede samimi olduklarının bir göstergesi olacaktır.

Demokrasinin bütün kurum ve gerekleriyle işler hale gelmesi ve rejime dışarıdan müdahale heveslerinin önünün kesilmesi ancak böyle bir ortamda mümkün olabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugünkü darboğazın demokratik rejimin meşru zeminlerinde aşılabileceğine samimiyetle inanmaktadır.

Bu konuda somut unsurlarıyla ortaya koyduğumuz önerilerimizin siyasi partiler tarafından, dile getirdiğimiz bu mülâhazalar ışığında iyi niyetle değerlendirilmesi bu bakımdan önem taşımaktadır.

Değerli milletvekillerinin yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri ferasetle ülkemizi bunalım sürecinden çıkartacak tek organın, milli iradenin tecelli ettiği yegâne yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ispat edeceklerini ümit ediyorum.

Türkiye'nin bütün sorunları, ortak aklın ve sağduyunun rehberliğinde ve müşterek sorumluluk duygusu ile bu çatı altında çözülmek mecburiyetindedir.

*Beklentimiz*, içinde bulunduğumuz toplumsal gerilim ve güvensizlik ortamının mimarı olan kronik çatışma aktörlerinin;



√ Geçmişte yaptıkları inatlaşma ve çatışmaların toplumda oluşan gerilimlerin de kaynağı olduğunu,

√ Siyasi, dini veya etnik köken olarak ayrıma tabi tutarak istismar ve göz boyama ile yapılan siyasetin tehlikelerini,

√ Yaptıkları yanlışların kendilerini de, ülkemizi de felakete götüreceğini;

√ Yıllardır mağduriyet sömürüsünün örttüğü yolsuzlukların yeni dönemde birer birer ortaya çıkacağını, *artık anlamış olmalarıdır.*

Geçmiş olumsuzluklarda payı olanların yeni döneme başlar-ken namuslu bir vicdan muhasebesi yaparak hatalarından dön-melerini ümit ediyoruz.

Aksi halde eski tutumların sürdürülmesi durumunda, böylesi bir gelişmenin tarih ve millet önündeki vebali, çatışma aktörleri-nin ve ilkesiz siyaset tüccarlarının vicdanlarında bir kara leke ve omuzlarında ilelebet bir yük olarak kalacaktır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Gelişmeler ve tecrübeler, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ağır sorunlarla yüklü yoğun bir siyasi gündemin beklediğini göstermektedir.

√ Hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yolsuz-luklardan kurtulmak için, temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplum taleplerine hukuki ve ahlâki bir zeminde cevap arayışları,



√ Milli hassasiyetler konusundaki çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla, gelişen ve değişen toplum ve devlet hayatımızın ihtiyaçlarına cevap verecek olan Anayasa değişikliklerinin görüşülmesi, hazırlanması ve yasalaşma süreci,

√ Avrupa Birliği'ne hükümet tarafından verilen taahhütler karşısında iktidar partisi tarafından tartışılmadan çıkartılmasına çalışılacak olan ve bir AKP klasiği haline gelmiş bulunan dayatma ve teslimiyet yasaları,

√ Bir türlü huzur ve barışa kavuşamayan Irak'taki gelişmelerin izleyeceği seyir, buna bağımlı olarak Kerkük'ün ve Türkmenlerin geleceği, Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetim ile başlatılan resmi ilişki süreci ile Barzani'yi işaret eden sözde açılım politikaları,

√ Kıbrıs'ta başlayan yeni görüşme sürecinin gidişatı ile devlet politikalarından muhtemel sapmaların izlenmesi, Ermenistan ile başlatılan kuşkulu ilişkilerin ve tek taraflı adımların akıbeti,

√ Kafkasya'da meydana gelen yeni gelişmeler ışığında Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki değişimler, Boğazlar'ın bu süreçteki önemi, enerji ihtiyaçları ve stratejilerinin gözden geçirilmesi ile ABD'nin İran'a yönelik uygulamaları,

√ Hükümetin tam bir teslimiyetle yıllar yılı peşine takıldığı ve ülkemizi mahkûmu haline getirdiği küresel ekonomik fırtınaların ve yanlış ekonomik tercihlerin neden olacağı ekonomik ve mali krizle mücadele,



√ Yanlış politik tercihlerle yıllardır ihmal edilerek yoksullaşan milletimizin, iş, aş, barınma, eğitim, güvenlik ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair arayışlar,

√ Ve elbette ki milli ve manevi değerlerimizin istismarıyla, etrafında bir çatışma ve kutuplaşma aracı haline getirilen toplumsal dayanışma ve milli kimlik üzerindeki tartışmalar, *Türkiye'nin önüne gelecektir.*

Nitekim küresel ekonomide baş gösteren yangın hali, sanal başarılarla günü kurtarmaya çalışan Türkiye ekonomisinin kapısına dayanmıştır.

Alınmayan önlemlerin ortaya çıkaracağı risklerin, her geçen gün katlanarak altından kalkılamayacak kadar ağır bir krize doğru sürüklediği ortadadır.

Yine bu kapsamda artan yolsuzluk haberlerinin uyandırdığı temiz toplum, temiz siyaset ve temiz yönetim arayışları da siyaset gündemine yerleşmiştir.

Bu konulardaki değerlendirmelerimizi izleyen süreçte kamuoyu ile ayrıntılı olarak paylaşacağımızı buradan duyurmak istiyorum.

Bu ve benzeri ağır sorunların çözümünde elbette ki ilk muhatap, sorunları adım adım davet eden siyaseti ile iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları olacaktır.

Ancak, Türkiye bizim için bu ilkesiz iktidara bırakılamayacak kadar önemli ve vaz geçilmez bir ülke, Türk milleti bu vatandan başka gidecek yeri olmayan, hak ettiği huzur ve refaha bir türlü kavuşamayan asalet sahibi bir beşeri cevherin adıdır.



Tavizkâr bir iktidar zihniyetinin insiyatifine teslim edilemeyecek kadar kadar önemli, değerli ve kutludur.

Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi yeni dönemde de ilkeli, yapıcı ve çözüm öneren siyasetini sürdürecektir, birileri istese de istemese de doğruları söylemeye; beğense de beğenmese de yanlışları eleştirmeye devam edecektir.

Bu düşüncelerle yeni yasama döneminin, vekaletin sahibi olan aziz milletimize ve muhterem vekillerine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum.

boş



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**14 EKİM 2008**



boş



## **Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Medyamızın Değerli Temsilcileri,**

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yakından şahit olduğunuz gibi Türkiye son haftalar içerisinde mutad hale gelmiş bunalımlarının tırmandığı ve terör eylemlerinin yoğunlaştığı bir dönemin sancılarını yaşamaktadır.

Önceki hafta Aktütün Karakolu'na yapılan saldırı sonucu elim kayıpların acıları yaşanırken, hemen ardından Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda Emniyet Mensuplarının şehadeti hepimizi derinden üzmüştür.

En son olarak, İstanbul'da üzerinde patlayıcı madde taşıyan bir teröristin fark edilerek eylem yapmasına fırsat bulamadan yakalanması, terör örgütünün kanlı eylemlerini hedef gözetmeksiz tırmandıracağına ilişkin ipuçlarını vermektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu ihanetin son bulması için her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha tekrarlıyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sınır Ötesine operasyon yapması için Hükümet'e izin ve yetki veren tezkere geçtiğimiz hafta yüce Meclis'te oylanmış ve beklendiği gibi büyük bir ekseriyetle kabul edilmiştir.

Dileğimiz, terörün bir an önce son bulması, diğer tedbirlerle birlikte düşünülecek bu operasyon yetkisinin aziz milletimizin esenliği ile kardeşliğinin devamı için etkili bir şekilde kullanılmasıdır.

Son haftalarda artan terör eylemlerinin izlediği seyir, yaşanan gelişmeler ve tartışmalar ile Hükümet'in bu konulara olan yaklaşımını bir turnusol kâğıdı gibi ortaya çıkaracak olan yeni dönem, yüce Meclis'in bu önemli kararıyla birlikte başlamıştır.

Artık bir AKP klasiği haline gelen ve her sonbaharda tekrarlanacağı anlaşılan bu sürecin de yine *“kanlı eylemler, sonu gelmeyen tedbir arayışları, sözde ateşkes çağrıları ve nihayet kış uykusuna yatma”* denklemiyle tecelli edeceği görülmektedir.

Her kanlı eylemin ardından hükümet tarafından hatırlanan terörle ve bölücülükle mücadelede, hükümetin soruna bakış tarzı, artık çok kritik bir noktaya ulaşmış bu ihanetin geleceğini ve elbette ki aziz milletimizin bekâsını yakından belirleyecektir.

Ne üzücüdür ki, Hükümet üyelerinin beyanatları, tezkere görüşmesi esnasındaki yaklaşımları bu konuda topluma ümit vermekten çok uzak kalmış, bilinen zaafiyetler tekrarlanmaya başlamıştır.



Terörle mücadele, toplumun bütün kesimlerinin ortak desteği ve katkısı ile çözülecek bir milli sorundur. Çünkü her şeyden önce ortak hayat alanımız olan vatanımızı ve bizi bir arada tutan müştereklerimizi hedef almaktadır.

Biz bu konudaki çözüm yolunun “topyekûn seferberlikten” geçeceğine inandığımız için hükümete önerilerimizi sıralamış ve konunun siyaset üstü bir mesele olduğu gerçeği ile her desteğe hazır olduğumuzu da ifade etmiştik.

Ancak, öncelikle kabul edilmesi gereken gerçek, bu sorunun siyasal muhatabının, elinde devlet ve hükümet gücünü kullanma yetkisi bulunan siyasal iktidar olduğudur.

Gelişmeler, Hükümet’in terörle ve bölücülükle mücadelede soruna bizimle aynı pencereden bakmadığını, yaklaşan mahalli idareler seçiminin etkisiyle günü kurtaracak, tepkileri azaltacak, vaziyeti idare edecek bir yaklaşımı tercih ettiklerini göstermektedir.

Üstelik bunlardan daha da vahim olanı, Hükümet’in terörle mücadelede sorumluluğu sırtından atıp tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yüklemeye çalışma pişkinliğinin Meclis çatısı altında alenen sergilenmiş olmasıdır.

8 Ekim günü, yüce Meclis’te tezkere hakkında hükümet ve iktidar partisi temsilcilerinin konuşmaları, iktidarın hükümet olduğunu unutup suçlu ve sorumluyu başka yerlerde arayan ilkel siyasetini bütün açıklığı ile gözler önüne sermiştir.



Tezkere hakkında söz alan sayın Hükümet temsilcisinin; siyasi iktidarın tek sorumlu olduğunu göz ardı ederek terörle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihale etmesi ve “*ne istedilerse verdik*” anlamına gelen sözleri tam bir aymazlık olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu açıklama, “*ne yapalım biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her desteği veriyoruz ancak onlar terörü bir türlü önleyemiyorlar*”, demekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Bu ağır itham, Hükümet'in sevk ve idaresinde bulunan bir devlet gücünün, onu sevk edecek hükümet erki tarafından sinsi ifadelerle suçlanması, terör kayıplarının bir taraftan teröriste, diğer taraftan Mehmetçiğe fatura edilmesidir.

Bu açıklama terörle mücadelede başarısızlığın, şaşkınlığın, siyasal ahlaktan yoksunluğun ve kokuşmuş bir zihniyetin ilk ağzılardan itirafıdır. Bunun başka bir anlamı ve açıklaması yoktur.

Başbakanlık tarafından Meclis'e sevk edilen ve çıkartılması istenen tezkere metninde, “*Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere*” yetkinin “*hudut, şümül, miktar ve zamanının*” hükümet tarafından belirleneceği açıkça yazılmıştır.

Talep edilen bu izin ve yetki yüce Meclis tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil, Hükümet'e verilmiştir.

Tezkere metninin altındaki imza Başbakan Erdoğan'a aittir. Bu imza ile Hükümet, yetki ve sorumluluğun tamamını üstlenmiştir.



Verilen yetkinin Hükümet tarafından ne derece başarılı yapı-  
lıp yapılmadığının hesabını verecek olan da bu konunun muha-  
tabı olan Hükümet'tir.

Başarısızlığa bahane ve adres aramak Hükümet'i vebalden ve  
hesap vermekten asla kurtaramayacaktır.

### **Değerli milletvekilleri,**

Türk milletini bölme, Türk devletini parçalamaya yönelik ta-  
rihi emellerin ilanını olan Sevr Anlaşması, hepinizin malumu ol-  
duğu gibi ülkemiz coğrafyasını parçalara ayırmış, bu sanal paf-  
talar üzerinde aziz yurdumuz yapay ülkelere paylaştırılmıştır.

Bu zillete tahammülü olmayan kutlu ceddimizin şanlı müca-  
delesini, milletimize bölünmeyi dayatanlara karşı bir şamar gibi in-  
miş ve vatan sınırlarımız bugünkü şekliyle hukuki meşruiyet ka-  
zanmıştır.

Bir taraftan Edirne'ye, diğer taraftan Hakkari'ye, bir yandan  
İzmir'e, öte yandan ise Iğdır'a kadar uzanan aziz topraklar ecdat  
kanıyla sulanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları çizilmiştir.

Bugün hiçbir milliyetçinin ve vatan sevdalısının aklında ve  
gönlünde bu topraktan bir karışının bile verilmesi ve hatta bu-  
nun hayal bile edilmesi mümkün değildir.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti adı  
ile temsil edilen bu siyasi, beşeri, fiziki, kültürel ve ekonomik  
coğrafyayı bir ve bütün olarak korumaya yemin etmiş bir siyasi  
anlayışın temsilcileriyiz.

Ve bunu bir varlık sebebi ve kutlu bir vatan görevi olarak te-  
lakki ediyoruz.



Bu itibarla, kurulduğumuz 40 yıl öncesinden bu yana, aziz vatanımız ve muhterem milletimiz için duyduğumuz bağlılığı, sürekli vurguladık.

Verilecek toprağımızın, terk edilecek ilimizin, çizilecek sınırımızın, vazgeçilecek insanımızın olmadığını yüksek sesle sürekli tekrarladık.

Tarihin en müşkül anlarında bile terk edilmeyen bu toprakların, bugün kanlı terörün baskısı ile terke hazırlandığına dair en küçük bir şüphe veya ima bile bize göre vatana ihanetle eşdeğer bir alçaklıktır.

Ancak ne var ki, bizim vatan coğrafyasının bütünlüğü hakkında gösterdiğimiz kararlı duruştan nasibini almamış zihniyetlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında mevcudiyeti bugün yaşadığımız en büyük talihsizliktir.

Biz bunların örneklerine, bölücülüğün siyasi uzantılarının söz ve eylemleriyle daha önceleri şahit olmuştuk.

Bu kez, tezkere görüşmeleri esnasında, Adalet ve Kalkınma Partisi adına söz alan milletvekilinin, Hükümet'inin bu bölgede yaptıkları sözde hizmetleri anlatırken yüce Meclis'e, **“Gâvur Dağ'ından, Sivas'tan öteye geçmek lazım”** mealindeki sözleri, bölücü propagandanın nerelere kadar ulaşmış olduğunu ve bu düşünce sahibini nasıl teslim aldığını bütün açıklığı ile ortaya koymuştur.

Bu zırvaların sahibi olan zat, vatan toprakları üzerinde çizdiği bu hayali hattın doğusunu muhterem milletvekillerine ne maksatla hatırlatma cüretini göstermektedir?



Bahsettiği bu sanal hattı, yüce Meclis'e açıklamakla hangi coğrafyayı tanımlamak ve neyi kabul ettirmek peşindedir?

Zatın, bu sorulara vereceği namuslu cevap, milletimiz için düşündüğü ve vatanımız için varsaydığı ve kabul edemeyeceğimiz geleceğin de işareti olacaktır.

Bizim sorguladığımız husus, iktidar partisi adına konuşan bu milletvekilinin, **Gâvur dağı ile Sivas** ekseninde çizmeye çalıştığı hattın, PKK belgelerinde, Barzani haritalarında, Amerikan raporlarında ve uluslararası ihanet toplantılarında da yer aldığı gerçeğidir.

Bu beyanatta birlikte, sözün sahibi ve onu alkışlayan parti mensuplarının görüşleriyle, PKK'nın Türkiye'yi görmek istediği coğrafya arasında tam bir uyum olduğu ortaya çıkmıştır.

Bugün Başbakan Erdoğan'ın eşbaşkanlığına soyunduğu Büyük Ortadoğu Projesi'nin karanlık sınırlarına ilişkin dayatmaların, artık milletvekillerinde bile şekil bulduğu bu açıklama ile kesinleşmiştir.

AKP, PKK ve Barzani aynı çizgide, asırlık Sevr zihniyeti ile bir kez daha buluşmuş ve maalesef bunun için yüce Meclis kürsüsü alet edilmiştir.

Ve bize göre böylesi bir kirli zihniyet, en az PKK kadar bölücü, alçak ve ahlaksızdır.

Benim, ülkemın bir bölgesinde ısrarla bulunmamı isteyen benzeri ifadelere Başbakan Erdoğan'ın seçim gezilerinde de şahit olmuş, ancak toplumsal gerginliklere fırsat vermemek için bunların bir sürç-i lisan olduğunu farz ederek üstünde fazla durmamıştım.





Ancak görünen odur ki, bu ilkel siyaset ve istismarın alanı giderek genişlemiş ve maalesef Türkiye'yi yönetme iddiasındaki iktidar partisinin milletvekillerine, aziz vatanımızı ikiye bölecek bir coğrafi tasavvura da neden olmuştur.

Ard niyetinin artık iyice malum olduğu bu noktada Başbakan'a sormak lazımdır:

Beni ve partililerimi ısrarla ve her fırsatta bir vatan coğrafyasına davetinizden neyi ummaktasınız, hangi tertipleri tezgâhlamaktasınız?

Hangi küresel senaryonun eksik kalmış parçasını bizim üstümüzdten tamamlamak peşindesiniz?

40. yılına girecek bir siyasal hareket olarak, nerelere gidip, kimlerle kucaklaşacağımızı siz mi tayin edeceksiniz?

Biliniz ki biz maksadınızın farkında ve kurgulanan oyunun şurundayız.

Bu sinsî tahrikleriniz, vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşmış evlatlarımıza ve kahraman milletimize yapılmış en büyük ihanet ve hakarettir.

Bunun karşılıksız kalması asla düşünülemez.

Şimdi değilse yarın mutlaka!...

*Milliyetçi Hareket olarak bizim;*

Bin yıllık kardeşlik hukukunun bozulmaması, tahrik ve tertiplerle birliğimizin sarsılmaması, küçük bir kıvılcım bekleyen vahim gelişmelere fırsat verilmemesi için gösterdiğimiz yüksek hassasiyet ve fedakârlığı, bastırığımız milli heyecanı asla anlayamayacak olan işbirlikçilere vereceğimiz en hafif cevap şimdilik şudur.



Tekirdağ'da bizimdir, Şırnak'ta bizim,  
Artvin de bizimdir, Denizli de bizim.  
Adımız bir, anımız bir, acımız bir.  
Biz büyük bir aileyiz.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek ve tek yüreğiz.  
Biz alt kimlik ve etnik kalıntı değil büyük Türk milletiyiz.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Güvenlik mensuplarımızın şehadetleri ile sonuçlanan son terörist saldırıların en belirgin sonucu, Hükümet'in terör ve bölücülükle ilgili olarak stratejisinin, inancının, fikrinin ve niyetinin bulunmadığını ortaya koymuş olmasıdır.

√ Hükümet tarafından bir yandan kalkınmanın terörü önleyeceği söylenirken, diğer yandan bölgede artan zenginliğin ve mutluluğun terörü tahrik ettiğinin yine Hükümet üyelerince ifade edilmesi tam bir şaşkınlık örneğidir.

√ Bir taraftan dış politikada ne kadar başarılı adımlar attığımız ve ne derece itibar kazandığımız anlatılırken; diğer taraftan bir PKK'lı teröriste, sözde dostumuz Yunanistan makamlarınca oturma izni verildiğinin ortaya çıkması, bölücü bir TV kanalının hala Avrupa'dan yayınına sürdürmesi bu garabetin işaretidir.

√ Terör saldırısının ilk anlarında yapılan açıklamalarda “yataklık edenlerden hesap sorulacak” denirken, terörü Irak'tan besleyen ve yöneten aşiret reisleri ile masaya oturulacağına dair çıkan haberler tam bir çelişkinin belirtisidir.



√ Bir yandan, her terör eyleminden sonra sözde “gözden geçirilen ve alınan yeni tedbirler” açıklanırken, öte yandan İspanya’da, İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde terörle mücadele modellerinin araştırılması, dağınıklığın ve kararsızlığın kanıtıdır.

√ Bir tarafta, bir ABD yetkilisinin “hiç bir istihbarat mükemmel değildir” açıklaması ile duyulan kuşklar artarken, öte yanda Hükümet’in ısrarla ve sürekli olarak tekrarladığı ABD ile hiçbir sorunumuzun olmadığına dair şüphe uyandıran beyanlar çarpıklığın göstergesidir.

Hükümet, terörle mücadelede tamamen pusulasını kaybetmiş, daha önce deneyip yanıldığı sözde diplomasi yolunu bir kez daha deneyerek süreci oyalamayı tercih etmiş olduğu görünmektedir.

AKP, Kuzey Irak’taki mevcudiyetini Türkiye’ye onaylatmak ve meşru hale gelmek isteyen Barzani’nin yeni bir tuzağına daha düşmüş, Başbakan’ın son açıklamalarından eli silahlı teröristin hamisi ile diplomatik pazarlıkların yapılacağı açıklanmıştır.

Aslında ne Hükümet’in ne de ABD’nin bu bölgeden PKK’yı uzaklaştırmak, etkisizleştirmek gibi bir niyetinin olmadığını anlamak için daha ne kadar beklenecek ve daha kaç şehit verilecektir?

Hükümet, başrolünde Barzani’nin bulunduğu bir küresel oyunun içine tam anlamıyla itilmiştir. Ülkemizi iki kötünden birini seçmekle karşı karşıya getirmiştir.

Türkiye, ya terör örgütünün sözde Irak’ın kuzeyinden uzaklaştırılması adına, Kuzey Irak yönetimini adım adım tanıyarak Irak’ın üçe bölünmesine rıza gösterecek ve kendi koyduğu kırmızı çizgilerini tamamen çiğneyecektir.



Ya da Barzani'nin sevk, idare ve korumasındaki PKK terör örgütünün hunhar saldırılarına maruz kalmaya devam edecek ve acılara daha uzun süre katlanacaktır.

Hükümet'in yıllar süren yanlış adımlarının önümüze getirdiği denklem ve sonu görünmeyen yol haritası budur.

Şimdi Hükümet, birinci yolu ehveni şer görüp, dağdaki teröristle Irak'taki hamisi vasıtası ile görüşmeyi seçmiştir.

Hükümet'i Barzani'ye yanaşmaya adeta mahkûm hale getiren stratejik girdabın son terör eylemleri ile ivme kazanmış olması, terörün kimin elinde bir enstrüman olduğunu, kime yaradığını, koca Türk devletinin kimlerle muhataplığa sürüklendiğini daha iyi göstermektedir.

Oyun artık belli olmuştur: **Terörün beyni Barzani, yönetimi Kandil, destekçisi bölücüler, mihmandarı AKP'dir.**

Bu ve benzeri gerçekler ortadayken, Hükümet terörle mücadelede tam bir bozgun belirtisi gösterirken, bir Hükümet üyesinin açık toplumdan söz ederek, güvenlik kuvvetlerini çağrıştıracak şekilde **“biri bizi gözetliyor”** imasında bulunması dikkat çekici olmuştur.

Güvenlik Kuvvetlerinin teröristlerin saldırısı altında olduğu sıralarda gerçekleşen ve kamuoyunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya getiren üzücü gelişmeleri burada tekrarlamamızın bir anlamı olmadığı kanaatindeyim.

Ancak, bu konuyu zımnen gündeme getiren bir Hükümet üyesine ve bu istenmeyen durumu kaşıyarak kamuoyunu Türk



Silahlı Kuvvetleri'ne karşı tahrik eden medyaya bir konuyu hatırlatmak istiyorum.

2003 yılının 6 Temmuz'unda, Irak'ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerlerince Mehmetçiklerimizin başlarına çuval geçirilerek rehin tutulduğu günlerde, yönetimin bir numaralı sorumlusu olan Başbakan Erdoğan'ın gezisini kesmeyip Kayseri'de otopark açılışı yaptığı, siyasi faaliyetlerine hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği unutulmayacak bir seviye kaybı olarak henüz hafızalarımızdadır.

Bu açıdan doğru ve haklı eleştirilere yer, zaman, ortam ve sonuçları itibariyle yaklaşmalı, başkalarının hatalarını alkışlarken, kendi kusurlarını örtbas edecek bir ahlaksız yaklaşımdan kaçınılmalıdır. AKP medyası önce iğneyi kendisine batırmalıdır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yıllardan beri terörle ve bölücülükle mücadelede önerdiğimiz başlıca tedbirleri geçtiğimiz Grup Toplantısı'nda sıralamış ve güncelliğini kaybetmemiş tekliflerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık.

Çok sayıda ve çok yönlü olarak dile getirdiğimiz bu tedbirlerden Hükümet ve kamuoyunun ilgisi yalnızca tampon bölge olarak adlandırılan “güvenlik bölgesi” talebimize çevrilmiş ve hafta boyu tartışmalar bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır.

Oysa Kuzey Irak sınırları içerisinde uygun arazi koşullarında oluşturulacak “güvenlik bölgesi” önerimiz, bizim için terörist



saldırıları bir nebze olsun hafifletmek, teröristi kaynağında tespit ve imha etmek fikrine dayalı önleyici ve caydırıcı tedbirlerin bir bölümünü ihtiva etmektedir.

Son olarak Başbakan Erdoğan'ın bu önerimizi “ağzı olan konuşuyor” şeklindeki bir ifade ile kendisine yakışan bir seviyede ele almış olması içine düştüğü çaresizliğin tezahürüdür.

Bizim anlayamadığımız husus, Kuzey Irak topraklarında oluşmasını istediğimiz güvenlik bölgesi teklifimizin Başbakan Erdoğan'ı neden bu kadar ürkütmüş olduğudur.

Teklifimiz üzerine, Barzani'den bile daha fevri tepkiler veren ve bir panik hali gösteren Başbakan'ın, acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'a girmeyeceğine dair birilerine verdiği bir sözü mü vardır?

Kandil Dağı'na operasyon yapılmayacağına yönelik olarak kapalı kapılar arkasında bir güvence mi vermiştir?

Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ve devletimiz için doğru bildiklerini hiçbir tesir ve dayatmaya izin vermeksizin tamamen hür iradesi ile dile getiren muhteşem bir siyasal harekettir.

Sayın Başbakan, nasıl siyaset yapacağımızı, hangi konuları siyasete taşıyacağımızı senden mi öğreneceğiz?

“Terörle siyaset olmaz”, “krizle siyaset olmaz”, “diploma siyaset olmaz” diyerek hayatın her alanına yasak getirmeye çalıştığın özürlü siyaset zihniyetinin takipçisi mi olacağız?

**İnançların istismarı, vicdanların sömürüsü, gurbetçilerin aldatılması siyaset olacak...**

**Bizim makul tekliflerimiz, samimi yaklaşımımız, çözüm yollarımız ve milli duruşumuz siyaset sayılmayacak.**



Bu durumu milliyetçi siyaset anlayışımız şiddetle reddeder.

Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da söyleyeceklerini hiç kimsenin iznine ve icazetine bırakmadan yüksek sesle haykırmayı sürdürecektir.

**Sayın Başbakan, sizin nerenizle düşündüğünüz ve düşüncelerinizi hangi organınızla ifade ettiğiniz bizi hiç ilgilendirmez.**

**Ama biz ağzımızla konuşur, beynimizle düşünür, aklımızla kavrar, sevgimizle kucaklar, gönlümüzle coşar, yüreğimizle inanırız.**

**Bayrağımızla gururlanır, şehidimizle ağlar, destanlarla bağlarız.**

### **Değerli Milletvekilleri,**

Konuşmamın bu bölümünde; küresel ekonomik sistemi köşeye sıkıştıran ve ülkemizi tehdit eden, global ekonomik krizin ülkemize yönelik muhtemel etki ve sonuçları üzerindeki görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım.

Küresel ekonomik sistemin tıkanma aşamasına geldiği, işleyişinin ciddi oranda bozulduğu ve bunların sonucunda, iflasların şimdilik finans sektöründe yaşandığı bir dönemin içinde bulunmaktayız.

Peşi sıra yoğun bakıma alınan finans kuruluşları, ateşi yükselen üreten sektörler, kapsamını sürekli genişleten belirsizliğin içinde adeta çırpınmaktadır.

ABD’de faizlerin yükselmesiyle birlikte, zaten hassas ve kritik bir durumda olan saadet zincir halkaları kopmuş, küresel ekonomi tam bir yangın yerine dönmüştür.



Kredi bulan müşteriler, komisyon kazanan ipotek aracıları, kredi satan ABD’li yatırım bankaları, satılan krediyi alan Avrupalı bankalar, kural içinde oluşturulan usulsüzlüklere onay veren reyting şirketleri, risk dağıtılıyor diye bayram eden düzenleyici otoriteler el birliğiyle içten içe yanan ekonomik krize malzeme taşımışlardır.

Yaratılan gayrimenkul balonu en sonunda patlayarak, sel ve sağanak halinde dünyanın birçok yerini etkisi altına almıştır.

Arkası arkasına acil servise kaldırılan ve gözetim altına alınan büyük yatırım bankaları, finansal kuruluşlar; bir süre sonra ya çökmüş, ya devlet kontrolüne alınmış, ya da başka bir kuruluşla birleştirilerek gücünü kaybetmişlerdir.

Ekonomilerdeki buhranın dalga dalga yayıldığı böylesi bir zamanda; Türkiye ekonomisine yön verenlerdeki atalet ve vurdumduymazlık, teşhis ve ön almadaki gecikme, ilgi ve gayretteki zafiyet, zaten var olan sorunları daha da artırabilecek ve sonuçta içinden çıkmayacağımız bir açmaza yol açabilecektir.

Başbakan Erdoğan ve Hükümet’i bu tehlikeyi ne kadar görmek istemese de, yangın kapımıza kadar dayanmıştır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Küresel ekonomideki kriz tufanının ve tırmanan belirsizliğin ortaya çıkardığı ağır sorunların Türkiye ekonomisinde yol açabileceği travma, görüldüğü kadarıyla hala AKP Hükümet’i tarafından ciddiye alınmamaktadır.





Ekonomide depresif halin yaygınlaşmaya başladığı ülkemizde, yılların biriktirdiği fay hattı çatırdamaya başlamıştır. Önümüzdeki süreç ekonomik büyümenin düşeceği, işsizliğin yaygınlaşacağı, yoksulluğun bir çığ gibi artacağı bir dönemi işaret etmektedir.

Sanayi üretiminin yüzde 4 oranında gerilemesi, imalat sanayi sektörünün yüzde 5,7 azalması yaklaşan sorunların habercisi niteliğindedir.

Buna ilave olarak; geçtiğimiz yıl Eylül ayında, yüzde 83,2 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranının, bu yılın aynı ayında yüzde 79,8 seviyesinde gerçekleşmesi, üreten ve çalışan sektörde, bu zamana kadar ötelenen sıkıntıların açığa çıktığını göstermektedir.

Küresel ekonomiyi kasıp kavuran ekonomik kriz saldırısını durdurabilmek için, Hükümet'ler ve merkez bankaları tedbir üzerine tedbir alırken, Türkiye'de başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, bazı AKP'li bakanların "*Gereken tedbirler alınacaktır*" sözleri ciddiyetsizliğin ve şaşkınlığın bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

'*Bize bir şey olmaz*' yaklaşımlarıyla, sürekli üstü örtülen ve görmezden gelinen büyük ekonomik sarsıntının, umursamaz politik tavırlarla geçiştirilemeyeceğini, sorumluluk sahibi siyasi irade iyi bilmelidir.

"*Türkiye'nin bu krizi birçok dünya ülkesine göre daha az bir zararla atlatacağını*" iddia eden Başbakan'ın, bildiği ve



aldığı önlemlerin ne işe yaradığı da çok yakın bir zamanda net bir şekilde aziz milletimiz tarafından görülecektir.

Temennimiz; açıklamaları ve konuşmalarından ekonomi nosyonuna ne kadar yabancı olduğu anlaşılan Başbakan Erdoğan'ın; *“ayağımızı yere sağlam basıyoruz”* diyerek, küresel krizi hafife almasının muhtemel acı faturasına milletimizin maruz kalmamasıdır.

Aziz vatandaşlarımız yaş yere basarken, elbette ki göz ka- maştırılan servetini dolarda tutan Sayın Başbakan, kriz sonucun- da yükselen doların seyrinden memnundur ve ayağını gerçekten sağlam yere basmaktadır. Bize göre Başbakan'ın yere sağlam basmaktan anladığı budur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; alınacak her ciddi önlemin, samimi ve kararlı siyasi duruşun krizi karşılamada çok önemli bir itici güç olduğuna yürekten inanıyoruz.

Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşlarında var olan kafa karışıklığı, hala atılması gereken adımlarla ilgili ciddi bir belirsizliğin hâkim olması kaygılarımızda haklı olduğumuzu göstermektedir.

Yaklaşmakta olan krizin, Türkiye ekonomisini özellikle ihracat ve dış kaynak temini bağlamında etkileyeceği ortadayken, Başbakan Erdoğan'ın cari açığı ürkütücü göstermenin yanlışlığına vurgu yapması; derin bir gaflette olduğunun ispatıdır.

Toplam ihracat içinde yüzde 42,3 paya sahip Avrupa Birliği ülkelerini, krizin tam anlamıyla vurması; ihracat gelirlerini geri letecek ve büyümeyi düşürecek bir sonuç doğuracaktır.



Ayrıca, ithalat artışının hız kesmemesi halinde; cari açığı en fazla besleyen dış ticaret açığının tırmanması, küçümsenen cari açığın olumsuzlukları tetiklemesine neden olabilecektir.

Anlaşılmaktadır ki; Başbakan Erdoğan ve Hükümet'i gerçek gündemin gerisinde ve dışındadır.

Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü borç ve kredi batağında çare ararken, kredi kartları, tüketici kredileri üzerinde daha hassas davranılmasını ve bunlardan zaaf belirtileri doğmasını istemediklerini ilan eden bir Başbakan, yönettiği Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen uzaktır.

Başbakan Erdoğan'ın yalan ve hamasetle ürettiği ve kendi siyasi başarısına bağlı olmayan ekonomideki göreceli istikrar halinin boyaları dökülmekte, sözde başarı masalları, var olan olumsuzlukları artık gizleyememektedir.

Bu Hükümet'in, tıpkı ve aynen palazlandığı siyasi ve ekonomik şartlara benzer bir şekilde milletimizin gündeminden gideceği günler yakındır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

AKP Hükümet'i tarafından bu zamana kadar gelen sermayeye verilen yüksek faiz, sürekli bastırılan döviz kuru, dışarıya kaynak ve varlık transferini deyim yerindeyse azdırmıştır.

Çiftçimizin alın teriyle tarlasından elde ettiği, geçinmesine bile zor yeten kazancı, işçimizin emeği, memurumuzun çocuğunun rızkı, emeklimizin hayat boyu çalışarak elde ettiği maaşı, yıllardan beri AKP Hükümet'ini ayakta tutan sıcak para tacirlerinin cebine gitmiştir.



Yüksek faizle gelen para tüccarları, getirdiğinden daha fazlasını götürerek, sofralardaki ekmeğin dilim dilim azalmasına neden olmuşlardır.

Nasıl ve nereden gelirse gelsin denilerek kucak açılan başıbozuk ve kaynağı belli olmayan sermayeye ödenen yüksek reel faiz; bakkal poşetlerinin, market filelerinin, pazar sepetlerinin her geçen gün daha da boşalmasına sebep olmuştur.

Dükkânını siftah yapmadan kapatan esnafımız, perişan bir halde olan ve hiç destek almadan var olmaya çalışan sanayicimizin artan feryatları Hükümet tarafından halen işitilmemektedir.

Bir tarafta şikâyet ederken, öbür yanda yüksek faizin devam etmesi için elini ovuşturan Hükümet; vatandaşlarımızın gece gündüz çalışıp elde ettiği kazancını bağımlı olduğu faize teslim etmektedir.

Bu fasit döngünün devam etmesi ve sanal başarının sürmesi için faize mecbur olan AKP Hükümet'inin; bu döneme kadar yelkenini şişiren, arkasında dayanak olan dış dünyadaki olumlu hava da kaybolmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın bastırmaya çalıştığı sıkıntısının ve Hükümet üyelerindeki telaşın asıl sebebi de budur.

Sayın Başbakan'ın, devri iktidarında günü kurtarmasına yardımcı olduğu ve sahte başarılarına kapı araladığı; dış konjonktürdeki iyimser hava ve uygun ortamın artık bir daha geri gelmeyeceğini iyi anlaması; hem kendi açısından, hem de milletimizin geleceği bakımından yararlı olacaktır.

Sürekli krizin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini iddia eden AKP zihniyetine sormak lazımdır:



Madem böyle bir niyet ve düşünceye sahipsiniz; o zaman elinizi tutan mı var, ne bekliyorsunuz krizi fırsata çevirmek için?

Aziz milletimizin krizlerle mağdur olmaması, Milliyetçi Hareket Partisi olarak en büyük dileğimizdir. Biz kriz fırsatçılığı yaparak, bu durumdan siyasal fayda elde etmeyi aklımızın ucundan geçirmeyecek kadar basiret sahibi ve Türkiye sevdalıyız.

Sözümüzün başı da, sonu da; fikrimizin içi de, dışı da birdir ve büyük Türk milletinin menfaatinedir. Yoksulun, ezilmişin, işsiz, çaresizin derdini en çok biz anlarız.

Aziz millet fertlerinin, ekonomik şartların olumsuzluğundan dolayı bunaldığı hepimizin malûmuyken, temennimiz yeni krizlerin yaşanmamasıdır.

Uyarılarımız, ikazlarımız ve itirazlarımız sorumluluk sahibi siyasi iradenin daha uyanık olması ve lazım gelen tedbirleri bir an önce alması içindir. Çünkü gecikilen her anın bedeli ağır olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; bu bedeli de öncelikle ve mutlaka Başbakan Erdoğan ve Hükümet'i ödeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepimiz bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**21 EKİM 2008**

boş



## **Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım, Basınımızın Değerli Temsilcileri**

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizin her yöresinde, aziz şehitlerimizin toprağa verildiği son haftalarda, artan terör eylemleri maalesef yeni kayıplara neden olmaktadır.

Son olarak Hakkâri kırsalında yürütülen operasyonlarda ve Tunceli'de şehit olan altı Mehmetçiğimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize ise acil şifalar diliyorum.

Türkiye'nin giderek ağırlaşan siyasi ortamında; bölücü terör ve etnik tahriklerin çok tehlikeli biçimde tırmandığı, iç huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhunun yara aldığı, hain tuzaklarla dolu bir dönemden geçilmektedir.

Bugün gelinen noktada yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin varlığına ve milli birliğine kastetmeyi amaçlayan şer cephesinin emellerini ve karşımızdaki ihanet kuşatmasının boyutlarını inkâr ve tevil göstermeyecek biçimde ortaya koymuştur.

Türkiye, bu anlamda terörle ve etnik bölücülükle mücadele konusunda tarihi bir yol ayrımındadır.





Kanlı terör saldırılarının tırmandığı, tahriklerin hayasızca sergilendiği ve İmralı canisi lehine gövde gösterilerine dönüşen ayaklanma provalarının yapıldığı bugünkü ortamda;

√ Güvenlik güçlerini hedef alan yıpratma ve karalama kampanyalarının hız kazanması,

√ Terörle mücadelenin zaafa uğratılması için “güvenlik - demokrasi” dengesi etrafında maksatlı bir tartışma başlatılması ve

√ Siyasi çözüm çığırkanlarının yeniden sahneye çıkması, bu ihanet cephesinin Türkiye'nin terörle mücadele iradesini kırmaya ve PKK'nın siyasi hedeflerinin tartışılacağı bir zemine çekmeye çalıştığını göstermektedir.

Bu noktaya gelmesinin en büyük sorumlusu, terörle mücadele için gerekli iradeye sahip olmadığı anlaşılan ve bölücülüğe şirin görünerek siyasi hesaplar peşinde koşan Başbakan Erdoğan ve AKP Hükümet'idir.

72 aydır ülke yönetiminde olan Başbakan ve partisi; bugüne kadar “terörle mücadele” ile “terörle müzakere” arasında sürekli gidip gelmiş, şartlara ve esen rüzgâra göre sürekli yer değiştirmiş ve bu hayati konuda nerede durduğuna bir türlü açıklık getirememiştir.

Başbakan Erdoğan'ın bugünkü vahim tablo karşısında yapması gereken;

√ Türk milliyetçilerine saldırmayı ve siyasi kışkırtmacılık yapmayı bırakıp, terörün tırmanması, bölücülüğün önünün



açılması ve PKK'nın siyasallaşma stratejisinin adım adım ilerletilmesindeki rolü ve katkısı hakkında tarihin ve milletin huzurunda namuslu bir vicdan muhasebesi yapmaktır.

Bu konuda yapacağı böyle bir muhasebe için de, geçmişten bugüne siyasi çizgisine, bu alandaki şaibeli siciline ve temsil ettiği siyasi zihniyetin milli birlik anlayışına bakması yeterli olacaktır.

Başbakan'ın bu ahlaki ve siyasi zorunluluğunun gereğini yerine getirememesi durumunda herkes çok iyi bilmelidir ki, gereğini Türk milleti mutlaka yapacak ve kendisini milli vicdanda mahkûm edecektir.

Bu konuda yapılacak muhasebede hafızaları tazelemek amacıyla **Başbakan'ın lekeli sicilinin satırbaşlarını** buradan hatırlatmak isterim.

√ Türk milletini etnik temelde tasnif ederek Türkiye'yi 36 etnik gruba bölen ve ırk ve köken temelinde ayrıştırmaya heves eden,

√ Türk milletine kimlik arayışına giren, bu amaçla alt ve üst kimlik tartışmaları başlatan ve kurucu kimliği değiştirerek bunun yerine "Türkiyelilik" gibi kavramların kabul edilmesini savunan,

√ PKK'nın siyasi taleplerine demokratik reform adına sahip çıkarak bu yöndeki Avrupa Birliği dayatmalarının taşeronluğunu yapan,

√ Türkiye'de eyaletler sistemini gündeme sokarak tartıştıran,

√ Türkçeden başka dillerin eğitim sistemi içine alınmasına kapıyı aralayacak Anayasa değişikliği taslakları hazırlatan,



- √ Etnik bölücülere vadeli siyasi çözüm ümidi veren,
- √ Teröristlere siyasi af konusunu çeşitli kılıflarla Türkiye'nin gündemine sokmak arayışlara yönelen ve,
- √ Türkiye'nin bölünme senaryolarının demokratikleşme reçetesi olarak pazarlanmasını teşvik eden, bizzat Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olmuştur.

Başbakan Erdoğan bugüne kadar terörle mücadele konusunda gerekli siyasi irade, kararlılık ve niyete sahip olmadığını her vesileyle ortaya koymuş, güvenlik güçlerinin terörle mücadele için ihtiyaç duyduğu imkân ve yetkileri vermemek için her bahanenin arkasına sığınarak ayak sürümüştür.

Hükümet'in Irak'ın kuzeyinden kaynaklanan terörle mücadele konusundaki acz, zafiyet ve ataleti de, bu lekeli sicile uygun olarak tecelli etmiştir.

√ 2002-2007 döneminde beş yıl boyunca sınır ötesi operasyonu gündeme almamak için bir direniş cephesi oluşturan Başbakan, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi buna karşı olduğunu açıkça ortaya koymuş,

√ Seçimler sonrası oluşan baskı ortamında buna mecbur kalarak 17 Ekim 2007'de tezkereyi Meclis'e sunmak zorunda kalmış,

√ Ancak, arada geçen bir yıl içinde bu yetkiyi PKK teröristlerini bu bölgeden söküp atacak şekilde etkili olarak kullanmamıştır.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Ekim 2008’de süresi dolan bu izni bir yıl uzatmış ve Hükümet’e artık bu konuda kararlı adımlar atması için çok güçlü bir destek ve siyasi yetki vermiştir.

Ancak, son iki hafta içinde yaşanan gelişmeler AKP Hükümeti’nin geçmişteki hatalardan ders almadığını ve bugüne kadar izlediği sakat siyaseti gözden geçirerek etkili bir strateji belirleyip buna kararlılıkla uygulama iradesi bulunmadığını ortaya koymuştur.

Baştan beri girdiği yanlış ve karanlık yolda inatla sürünmeye devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, “*ezber bozuyorum*” “*tabuları yıkıyorum*” “*düşmanlığı kaldırıyorum*” “*dostluk çemberi oluşturuyorum*” adı altında sürdürdüğü yanlış politikalar bugün karşımıza hezimet ve teslimiyet olarak çıkmaktadır.

Kurulduğu ilk günlerden bu yana milli konularda Cumhuriyet Hükümet’lerinin takip ettiği çizgileri sorgulama adına tercih ettiği yeni yol ve yöntem maalesef Hükümet’i de, ülkemizi de tam bir açmazın kapısına kadar getirmiştir.

“*Stratejik derinliğe*” gireceğiz diye çıkılan yolda geldiğimiz son durak *stratejik girdabın* bizi sürükleyip götüreceği meçhul yer olacaktır.

İktidarın sözde özgürlükler adına terörle mücadele etmekten imtina ettiği dikkate alınırca, göz yumduğu, alkışladığı altı yıllık vahim süreçte yaşananlar, devlet ve millet hasımlığının nerelere kadar dayandığının, hangi makamlar tarafından sorumsuzca dile getirilmeye başlandığının örnekleri ile doludur.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından bir yabancı dergiye verilen mülakatta söylenen sözler, bunun en son misali olması bakımından ibret vericidir.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın geride kalan süreci suçlayıcı ifadelerle, geçmişte ayrımcılık yapıldığını söylemesi asla kabul edilebilir ve yakışan bir durum değildir.

Biz Cumhurbaşkanı'ndan kendi geçmişimizi şikâyet etmek yerine, açılışını yaptığı kitap fuarının alt katında açıkça sergilenen bölünmüş Türkiye haritalarına müdahale edecek cesaret ve iradeyi göstermesini beklerdik.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarının, hüviyetleri ve sicilleriyle bölücülüğün en büyük ümit ve cesaret kaynağı olduğunu gösteren somut veriler, artık hiç kimsenin inkâr edemeyeceği gerçeklerdir.

Bu gerçekler karşısında maskesi düşen Başbakan'ın bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan saldırılarla öfke nöbetleri geçirirken, diğer taraftan milliyetçilik konusunda “iman tazelemeye” çalışması, içine düştüğü bunalımın derinliğini gösteren çarpınışlardır.

√ Milliyetçi Hareket'i “tabela partisi” haline getirmek gibi boş bir hayalin peşinden koşması,

√ “Şehitler üzerinden siyaset yapılıyor” suçlamalarıyla, şehit kanının vebalinden kurtulmaya çalışması ve,



√ “70 milyona siyaset yaptıkları” safsatasıyla, Türkiye’de siyaset alanını PKK’nın etnik bölünme hatlarıyla çerçevelemeye yeltenmesi bu ruh halinin yansımasıdır.

Sayın Başbakan, kast ettiğiniz tabela ile hangi siyasi harekete tanımladığınızı bilmemiz mümkün değildir.

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni de ima ettiğinizi varsayarak kendimizi size bir kez daha hatırlatmak istiyorum:

Sizin tabela diyerek küçümsediğiniz **üç hilal**, muhteşem Türk tarihinin hatırasıdır.

**Her biri kutlu ceddimizin bin yıllık hükümranlığını temsil eden üç kıtayı ve üç kıtadaki beşeriyet kucaklaşmasını simgeler.**

**Bu semboller milliyetçi düşüncenin jeopolitiğinin bin yıllık eseri ve gelecek bin yıllardaki ülküsüdür.**

**Aziz hatıralarında Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar yaşanmış destanların muhterem izleri vardır.**

**Dün Ulubathı Hasan’ın elinde bir fetih ruhuydu, bugün milliyetçilerin gönderinde yükselen bir hilaldir.**

**Dün bir mehteranın elinde sallanan bir tuğ idi, bugün ise ihanete dur diyecek son kutlu sancaktır.**

**Ve ancak hak edenin elinde anlam kazanır, gönül ve ruhunun ruhunda dalgalarıdır.**

Bunlardan Başbakan Erdoğan’ın anlam çıkarmasını beklemek nafiler bir çaba olacaktır.

Son günlerde milliyetçileri, milliyetçiliği ve sembollerini hedef alan Başbakan’a bazı gerçekleri buradan ifade etmek istiyorum:

Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin milli birliğinin ve kardeşliğinin temel harcı ve ebedi sigortasıdır.



√ Türkiye'nin kanlı bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemek bu vatani ve milleti gönülden seven herkes için birinci öncelikli ve en önemli görevdir.

√ Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü hesaplar, tezgâhlar ve tahrikler bizce malumdur.

√ Ancak, herkes çok iyi bilsin ki, Başbakan Erdoğan'ın siyasi kıskırtmaları ve etnik bölücülerin tüm tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır.

√ Milliyetçi Hareket ve Ülkücü gençlik, Türkiye için bir felaket olacak böyle bir kavganın tarafı olmayacak, bunu önlemek için demokratik ve meşru zeminlerde sonuna kadar mücadele edecektir.

√ Üç hilalin tarihi anlamı ve misyonu, Türkiye'nin milli birliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna sonuna kadar sahip çıkmaktır.

√ Milliyetçi Hareket'in terör ve etnik bölücülük konusundaki milli duruşu ve bu hususta kimseyle tartışmayacağı değişmez kırmızı çizgileri herkes tarafından çok iyi bilinmektedir.

√ Milliyetçi Hareket'in ne olduğu, milli meselelerde nerede durduğu bellidir ve şerefli geçmişimizin şahadeti altında milli vicdanda tescil edilmiştir.

√ Başbakan Erdoğan'a tavsiyemiz, bu konularda kendisinin ve partisinin nerede durduğuna bir bakması ve bizi hedef alan ithamlarda bulunmadan önce çok iyi düşünmesidir.



Başbakan'ın milliyetçilik konusunda sözde kalan iddiaları ve etnik kimlikleri okşamanın Türkiye'nin milli birliğine sahip çıkılmasını amaçlayan bir siyaset tarzı olduğu yolundaki vehimleri hakkında kendisiyle bir tartışmaya girmek bizim için abesle iştigal olacaktır.

Ancak, bu konudaki kronik takıntı ve rahatsızlıklarını aşmakta hala güçlük çeken Başbakan'a bazı gerçeklerin hatırlatılması, sakinleşmesi bakımından yararlı olabilecektir.

√ Milliyetçi Hareket, kimsenin etnik kökeniyle, dili, dini ve mezhebiyle ilgilenmeyen, bunları sorgulamayan, Türk milleti kimliğinde birleşerek millet olgusuna birlikte vücut veren bütün vatandaşlarımızı Büyük Türk Milleti Ailesinin onurlu fertleri olarak gören ve hepsini bir bütün olarak kucaklayan bir milliyetçilik anlayışının sahibidir.

√ Başbakan'dan temel farkımız, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı maskelerle, çok yüzlü ve çok kişilikli siyaset yapmamızda aranmalıdır.

Başbakan Erdoğan son Meclis Grup Toplantısı'nda *"Türkiye'nin birliği konusunda geçmişlerinden bu yana nerede durduklarını, nasıl davrandıklarını anlamakta zorlananlar olduğundan"* şikâyet etmiş ve bu konudaki çizgilerinin geçmişten bugüne değişmediğini iddia etmiştir.

Yukarda satırbaşlarıyla temas ettiğim somut gerçekler Başbakan Erdoğan'ın son altı yıllık mazisinin bir özettir.

Ancak, geçmişten ve değişmeyen çizgisinden bahseden Başbakan'a şimdi geçmişle ilgili bazı hususları hatırlatmak ve Türk





milletinin aklı, idraki ve hafızasıyla alay etmekten vazgeçmesi çağrısında bulunmak isterim.

Türkiye’de terör sorunu her dönemde siyasi partilerin ilgilendiği ve kendi dünya görüşlerine göre çözüm önerileri geliştirdiği hassas bir konu olmuştur.

**Bu konuda 18 Aralık 1991 tarihinde hazırlanan siyasi bir raporda şu görüş, tespit ve öneriler yer almıştır.**

√ Güneydoğu Anadolu sorunu gerçekte ulusal bir sorundur. İstenilen Kürt ulusal kimliğinin tanınması ve eşit ve gönüllü bir birliktelik oluşturulmasıdır. Bu makul bir taleptir.

√ Biz siyasi parti olarak, resmi ideolojiyi sorgulamalıyız. Kemalist devletin geleneksel zora ve silaha başvuru yöntemi artık iflas etmiştir.

√ Devlet terörünü de kınamalıyız. PKK ile devlet çatışmasında devlet yanında görünmemeliyiz. Bunun için devletin PKK’yı bölücü, terörist ve ayrılıkçı olarak nitelendiren söyleminden uzak durmalıyız.

√ Kürtçe eğitim serbest olmalıdır.

√ Yerel Parlamentolar oluşturulmalı, merkezi devlet küçülmelidir.

PKK’nın siyasi talepleri ile büyük ölçüde örtüşen bu raporun altındaki imza, **Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a** aittir.



Geçmişten bugüne çizgisinin değişmediğini söyleyen Erdoğan şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanıdır ve değişmeyen bu görüşlerini hayata geçirmek için sinsi bir yıkım projesinin taşeronluğunu yapmaya soyunmuştur.

Başbakan'a şimdi buradan soruyorum:

Bu raporun size ait olduğunu inkâr edebiliyor musunuz?

Eğer bunu yapamayacaksanız, sizin gerçek kimliğiniz nedir?

Gerçek yüzünüz hangisidir?

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Silahlı ve bombalı terörist unsurlarla mücadelenin silahlı kamu gücü ile yapılması elbette bir mecburiyet ve gerekliliktir.

Yapılması en doğal ve doğru yöntem, bu nedenle acilen ülkedeki milli silahlı gücü, Türk silahlı Kuvvetleri'ni, emniyet mensuplarını ve diğer kolluk unsurlarını teröristin üzerine sevk etmektir.

Bölücü terörün ilk görüldüğü yıllardan bugüne kadar, dağa çıkmış eli silahlı teröristle mücadelede en büyük görev öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşmüş ve kutlu ocağın mensupları yaklaşık çeyrek yüzyılı aşan süredir en zor şartlar altında bu görevi başarı ile yerine getirmişlerdir.

Vatanımızın birliği ve milletimizin bütünlüğü uğruna büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar gösterilmiş, bu uğurda bizim tespitlerimize göre 6000'in üzerinde subay, astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, polis, er ve korucu şehit verilmiştir.

Bu ağır şartlarda verilen mücadelenin yaralı güvenlik mensubu sayısı ise onikibinin üzerindedir.



Ancak son yıllarda yaşadığımız gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet mensuplarımızın mücadelesinin her yerde ve her zeminde aynı takdirle karşılanmadığını, aynı bağlılıkla yaklaşmadığını göstermektedir.

Özellikle iktidar zihniyetinin beslediği ve alkışladığı işbirlikçi çevrelerin öncelikle milliyetçilik ve akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik *örtülü bir operasyon* başlattıkları bütün emareleri ile ortaya çıkmıştır.

Şer odaklarının bir cephe oluşturarak derin işbirliği içinde hareket ettikleri bu psikolojik operasyon, ülkemizde henüz AKP'nin tahribatına maruz kalmadan ayakta durabilmiş unsurlarına yönelmiştir.

Geçtiğimiz hafta içinde terörün silahlı boyutunu imha etmek için kamu adına en önemli yetki ve sorumluluğu üstlenmiş bulunan Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bu kapsamda değerlendirmenin doğru ve yerinde olacağı kanaatindeyim.

Makul eleştiri, yol gösterme ve haber verme gibi temel meslek ve sorumluluk gereklerinin de ötesinde, kendilerine ulaşmış askerî bilgi ve belgeleri yayınlarak açıkça şantaj yapan medya unsurlarının varlığını önceki konuşmalarımızda ortaya koymuştuk.

Bu açıdan Sayın Genelkurmay Başkanı'nın beyanâtı, bizim için malûmun yüksek sesle ve yerinde bir ilâmadır.

Açıklamanın bir boyutu ise, ülkenin her kurumunun sevk ve idaresinden sorumlu olan Hükümet'in Silahlı Kuvvetleri nasıl yalnız bıraktığının ortaya çıkması olmuştur.



Bu nedenle, gerek Anayasal başkomutan olan Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın ve gerekse Başbakan Erdoğan'ın, Komutan'ın açıklamasını müteakip destek mesajları ise; yeri, zamanı ve içeriği açısından ıskalanmış, gecikmiş ve inandırıcılıktan uzak sözlerdir.

Sorumluluğunu sonradan hatırlayıp, “biz doğru yerdeyiz” diyerek aklanmaya çalışırken, bu zihniyetin yer aldığı fotoğraf karesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Sayın Başbakan'a aile fotoğrafında Mehmetçiğin olmadığını üzümlere belirmek durumundayım.

Verdiğiniz görüntülerde beraber olduklarınızı geçtiğimiz altı yıl boyunca siz seçtiniz. Onlarla birlikte olmayı siz tercih ettiniz.

Ortada boy gösterdiğiniz bu tabloda, sağınızda “kardeşim” dediğiniz **Barzani ve Talabani**, solunuzda konutlarda ağırladığınız **bölücüler** ve pazarlık yaptığınız **Kandilciler**, hemen arkınızda ise boyun eğdiğiniz **çuvalcılar** yer almaktadır.

Bulduğunuz yer burası, kadrajın aldığı görüntü ve gizlice yemek yediğiniz buluşma masalarının anlamı budur.

### **Muhterem milletvekilleri,**

Terörle mücadelenin yirmi beş yılı aşan tecrübesi, bölücülüğün Osmanlı'dan başlayarak bir asırlık ihanet yolculuğu, bu sürecin bütün kapsamını ve derinliğini, kimlerle dost olmamız gerektiğini, kimlere ne kadar güvenilebileceğini, kimlerle nasıl ilişki kurulacağını hepimize öğretmiş olmalıdır.

Bu açıdan geçmişte yaşananların doğru tahlili, gelecekte karşımıza çıkacak badirelerin de işaretini verecek, tarihten ders çıkarmasını bilenler için mazide kalanlar önümüzdeki sürecin yönünü gösterecektir.



Terörle mücadelenin önemli ayaklarından biri ve belki de en önemsi bugün Irak yönetimi ve Iraklı aşiret reisleri ile olan ilişkiler ve PKK ile olan yakınlaşmalarıdır.

Küresel gücün dayatmaları sonucu, Talabani ile görüşmeye itilen Türkiye, her müzakereden sonra PKK'nın Kandil'den çıkarılacağına dair söz ve taahhütlerle avunmuş ve bu yalanlara her defasında bile bile göz yummuştur.

Hükümet'in yumuşak karnını ve zaafiyetini fark eden Barzani ise PKK'nın mevcudiyetinin, kendisi ile Türk devletini muhatap kılacağını anlayarak bu tehdit unsurlarını canlı ve diri tutmanın getirdiği fırsatları sonuna kadar kullanmıştır.

Hatta daha da ileri giderek, bu terörist unsurlara kimlik verip maaşa bağlayarak PKK'yı kendi silahlı gücünün parçası haline getirmiştir.

Acı kayıpların yaşandığı olayların ardından, Hükümet tarafından "kimse bizden sabır beklemesin" denilerek aba altından komşulara sopa gösterilmiş, ancak hemen ardından koro halinde "tuzığa çekiliyoruz" açıklamaları ile korkaklığa ve ürkekliğe bahaneler aranmıştır.

Sözde terörle mücadele etmemenin AKP açısından en önemli ayağı ise, başından beri bölücü terörün yönetim merkezi olan Kandil Dağı'nın kontrolünü elinde bulunduran Irak'lı aşiret reisleri ile görüşmeleri başlatmak olmuştur.

Sınır ve ölçü tanımayan boyun eğmişlik hali ile "kapımız herkese açık" denilerek taviz ve ilkesizliğin emsalsiz örnekleri verilmiş, hiçbir adım atmayan ve atma niyeti olmayan Irak'lı muhataplarımızla sonuçsuz görüşmelerle oyalanmaya devam edilmiştir.



Ne zaman ki, kanlı bir eylem ile şehitler vatan topraklarına emanet edilmeye başlansa, Hükümet bir yandan “*şehitler üzerinden siyaset yapmayın*” diyerek sanki yapan varmış gibi sinisi bir savunma mekanizmasını işletmiş, öte yandan “*sabrimız taştı, intikamları alınacak, artık bekleyemeyiz, sözün bittiği yerdeyiz*” gibi boş laflarla milletimiz avutulmaya çalışılmıştır.

Terörle mücadelede kamuoyu baskısı ile Mehmetçik kerhen harekete geçirilmeye mecbur bırakılırken, bazen el altından, bazen açıkça “*diplomatik yolların tüketilmesi*” kılıfı ile Iraklı aşiret reisleri ile sonuçsuz pazarlıklar yapılmıştır.

Bu sürecin hazırlanmasında ABD’nin yıllardır dayattığı “*üçlü mekanizmayı kullanın*” baskısı altında kalınmış, sözde Bağdat ve Ankara birbirlerine muhatap edilerek, sorunun çözüm adresi olarak dolaylı yoldan kuzeydeki bölgesel yönetim gösterilmiştir.

Her terör eyleminden sonra, içeride Terörle Mücadele Yüksek Kurulu’nun toplantısı, dışarıda ise Barzani ve Talabani ile müzakerelerin yenilenmesi bir AKP klasiği olarak siyasetimize yerleşmiştir.

Türkiye’nin gidemediği, Barzani’nin haberim yok dediği, Talabani’nin temizlendiğini söylediği, ABD’nin ise gözlediği Kandil Dağı’na gazetecilerin, yayıncıların gittikleri ve tefrikalar yayınlandıkları bilinmektedir.

Iraklı Aşiret Reislerinin “*Terör şiddetle çözülmez, silahlar bırakılmalı, ateşkes sağlanmalı, af çıkartılmalı*” şeklindeki küstahlıkları, AKP zihniyeti tarafından yıllardır sessizce dinlenmiş, hatta Başbakan’ın ağzından “*silahı bırakır gelir masada konuşursun*” sözleri ile bu alçaklığa çanak tutulmuştur.



Gelişmeler, iktidarın altı yıllık aldığı mesafe ve sınır tanımaz ilkesizliği bu ilişkiler zincirinin burada son bulmayacağını, Hükümet ile Kandil temsilcilerinin bir masaya oturuncaya kadar süreceğini işaret etmektedir.

Madem Talabani'de hız kesmeyip artık Barzani'yi muhatap seçmiştir, o halde buradan Başbakan'a sormak lazımdır:

√ Barzani'; sınır ötesi harekât için Mehmetçiğin sınırda tertiplenmesi üzerine sarf ettiği *“bizi engellemek isteyenler problem ve engellerle karşılaşır”* sözünden vaz geçmiş midir? (27.04.2006)

√ Yine şahadetlerle sonuçlanan bir terör saldırısından sonra, harekât düzenlenmesinden korkarak sarf ettiği *“PKK'ya müdahaleyi saldırı sayarım”* tehdidini geri almış mıdır? (26.07.2006)

√ Sürekli yerini bilmediğini ve temas içinde olmadığını iddia ettiği Kandil kadrolarını, sahibi olduğu medya kanallarına bir daha çıkarmayacağına dair garanti vermiş midir? (24.10.2006)

√ Çok değil daha bir buçuk yıl önce, Türkiye'nin Kerkük'le ilgili yaklaşımını dengelemek için söylediği *“Türkiye'nin Kerkük'e müdahale hakkı varsa bizim de Diyarbakır'a var”* tehdidinden özür dilemiş midir? (07 Nisan 2007)

√ Başbakan Erdoğan'ın bir televizyon kanalındaki röportajda belirttiğiniz üzere *“kabile reisi ile görüşmem”* sözünü geriye almasına neden olacak gelişme olmuş mudur?

√ Yine Başbakan Erdoğan'ın daha geçtiğimiz günlerde Talabani ve Barzani'ye sözde rest çekerek, *işbirliği yapılmazsa yaptırım uygulanacağına* dair söylediği sözleri, muhataplarında cevap bulmuş mudur? (07.10.2008)



## **Değerli Arkadaşlarım,**

Bu sorulara Hükümet'in verebileceği hiçbir olumlu cevap yoktur.

O halde ortada gerçekten sorgulanması gereken anormal bir durum, ülkemizi bu görüşmeye mahkûm eden karanlık bir dayatma söz konusudur.

Türkiye maalesef AKP ile girdiği çıkmaz yolda seçeneksiz kalmış, caydırıcı hiçbir tedbire başvuramadan, karşı taraftan hiçbir geri adım ve iyi niyet görmeden tek taraflı olarak taviz vermeye mecbur hale getirilmiştir.

Bütün dünyayı PKK terörü konusunda ikna ettiğini iddia eden AKP iktidarı, daha muhatap aldığı Irak'lı aşiret reislerine bile "PKK'nın terör örgütü olduğunu" kabul ettirememiştir.

Bunu bile kabule yanaşmamış olanlarla, kendimizin olgunlaştırdığı ortak bir zemin üzerinde kurulacak bu sakat ilişkinin sonuç alması mümkün değildir.

Bilinmelidir ki, resmi ağızlardan Türk devletinin şartları konusunda bir ilerleme kaydedilmeden, yeni adımların atılmaya çalışılmasının sonucu çok ağır olacaktır.

Başbakan'ın bu yaklaşımı güncel tabiri ile bir *turuncu tavizdir*. Tam bir geri adımdır.

Kimin kimi masaya oturttuğunu görmek ve arkasındaki bölge haritalarını çizmekle meşgul gücü bilmek için diplomat olmaya, Hükümet üyesi bulunmaya hiç gerek yoktur. Her şey ortadadır.

Bu itibarla, başbakan Erdoğan ve AKP Hükümeti, bu görüşmelerle başlattığı yeni dönemde karşımıza çıkması mukadder





olan kanlı sürecin bedelini ödemek, vebalini taşımak, sorumluluğunu tek başına almak durumundadır.

Bu noktada, “*Terör küresel bir olgudur, nerede bitmiş de bizde son bulsun*” gibi bahanelere sığınmak Hükümet’i beklenen akıbetten kurtaramayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi; Talabani ile başlatılan, Barzani ile sürdürülen ve Kandil ile devam edeceği anlaşılan bu tek taraflı ve vahim temas ve görüşme süreci için kaygı duymaktadır.

Kaygılarımız ve beklentilerimiz ise şunlardır:

1. Irak’ın Kuzeyindeki coğrafyada oluşan gevşek federal yapının en önemli muhalifi ve en çok tepki göstereni olan Türkiye’nin, bu zorlama yapının yöneticileri ile görüşmesi bunların meşruiyetlerini ve güçlerini artıracaktır.

2. Irak’a yönelik küresel operasyonun başlayacağı dönemde, Türk devleti tarafından ilan edilen kırmızı çizgilerden biri olan Irak’ın toprak bütünlüğünün devamının önündeki kararlılık ve engeller gevşeyecektir.

3. Türkiye bu yanlış yolda ilerletilerek, Irak’ın üçe bölünmesi ve Kuzey’de bir bağımsız devletin kurulması için başlayan sürecin kritik ve vazgeçilmez aktörü olarak yeni bir stratejik türbülansa girecektir.

4. Bu yeni süreç, PKK’nın affına ve İmralı Canisi’nin serbest kalmasına kadar gidecek, Türkiye komşu devletten beslenen ve kaynaklanan bir etki ve çekim alanı altında kalarak üniter yapısı sorgulanmaya başlanacaktır.



5. Türkiye'nin milli güvenliği ve bekasını doğrudan ilgilendiren bu durum ve aşiret reisine bu imkânın tanınması, Kerkük'ün geleceği ve Türkmenlerin varlığı ile ilgili niyetlerini gerçekleştirmesine zemin hazırlayacaktır.

6. Irak'lı Peşmerge reisi istediklerini kopartana kadar geçecek süre içinde, PKK'yı Kandil'de rezerve etmeye devam edecek, Türk Devletini masaya oturmaya ve tavizler kopartmaya yarayan bu ilişkiyi denge noktasında tutarak örgüte olan desteğini ve yönetimini sürdürecektir.

### **Muhterem arkadaşlarım,**

Türkiye'yi bölmeye aziz milletimizi birbirine düşürmeye çalışan PKK terör örgütü, Başbakanın adi suçlu gibi göstermeye çalıştığı masum bir sivil toplum kuruluşu değildir.

Küresel güçlerin hizmetinde, bölgesel mihrakların kontrolünde varlığını çeyrek yüzyılı aşan süredir devam ettiren ve hedefine Türkiye'yi alan kanlı bir küresel terör organizasyonudur.

Samimiyeti sorgulanmakla birlikte, Başbakan Erdoğan ile Bush arasındaki görüşmede PKK için ortaya konan “*ortak düşman*” kavramının gerçek anlamı da budur.

Bu doğru tanımlanmış “ortak düşman” kavramı defalarca Hükümet yetkilileri tarafından dile getirilmiş olmasına rağmen, Başbakan Erdoğan'ın “*PKK düşman değil*” açıklaması tam bir tutarsızlık örneği olmuş ve teröre bakıştaki kafa karışıklığını ve irade eksikliğini ortaya koymuştur.

Gelişmeler terörün kaynağının ve yönetiminin Barzani'ye dayandığını göstermektedir. Hükümet'in, Barzani'yi muhatap alan yaklaşımı da bunun sonucu ve eseridir.



Hükümet, güçle ve caydırıcı tedbirlerle desteklenen diplomasi ile muhasımlarını hizaya getirecek yerde, büyük bir yanılğı ile terörün kaynağına, bölücülüğün merkezine, ihanetin odağına kadar yanaşmıştır.

Hükümet, denize düşmüştür ve yılana sarılmaktadır.

Bize göre bunun adı ve tanımı da ihanetten başka bir şey değildir.

Sözlerime son verirken geçtiğimiz hafta içinde kaybettiğimiz değerli dava adamı, milliyetçi basın muhterem temsilcisi *İrfan Ülkü Bey* ile Türk şiirinin asırlık çınarı *Fazıl Hüsnü Dağlarca*'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**04 KASIM 2008**

boş



**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,  
Muhterem Basın Mensupları,**

Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, yok olduğu sanılan bir coğrafyada yeniden yükselen, Türk milletinin tarih sahnesinde başı dik, onurlu ve bağımsız yaşama azmini ve çelikten iradesini temsil eden bir inanç, iman ve eşsiz bir kahramanlık abidesi olarak 85 yıl önce kurulmuş ve birçok badireler atlatarak bugünlere gelmiştir.

Bu tarih yolculuğunda, varlığını yok etmeyi amaçlayan bütün saldırıları ve ihanetleri, kuruluş döneminin azmi ve ruhuyla aşan Türk milleti, bugün maalesef yakın tarihin en karanlık dönemini yaşamaktadır.

Geçtiğimiz hafta kutladığımız Cumhuriyetimizin 85. yıldönümü;

√ Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, ilkeleri ve bütün temel değerlerinin horlandığı ve sorgulandığı,



√ Etnik farklılıkları aşan, ırk ve kan bağına dayanmayan birleştirici millet anlayışını esas alan milli devlet niteliği ve üniter siyasi yapısının tartışmaya açıldığı,

√ Türk milletinin temel harcı ve geleceğimizin en büyük teminatı olan bin yıllık kardeşlik hukukunun ve milli birlik ruhunun hain bir suikastın hedefi haline getirildiği,

√ Etnik bölünmeyi amaçlayan kanlı terörün ve tahriklerin çok tehlikeli boyutlar kazandığı,

√ Terör ve bölücülük sorununun siyaset sahnesine taşındığı ve uluslararası bir sorun haline dönüştürülmesi yolunda önemli mesafeler alındığı,

√ Türkiye'nin her alanda krizden krize sürüklendiği bir gerilim ve kaos ortamında idrak edilmiştir.

Türkiye'nin bugün getirildiği noktada karşımızdaki manzara;

√ Milli birlik, dayanışma ve sosyal bünyenin yaranmasından, iç huzur ve güvenliğe,

√ Ortak milli ve manevi değerlerin çatıştırılması ve aşınmasından, ahlaki yozlaşmaya,

√ Siyaset kurumunun itibarı ve ahlaki meşruiyetinden, dış politikaya,

√ İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve kanunsuzluğun her alana yayılmasından, ekonomiye kadar uzanan her cephede yaşanan çürüme, çözülme, çöküş ve hezimet tablosudur.



Ateşle imtihandan geçen Türkiye'yi bu noktaya getiren;

√ Terörle mücadelede aciz ve hareketsiz,

√ Etnik bölücülük konusunda fırsatçı ve şaibeli,

√ Ekonomi yönetiminde vizyonsuz, pusulasız ve beceriksiz,

√ Dış politikada teslimiyetçi ve ilkesiz,

√ Siyasi kirlenme, ahlaki yozlaşma, yolsuzluk ve soy-gunda pervasız, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümet'i olmuştur.

Son dönemde yaşanan siyasi kırılma noktası niteliğindeki bazı gelişmeler ve siyasi hayatımızın hastalıklı yapısının ürettiği sorunlar, bugünkü bunalım sürecinden çıkılarak geleceğe ümitle bakılmasını daha da güç hale getirmiştir.

Bugün Türkiye'de;

√ Siyaset kurumu ağır bir belirsizlik ortamına sürüklenerek asli görev ve fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlandığı bir tıkanma noktasına getirilmiştir.

√ Ahlaki meşruiyet temeli sorgulanan, itibarı büyük yara alan siyaset, çözüm ve istikrar unsuru olmaktan çıkmış, sorun ve sıkıntı üreten bir zafiyet ve istikrarsızlık kaynağı haline gelmiştir.

√ Siyaset kurumuna, sorumluluk anlayışı yerine gerginlikten beslenen çatışmacı ve istismarcı zihniyetler egemen olmuş, gerginlikler tırmanmış, kısır çekişme ve polemikler siyasetin seviye kaybetmesine yol açmıştır.

√ Siyasi ve ahlaki kirliliğin korkutucu boyutlarını ortaya koyan son yolsuzluk skandalları kamu vicdanını derinden yaralamış, Türkiye'nin siyaset patentli yolsuzluk haritası,





Parlamento'ya, siyasi partilere ve devlet kurumlarına olan güven ve itimadı sarsmıştır.

Her yönden hain tuzaklarla çevrilen, kuşatılan ve çatışma dinamiklerinin etki alanında kısır döngü içine hapsedilen Türkiye, siyasi ihtirasların gemlenemediği ve Hükümet'in gaflet politikalarını inatla sürdürdüğü bir kaos ortamında, sonuçları çok daha ağır olacak yeni krizlere gebe, çok tehlikeli bir dönemin arifesine gelmiştir.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Yaklaşan mahalli idareler seçim sürecinde, milletimizi yeni bir kavganın eşğine getiren iktidar partisi ile bölücü mihraklar arasındaki danışıklı dövüş, kamuoyunun gözü önünde cereyan etmekte, silahların gölgesinde başlatılan bir seçim kampanyası bütün gerilimi ile sürdürülmektedir.

Bu konunun üzerinde durulması gereken ciddi ve tehlikeli yönü, Bölge belediyelerini kazanmak için başlayan yarışın, bölücülük ekseninde yapılması ve yerel yönetici seçimlerinin siyasi bir referanduma dönüştürülmek istenmesidir.

Başbakan ve AKP'nin, böyle bir zeminde, bölücülüğe hizmet yarışı olarak görülecek bir rekabetin tarafı olması, bölücülük konusundaki içten pazarlıkçı tutumunu ortaya koymuş ve Türk milletinin AKP'nin gerçek hüviyetini daha iyi tanıması ve anlamasına hizmet etmiştir.

Bölücülük üzerinden çok tehlikeli ve kirli bir siyaset yapan Başbakan'ın, içine düştüğü ve gerçek kimliğine ayna tutan çelişkiler yumağı, her yönüyle ibret ve esef verici bir ikiyüzlülük örneğidir.



Başbakan'ın, polis kordonu altında salonlarda yaptığı parti toplantılarında, bölücülerin ise taş ve sopalarla sokak ve caddelerde yürüttüğü bu kampanya, ülkemizin nasıl bir sinsi tuzağa çekilmeye başladığını da ortaya koymuştur.

Bir taraftan AKP ile DTP arasında yapılan yemekli görüşmelerle sözde uzlaşma zemini arayışları sürerken, diğer yandan başbakanın polis çemberi altında söylediği kuru tehditler ve hamasi sözler tam çelişkinin işareti olarak görülmelidir.

Türkiye'nin bir bölgesinde, bizzat bir başbakanın yakından şahitliğinde yaşanan vahim gelişmeler bile, AKP zihniyetini terör ve bölücülükle mücadelede hala bir ders çıkarmaktan çok uzak kaldığını ortaya koymaktadır.

Başbakan, meydanlarda ilan edilen ihanete ve yaşanan rezalete rağmen bu ağır sorunu basit bir belediyeçilik hizmeti seviyesine indirgemiş, toplanmayan çöplere, temizlenmeyen sokaklara atıfta bulunarak silahlı bölücülerin ve silahsız uzantılarının eylemlerini tanımlamaktan ısrarla kaçınmıştır.

Teröre yardım ve yataklık yapanları karşısına almaktan özenle kaçınan, bunlar hakkında yasaların verdiği yetkileri kullanmayan Başbakan'ın, şimdi çöp toplamama ve kepenk kapattırma konusunda hiddetlenmesinin nedeni, bunların bölücü kimliği ve faaliyetleri değil seçim hesabı ve oy kaygısıdır.

Bu gelişmelere rağmen, Başbakan Erdoğan'ın ülkemizin bir yöresine yaptığı ziyaret esnasında karşılaştığı bu manzaranın hepimizi deriden üzdüğünü buradan samimiyetle belirtmek istiyorum.

Bir siyasi parti lideri olarak, siyasi toplantı maksadıyla bile olsa muhatap olduğu taşkınlıkları kabul etmemiz mümkün değildir.



Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sıfatını taşıyor olması, meydana gelen olayların vahametini ve bu durum karşısında duyduğumuz kaygıları daha da artırmaktadır.

Ancak, ziyaret esnasında yaşanacak bu tepkiler öngörülecek, devletin egemenlik kudretine ve makamın ağırlığına uygun tedbirlerin alınması da Başbakan'ın yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaktadır.

Ne var ki biz Başbakanlık makamının vakarını korumayı düşünürken, Sayın Başbakan bizim duyduğumuz hassasiyeti gösterememiş, hiçbir şey olmamış gibi bölücülüğün temel hayat alanı olan etnik kimlikleri okşamaya bu şartlar altında bile devam edebilmiştir.

Başbakan, kendi tasnifine göre önce 36'ya böldüğü aziz milletimizin içerisinde, sonra yeniden tek millet çıkarmaya çalışıp “biriz, beraberiz, bütünüz” diyerek tam bir zihniyet kargaşasının örneğini sergilemeyi sürdürmüştür.

Buradan sormak lazımdır:

Bölücülerin kimlik siyaseti yaptığını sürekli söyleyen Başbakan, artık bir tekerleme haline getirdiği alt kimlik tahrikleriyle kendisi neyin siyasetini yapmaktadır?

Sözde eleştirdiği bölücü mihrakların söylemleri ile kendi kimlik siyaseti arasında nasıl bir farklılık bulmaktadır?

Son dönemde AKP ile DTP arasında yaşanan gerilimin çıkış nedeni ve sürdürülüş biçimi ile Başbakan'ın siyasi bölücülüğe cesaret kazandıracak bazı beyanları, Türkiye'nin karşısında yeni bir siyasi denklemin ve senaryonun çıkartılmak istendiğini göstermektedir.



Başbakan, bir taraftan DTP'ye terör yandaşı derken, diğer taraftan “*barış isteniyorsa silahların bırakılması gerektiğini*” ifade ederek, bu kuruluşa PKK nezdinde arabuluculuk misyonu üstlenme çağrısında bulunmaktadır.

Başbakan Erdoğan, bunun yanı sıra, “*silahla konuşanların demokrasiden bahsedemeyeceğini*” söyleyerek, PKK'yı demokrasi zemininde siyaset yapmaya davet etmekte, siyasi çözüm sürecine nasıl katkı sağlayacağı hakkında yol göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanı'nın böyle bir ortamda “*barış isteniyorsa silahların susması gerekir*” sözleri, ya ne dediğini ve lafın nereye gideceğini bilmediğini göstermektedir; ya da bilinçli ve hesaplı bir siyasi çözüm sürecinin altyapısının hazırlandığına işaret etmektedir.

Başbakan Erdoğan, PKK ve etnik bölücülere yaptığı bu çağrıdaki “*barıştan ve demokratik çözüm zemininden*” ne anladığını Türk milletine açıklamak zorundadır.

PKK saldırıları durursa, Başbakan kiminle barış masasına oturacak ve bu masada demokratik yollardan çözüm için neyi görüşecektir?

Başbakan Erdoğan'ın, PKK güdümündeki bu kuruluşun broşür haline getirerek Meclis çatısı altında dağıttığı bölünme reçeteleri içeren sözde demokratik çözüm projeleri hakkında, bugüne kadar sessiz ve tepkisiz kalması bu bakımdan manidardır.

Hükümet'in izahı mümkün olmayan basiretsizliğinden cesaret kazanan başkaldırı eylemleri, siyaset eliyle yürütülen hain planlar, bugün Türkiye'yi tıpkı 89 yıl önce olduğu gibi bir karar aşamasına getirmek üzeredir.



Ancak, bizleri teselli eden gelişmeler, sokağa taşan bölücü tahriklere, başbakan'ın kimlik arayışlarına aziz milletimizin ve yöre halkının destek vermemiş olmalarıdır.

Vatandaşlarımız terör ve silah tehdidine rağmen, önlerine konmak istenen tuzaklara düşmemiş, kardeşliğimizin devamı yolunda kararlılıklarını hem bölücülere hem de AKP zihniyetine bir kez daha göstermişlerdir. Vatan sevgisini ispat eden, sağduyu gösteren yöredeki vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hepsini kucaklıyorum.

Dileğimiz, herkesin büyük Türk tarihinden bir ders çıkartarak, gaflet ve ihanet içinde olanların bu yolculuğuna bir son vermesi ve yaşanmış akıbetlerden kendilerine düşen payı görerek bir sonuca ulaşmasıdır.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde geçen altı yıl boyunca yaşanan tehlikeli gelişmeler ve bölücülüğe gösterilen müsamahalarla bölücü tahrikler için meydanlar boş bırakılmış, bu zaafiyet Hükümet'in önüne artan şehitler, sokak hareketleri, yanan araçlar, zarar gören vatandaşlar olarak çıkmıştır.

Bu, Milliyetçi Hareket Partisi için yıllardır yaptığımız uyarılarda öngördüğümüz talihsiz bir sonuç; Adalet ve Kalkınma Partisi için ise, seneler içerisinde bölücülerle girdiği yakınlaşmanın mukadder bir neticesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Başbakan yıllardır ektiği rüzgârı, şimdi fırtına olarak biçmektedir.

Sokaklara taşan bölücü eylemlerin izlediği seyir 25 yıla yaklaşılan bölücü terörle mücadelede terör örgütünün stratejik



anlamda yeni bir safhaya geçiş göstermeye başladığını ortaya koymaktadır.

Hükümet, bu yeni safhanın aşiret reisleri ile ilişki kurulmasına yönelik girişimi ile dışarıdaki ilk adımını başlatmıştır. Ardından, bu yerel yönetimin tanınması, yani başımızda bir etnik devletin doğması karşımıza kaçınılmaz bir sonuç olarak çıkacaktır.

Bu konuda işaretler netleşmiş, Cumhuriyetimizin ilan edildiği günün yıl dönümünde, Barzani ABD makamlarınca hüsnü kabul görmüş, bu konuda zaten adım atmış bulunan Hükümet'e sıcak mesaj ve cesaret verilmiştir.

Bölücülüğün bu yeni safhasının içteki ayağı ise, terörün gölgesinde yapılan pazarlıklarla Hükümet'in bütün bölücü taleplerine anayasal kılıf bulacağı ve ayrışmanın topluma yavaş yavaş benimsetileceği bir sürecin başlatılması olacaktır. Gelişmeler maalesef bu gidişatı doğrulamaktadır.

Bu açıdan, bir zamanlar AKP Hükümet üyelerinin konutlarında ağırlanan, mahkûmiyetleri hülle ile ortadan kaldırılan bölücü mihraklara, şimdi ülkeyi terk etmelerini söylemek, yıllardır süren gaflet ile ihanet arasındaki hassas gidiş gelişlerin bir itirafı, bunca can ve mal kaybının bütün sorumluluğunun ilk ağızdan kabul edilmesi olarak yorumlanmalıdır.

Yine bu yaklaşımla, Başbakan Erdoğan'ın, arkasında binlerce mağdur bırakan **çekirgenin** üçüncü kez sıçrayama-yacağına dönük açıklaması, altı yıllık iktidarları döneminde defalarca sıçramasına göz yuman Hükümet'in düştüğü aczin ve tarihi yanılığın bizzat Başbakan tarafından itirafıdır.

Ancak ne üzücüdür ki, bu kayıp yılların faturası “**özür dilenerek**” telafi edilemeyecek kadar büyük, “**kusura bakmayın yanıldım**” denilemeyecek kadar ağır bedellere mal olmuştur.



AKP'nin altı yıl boyunca süren bu zaafiyetinin, aziz milletimizdeki karşılığı yüzlerce şehit ve gazi vatan evladı, can ve mal kaybına uğramış çok sayıda vatandaşı ve tahrip edilmiş millet varlığı ile fitili ateşlenmiş bin yıllık kardeşlik hukukudur.

Bu itibarla, bu acı kayıpların bir bedeli mutlaka olmalı, sorumlu olan Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti bunu mutlaka ödemeli, lafları çarpıtmadan, ağızda dolaştırmadan aziz milletimize yaptığı yanlışları, düştüğü gafleti doğrudan itiraf etmelidir.

Ancak, böylesi bir samimi itirafın yapılması halinde, terörle ve bölücülükle mücadelede yeni bir safha başlayabilecek; Türkiye, çeyrek yüzyıldır yaşadığı bu belayı belki bu zihniyet değişimi ile başından atabilecektir.

Aksi halde, eski zaafiyetlerin devamı terörle pazarlığa oturmayı başlatacak, başta İmralı Canisi olmak üzere çıkarılacak bir genel af ile bölücülüğün bütün talep ve beklentileri, bunalan ve sıkışan Hükümet'in acizyeti ile hayata geçirilecektir.

*“Ortak kurucu halk”, “federal yapılanma”, “ana dilde eğitim”, “tarihin hataları ile yüzleşme” ve “geçmişin yargılanması”* adları altındaki parçalanma önerileri Hükümet tarafından birer birer yürürlüğe konulmaya çalışılacaktır.

Bunların gerçekleşmesi halinde; ortada ne üniter devlet, ne milli devlet ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacak, 85 yıl önce şekillenen temel yapılanma ve kurucu değerler bütünüyle ortadan kalkacaktır.

Bu durumun Türk milleti ve elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi için hiçbir şart ve zeminde kabul edilmesi mümkün değildir.



Burada böylesi bir tarihi ihanete hazırlanan, bunu aklından geçiren bütün odaklara şunları söylemek isterim:

√ Anadolu, tesadüfen vatan olmuş bir coğrafyanın adı değildir. Milyonlarca aziz millet evladının yüzyıllarca yurt tutması ile oluşmuş muazzam bir doğuşun ve doğruluğun ta kendisidir.

√ Türkiye Cumhuriyeti, lütuf ile kurulmuş bir sömürge artığı değildir. Dönemin emperyalist devletlerine karşı verilmiş bir kutlu savaşın, dökülen kanların, verilen canların eseridir.

√ Türk milleti, tesadüfen zuhur etmiş alt kimliklerin ortaklığı değildir. Binlerce yılda kardeşlik ve kucaklaşma ile oluşan, milli kültürün, milli kimliğin ve milli şuurun tecelli ettiği ve yükseldiği muhteşem bir terkinin tanımıdır.

Bu itibarla, birilerinin sokağa dökülmesi, başka birilerinin büyük Türk milleti ile geleceği paylaşmakta tereddüt göstermesi, hatta eline silah alarak dağlara çıkmış olmasının millet fertlerinde ve bizde bir korkuya, bir ürkekliğe neden olacağını düşünmek tarihi bir yanılğı olacaktır.

Türk milletine ihanet gibi bir hataya sürüklenmiş olanların, bin yıllık tarih boyunca aldığı derslerin ve karşılaştıkları akıbetlerin hatıraları henüz canlılığını korumaktadır.

Türkiye'yi hain bir suikastın hedefi haline getirmek isteyen ihanet cephesi çok iyi bilmelidir ki;

Büyük Türk Milleti, birliğine ve bütünlüğüne uzanan elleri, ne pahasına olursa olsun, mutlaka ama mutlaka kıracaktır.





## **Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

Konuşmamın bu bölümünde, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye ağır sorunların ve tehlikelerle dolu bir sürecin bütün belirtilerini her yönüyle yaşamakta, belirsizlik sarmalı her tarafı hâkimiyeti altına almış bulunmaktadır.

Son günlerde, AKP'nin ekonomik konulardaki tutarsız yaklaşımı, meselelere teşhis koymadaki kafa karışıklığı, zaten hissedilmekte olan ekonomik krizin derinleşmesine neden olmaktadır.

Türkiye ekonomisinin, zembereği kopmuş bir saat gibi bütün göstergeleri bozulmuş, geçmişte yaşanan deneyimlerden hiçbir sonuç çıkarmadan, el yordamı ve hamasetle krizin önüne geçileceği varsayılmıştır.

Ancak, bu nafiye girişimler hiçbir işe yaramamış, milletimiz açlık, yoksulluk, işsizlik kör kuyusunun dibine itilmiştir.

Nitekim Türkiye ekonomisi cari açık, işsizlik ve kayıt dışılık sorunlarının girdabında kontrolden çıkmıştır.

Son bir yıllık süre içinde yaşanan ithalat patlamasından dolayı yükselen dış ticaret açığı, 2008 yılı Ocak-Eylül döneminde 58,2 milyar dolara yükselmiş, bu durum cari açığın 2008 Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 34,8 milyar dolara ulaşmasına neden olmuştur.

Diğer taraftan 2008 yılının ilk sekiz ayında ödenmemiş ferdi kredi borcu, 2007 yılının tümüne kıyasla yüzde 150 oranında



artmıştır. Kredi kartı borcunda ise aynı dönemler baz alındığında artış yüzde 79 düzeyindedir. Bunun sonucu olarak vatandaşlarımız borç içinde kıvrılmakta, düşük gelir grubundakiler tefeci tipi borçlara adeta mahkûm olmaktadır.

Gerileyen ve değeri azalan maaş ve ücretlerin satın alma gücünün zayıflaması karşısında, vatandaşlarımız, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gelirlerinin üzerinde borçlanmak zorunda kalmakta, böylelikle geleceklelerini ipotek ettirmektedirler.

Bu kapsamda, AKP Hükümet'i döneminde ortaya çıkan ekonomik büyüme gerçekte, önemli ölçüde tüketici borçları tarafından finanse edilmiş ve satın alınmıştır.

Öte yandan ülkemizde ucuz kredi, ucuz döviz ve bunun ortaya çıkardığı ucuz ithalat dönemi sonlanmış, bu kapsamda kriz baskısını ve ağırlığını, doğrudan doğruya reel sektör üzerinden, bir şirketler krizi olarak göstermeye başlamıştır.

Düşen istihdam hacmi, zayıflayan üretim ve tüketim dinamikleri, kârlardaki daralmalar bunun göstergesidir. Resmi rakamlarda yüzde 9,4'e ulaşan işsizlik, büyümesi yavaşlayan ekonomi, yüzde 12'ye yaklaşan enflasyon, yükselen döviz fiyatı karışımızdaki en temel sorunların göstergesidir.

Ekonominin yaşadığı sıkıntı hali, reel sektöre yansımış, 2008 Eylül ayında; 2007'nin aynı ayına göre kurulan şirket ve kooperatif sayısı yüzde 16,3 azalarak, 4312'den 3609'a düşmüştür.

Yine 2008 yılı Eylül ayında; 2007'nin aynı ayına göre kurulan ticaret ünvanlı işyeri sayısı yüzde 4,3 azalarak, 3646'dan 3488'e gerilemiştir.



Kapanan ticaret ünvanlı işyerleri sayısı ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 artarak, 1220'den 2084'e yükselmiştir.

Reel sektörde; son üç ayda alınan toplam sipariş miktarı, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişleri eğilimlerinde de önemli oranda azalma meydana gelmiştir. Özellikle mevcut toplam siparişlerin son bir yılın en düşük seviyesine gerilediği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, reel kesim güven endeksi, bir önceki aya kıyasla 16 puan gerileyerek, 69,2 seviyesine düşmüştür. Reel kesim güven endeksi 2008 yılı Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 34,40 oranında azalmıştır. Mevcut halde reel sektörün sipariş miktarı ise Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 düşmüştür.

Son üç aylık performansla bakıldığında üretim hacmi eğiliminin, mevcut toplam sipariş ve ihracat sipariş miktarının azaldığı görülmektedir.

Bununla birlikte, özel sektörün içinde bulunduğu borçluluk düzeyi, daralan dış finansman imkânlarından dolayı darboğaza girileceğine işaret etmektedir.

190,5 milyar dolara ulaşan özel sektör dış borcunun; 47,8 milyar doları kısa vadeli borç niteliği taşımaktadır. Kalan 142,7 milyar dolarlık borç ise, bir yıldan uzun bir vadeye sahiptir.

Türkiye'nin toplam kısa vadeli borcu da 51,9 milyar dolara çıkmıştır. Toplam dış borcun 284,4 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımızın bu borcu ödemek için daha çok kemer sıkacağı anlaşılmaktadır.



Geldiğimiz bu aşamada, reel sektörün üzerinden yayılmaya başlayan krize karşı feryatlar ve gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çağrılar şu ana kadar Hükümet'ten henüz somut bir karşılık bulmamıştır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

2008 yılı için büyüme beklentisinin yüzde 3,4 olarak açıklanması, 2009 yılında büyüme rakamının yüzde 5'den yüzde 4'e çekilmesi, ufukta umut verici bir gelişmenin olmayacağını şimdiden bir kanıtı olarak görülmelidir.

Ayrıca, 2009 yılında toplam kamu yatırımlarının yüzde 22,9 oranında artırılacağını ekonomiden sorumlu bir bakan tarafından açıklanması, krizin genişleyeceği bir dönemde mali disiplinden taviz verileceğinin de bir işaretidir.

Son günlerde, Başbakan Erdoğan'ın IMF üzerinden yürüttüğü siyasi polemik, krize karşı önlem almayı düşünen siyasi bir eğilimin olmadığını gözler önüne sermektedir.

Kaba tabirlerle IMF'ye kafa tutan Başbakan Erdoğan, IMF'nin *ümük sıkmasına* müsaade etmeyeceğini söylerken, yaptığı zamlarla asıl kendisinin milletimizin boğazını sıktığını bir türlü anlamamaktadır.

Siyasi yaşamında dün ile bugünü arasında bir uyum ve tutarlılık olmayan Başbakan Erdoğan, bugün rest çektiği IMF'yi, 19 Nisan 2003 tarihindeki bir konuşmasında kutsamış; *"Eğer IMF'yi tanımazsanız, dünya da sizi tanımaz. IMF'siz yerinizden bile kıpırdamazsınız. Ne bir kuruşluk ihracat, ne de bir kuruşluk ithalat yapabilirsiniz"* diyerek, IMF ile ne kadar yakın olduğunu göstermiştir.



İktidarı boyunca IMF ile içli dışlı olan AKP, fonun parasal ve moral desteğinden devamlı bir şekilde yararlanmıştı. Bu sayede ayakta kalmış, sendelediği her anda IMF'nin eline sarılmıştı.

Bu ani ve keskin dönüşün, içinde bulunduğumuz kriz ikliminde Hükümet'e karşı var olan güvensizliği daha da artıracığından şüphemiz yoktur.

Ancak, Başbakan Erdoğan'ın ne yapacağını bilmez tavrı, ciddiyetsizliği yüzünden her geçen gün muhteviyatını genişleten sorunlar aziz millet fertlerini çaresizliğe itmektir.

Bize göre asıl olan Türkiye ekonomisinin, IMF'nin yardım ve gözetimine ihtiyaç hissetmeden yoluna devam edebilmesidir. Sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işleyen ekonomiden başka bir beklentinin olması da mümkün değildir.

Elbette katılımcı ülke olarak IMF'deki kotası yaklaşık 1,8 milyar dolar olan Türkiye'nin, ekonomideki bir çalkantı halinde, IMF'nin yönlendirmesine, katkısına ihtiyacı olabilecektir. Buna bir diyeceğimiz yoktur.

Ancak mesele, bu aşamaya gelmeden gereken tedbirleri alarak yardıma muhtaç duruma gelinmemesi için siyasi öngörüğü göstermek olmalıdır.

Hepinizin bildiği gibi, AKP Hükümeti, yapılan uyarı ve ikazları hiç dikkate almamış, oyalama ile bugünkü aşamaya gelmiştir.

Beklentimiz IMF ile kamuoyu üzerinden pazarlık yapan Başbakan'ın, bu davranışını bir an önce gözden geçirmesi, etkisi



altına girdiğimiz ekonomik krize yönelik geciken tedbirleri bir an önce almasıdır.

Madem kendi yağımla kavrulacağımız iktidar partisi tarafından düşünölmektedir, o halde IMF ile bir anlaşma yapılmasının hiçbir anlamı olmayacaktır.

Bütün bunlara rağmen, Hükümet üyelerinden ve ekonomi bürokrasisinden gelen çelişkili açıklamalar, IMF ile ilişkilerde hala tam olarak ne yapılacağıının kararlaştırılmadığını göstermektedir.

**Bir tarafta IMF'ye rest çekerken, diğer tarafta IMF'nin kapısında aman dilenmek tam bir AKP klasiği olarak hatırlanacak, ekonomik tedbirlerde gecikilen her anın faturası ise milletimizin sırtına yüklenecektir.**

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Krizin, ölkemizin ekonomik sistemine sinerek ve yerleşerek mesafe aldığı bir dönemde bulunuyoruz.

*İstikrar* masallarına ve *“krizden en az etkileneceğiz”* sözlerine inat; ekonomin tüm kesimlerinde feryatlar yükselmekte, şikâyetler alabildiğine yoğunlaşmaktadır.

IMF'ye ömük sıktırmayacağını iddia eden Başbakan Erdoğan, zamlarla milletimizin soluşunu kestiğini anlayamayacak kadar siyasi basiretini kaybetmiştir.

Nitekim artık sabırları zorlayan doğalgaz zammına bir yenisi geçtiğimiz günlerde eklenmiştir. Konutlarda kullanılan doğalgaz



fiyatına yüzde 22,50, sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 22 zam yapılmıştır.

Böylece yılbaşından bu yana beş kez zamlanan doğalgazın fiyatında on aylık dönemdeki toplam artış vergilerle beraber yüzde 82.15'e ulaşırken, yapılan zamlar aynı dönemdeki enflasyonu da yaklaşık ona katlamıştır.

Ne yazık ki, kış aylarına girdiğimiz bu günlerde, aziz vatandaşlarımız tenceresini kaynatırken, suyunu ve evini ısıtırken geçen yıla göre doğalgaza daha fazla para ödemek zorunda kalacaklardır.

Doğalgaz zammının bu kadar yüksek olmasının nedeni; Hükümet'in popülist uygulamaları sonucu biriken yüküdür ve sonunda bu fatura milletimize ve üretici kesime ihale edilmiştir.

Elektriğin yüzde 48'inin doğalgazdan üretiliyor olması nedeniyle de, doğalgaza yapılan yüksek oranlı zam, önümüzdeki yılın başında elektrik fiyatlarını da kaçınılmaz bir şekilde yükseltecektir.

Ancak, petrol ve döviz fiyatlarındaki gerileme ortadayken, doğalgaza yapılan zammı anlamak mümkün değildir. Bu zama ne için ve hangi maksatla ihtiyaç duyulduğu yapılan açıklamalara rağmen netlik kazanmamıştır.

Uluslararası piyasalardaki fiyatların, yurt içi piyasalara 6 ile 9 ay sonra yansıdığı mazeret gösterilerek işin içinden sıyrılmak ve topu başka mecralara atmak bizim tarafımızdan kabulü mümkün olmayan bir durumdur.



Doların ateşi azalırken, petrolün fiyatı yavaşlarken, vatandaşımızı soğuğa, battaniyeye mahkûm edecek bu zammı AKP Hükümeti dürüstçe izah etmelidir.

Ayrıca, Hükümet üyeleri tarafından petrol fiyatları ve döviz kurunun bu seviyelerde gitmesi halinde, 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgaz fiyatında indirimlerin olabileceğini ifade etmek, büyük Türk milletiyle alay etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Kış bittikten, soğuklar azaldıktan sonra doğal gaz fiyatının düşecek olacağını söylemek talihsiz ve sakat bir görüş olarak milletimizin hafızasından asla silinmeyecektir.

*“Eğer doğalgaz pahalı olsaydı niye vatandaş doğalgaza geçiyor”* diyerek gerekçe üretmeye çabalayan AKP zihniyeti ve bu zamanda payı olan başta BOTAŞ idaresi olmak üzere, herkes yaptığının hesabını vermeye hazır olmalıdır.

Her ne kadar ilgili Bakan kabul etmese de, yapılan bu zamma BOTAŞ'ın bozulan mali yapısının neden olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

Sattığı gazın parasını tahsil edemeyen bir kuruluş haline gelen BOTAŞ, yurt dışına olan doğalgaz borcunu ödemek için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalmaktadır.

Affi mümkün olmayan bir yönetim zaafından dolayı, aziz milletimizin yaklaşan kış aylarında ısınmasına mani olacak düzeyde bir zammın meydana gelmesi tam anlamıyla AKP Hükümeti'nin kusurudur.





Kendi hata ve ihmallerinin bedelini hiçbir suçu, günahı olmayan aziz millet fertlerine ödetmeye çalışan AKP zihniyeti, utanmaz bir şekilde yaptıklarının sorumluluğunu başka yerlere yüklemeye, kendilerinin bile inanmadığı mazeretlerde aramaya çalışmalarının siyasi bedelini mutlaka ödeyecektir.

Aziz milletimizi soğuşa mahkûm edenleri, bizim de hukukta mahkûm etmeye kararlı olduğumuzu ve bunun için zamanı geldiğinde her türlü girişimde bulunacağımızı bu vesileyle belirtmek istiyorum.

Konuşmama son verirken hepinize saygılarımı sunuyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**11 KASIM 2008**

boş



## **Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Muhterem Basın Mensupları,**

Hepinizi en iyi dileklerle selamlıyorum.

Konuşmama, dün itibarıyla vefatının üzerinden 70 yıl geçmiş bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu, Millet Meclis'imizin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanı **aziz Atatürk**'ü bu vesile ile bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anarak başlamak istiyorum.

Harap olmuş bir ülkeyi ve yorgun düşmüş bir milleti yeniden bir kuvvet haline getirerek, önce vatanı kurtaran, sonra devleti kuran milliyetçi mücadelenin mimarı ve önderi olan bu büyük insana müteşekkirimiz.

Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Hayatı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı aziz milletimize adayan Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir komutan, muktedir bir politikacı ve büyük bir devlet adamı olarak çok önemli hizmetler ifa etmiştir.

Aziz vatanımızı parçalamaya yeltenenleri, büyük milletimizin binlerce yılda oluşturduğu maddi ve manevi varlığını çiğneme



cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye liderlik yapan bu büyük devlet adamına, çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmelidir.

Hareketsiz ve atıl duran aziz milletimizi, çaresiz ve şaşkın eşraf ve aydınları adım adım uyanışa sevk eden, kolektif akli ve milli hisleri harekete geçiren, çağın stratejik boşluklarını görerek bundan bir bağımsız milli devlet çıkartan Atatürk'ün başarısı inkâr edilemeyecek kadar muhteşemdir ve gerçektir.

Onun, dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir terkip kurmaya çalışarak, milletimizin sosyolojik derinliğini ve tarihi devamlılığını kanıtlamaya çalışması da yaptığı büyük işlerin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Bu eseri ve sonucu sorgulayamayanların, özellikle son yıllarda onun özel hayatını ele alarak şahsiyetini eleştiriye açmış olmaları dikkatimizi çekmektedir.

Buradan şunu söylemek isteriz. Biz, bir milleti kurtarmış, bu varlık içinden bir devlet kurarak onu onurlu bir mevkie yükseltmiş bir kahramanın özel hayatı ile değil; fikirleriyle, eserleriyle ve mücadele yöntemiyle meşgulüz ve onunla övünüyoruz.

Onun destan yazan hayatının içinden, millî tarih şuuru, vatan ve millet sevgisi, millî dile olan bağlılık, tam bağımsızlık aşkı, hür yaşama arzusu, millet egemenliği, milli kültürün geliştirilmesi, medeniyetlerin aşılması, millet birliğinin güçlendirilmesi, ülke bütünlüğünün sağlanması ve milletin mutluluğu gibi genel ve milli mesajları çıkarmak istemeyenlerin niyetleri bizce malumdur.



Yıllardır millet varlığını ve Cumhuriyetin değerlerini aşındırmak için seferber olanlar, bir türlü başaramayınca bunu ancak devletin kurucusunu gözden düşürerek yapabileceklerini fark etmiş ve bu alana yönelmişlerdir.

Nitekim, son yıllarda dinimize yönelik Avrupa merkezli saldırıların Peygamberimizin şahsiyeti üzerinden yapılmaya çalışılması da bu sinsi yöntemin inançlarımıza dönük başka bir boyutunu oluşturmaktadır.

**Hiçbir milletin, kendi geçmişine tek boyutlu bakarak, tarafsızlık adına veya objektif olma bahanesiyle acımasızca ve haksızca eleştirerek ve hatta karalayarak büyük ve onurlu bir geleceğe ulaşması düşünülemez, geçmişinden ilham ve güç alan bir neslin yetişmesi mümkün olamaz.**

Kim ne derse desin, ne yazarsa yazsın, binlerce yıllık milli tarihimiz, hatasıyla sevabıyla, üzüntüsüyle sevinciyle, bozgunu ile zaferiyle bizim ceddimize aittir ve tamamı Türk varlığına emanettir.

Biz hatalardan sonuç çıkarır, başarılarla gururlanır, tarihten aldığımız ders, güç ve yöntem ile önümüze bakar ve geleceğe yol alırız.

Bu itibarla bu girişimler büyük Türk milletinin vicdanında asla kabul görmeyecek, başta büyük Atatürk olmak üzere, muhterem ceddimiz, Türk milleti var olduğu sürece gönüllerde ve yüreklerde yaşamaya devam edecektir.



## Değerli Milletvekilleri,

Hepinizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletlerinde başkanlık seçimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş ve kökenleri Afrika'ya dayanan bir senatör başkan seçilmiştir. Bu, dünyanın birçok ülkesinde devam eden demokratik işleyişin bu ülkedeki doğal bir sonucudur.

Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı “değişim” beklentilerine yönlendiren bu seçim kampanyasını, özellikle Türkiye üzerindeki muhtemel yansımaları ile bölgesel ve uluslararası sorunlarda ortaya konulan yaklaşımları dikkatle izlemiştir.

Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri, yönetimdeki değişimin göz ardı edileceği sıradan bir ülke değildir.

Yaklaşık yüzyıldır stratejik denklemleri değiştiren, ekonomik ve teknolojik gücüyle yerküreyi çok yakından ilgilendiren önemli bir ülkedir. Dikkat edilmesinde ve izlenmesinde mutlaka yarar ve zorunluluk vardır.

Ancak, bu ülkedeki başkanlık değişimini, kendi vatandaşlarından bile daha çok önemseyen, daha fazla sevinen ve gereğinden fazla anlam ve sonuç çıkarmaya çalışan çevrelerin mevcudiyeti, içine düştüğümüz “**aydın bunalımının**” ve “**derin aşşağılık kompleksinin**” en tipik örnekleri olmuştur.

√ Amerika'nın “ırkçılığı aştığını” sıranın Türkiye'ye geldiğini söyleyenlerden, bunun siyahlardan ziyade bütün “beyazların zaferi” olduğunu ifade edenlere;

√ Bu seçimle dünyanın artık “rahatladığını” belirtenlerden, “değişimin” bir devrim geçirdiğini açıklayanlara;



√ Asırlık “Amerikan rüyası”nın gerçekleştiğini yazarak alkışlayanlardan, yeni başkanın “hepimizin bir yansıması” olduğunu belirtenlere kadar abartılmış övgüler kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir.

Ancak bunlardan en yaygını ve en sık tekrarlananı Amerika’nın artık bu seçimle “ırkçılığı aştığını” ve bunların ülkemize de bir model olması gerektiğini söyleyenlerin talihsiz ve cahilce beyanatları olmuştur.

Türk milletini, Amerikan toplumunun değer yargıları ile kıyaslamaya çalışan bu çevrelerin en temel yanlışları, aziz milletimizi, artık iflah olmayacak kadar etkisi altına girdikleri batılı normlar ve yabancı zihniyetlerin çerçevesinde yorumlamak hatasıdır.

Tarihi, ırkçı mücadelelerin ve yıllar süren kanlı savaşların neden olduğu milyonlarca can kayıplarıyla, acı ve vahşet hikâyeleriyle dolu olan Batı’nın gözlükleri ile bu meseleye bakanların, Afrika kökenli birinin başkanlığına şaşkınlıklarından ve bu durumu kutsamalarından doğal bir sonuç olmayacaktır.

Ben bu zihniyet sahiplerine, Amerika’yı bırakıp, kendi geçmişlerine dönmelerini, binlerce yıllık yönetim tarihimizde işbaşına gelmiş, sadrazamlığa kadar uzanmış, vezir olmuş, valide sultan olarak saraya girmiş, imparatorluk coğrafyasının yabancı kökenli evlatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum.

Gayri Müslimlerin nazırlıklara getirildiği, farklı kültür mensuplarının devlet yönetiminde, saray idaresinde elde etkileri makamları ve mevkileri bir kez daha incelemelerini öneriyorum.





İnsanlığın binbir meşakkatle bugün geldiği vicdani aşamaya, aziz ceddimizin yüzyıllar öncesinden nasıl ulaşmış oluşunu bilmelerini umuyor ve bekliyorum.

Bu zihniyet sahipleri, şayet milyonlarca kilometre karelik, üç kıtaya yayılan büyük coğrafya üzerinde yüzlerce yıl süren hükümlanlığın ırkçılıkla ve ayrımcılıkla, zorbalıkla ve cebren gerçekleşmiş olduğunu zannediyorlarsa büyük Türk milletini asla tanımıyorlar, onun asalet ve hürmete dayalı yönetim anlayışını bilmiyorlar demektir.

Kenyalı bir çiftçi torununun başkanlığa yükselişini alkışlayanları, Cumhuriyet Türkiye'sinde Cumhurbaşkanından, Başbakanlığa, Milletvekilliğinden, Generalliğe kadar her göreve Anadolu'nun her yöresinden, her meslek gurubundan, her sosyal zümreden hiçbir ayrıma ve imtiyaza tabi tutulmadan gelen Cumhuriyet çocuklarını hatırlatmak istiyorum.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün vatandaşlarımız, kan ve soy bağının üstünde bir yüksek buluşma ile bu ülkenin eşit ve onurlu insanlarıdır.

Büyük Türk milletine hep birlikte vücut vermişler ve eserleri olan Cumhuriyetimizin bütün imkânlarına da hukuki bir eşitlikle talip olmuşlardır. Ülkemizdeki her mevki ve makam herkese açıktır.

Şerefli hatıraları ile iftihar ettiğimiz İmparatorluk tarihimiz asla ırkçı ve ayrımcı değildi. Bir milli devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti de aynı vicdan ve insanlık mirasının devamı olarak bu düşüncenin soylu bir temsilcisidir.



Asaleti ve kucaklaşma modellerini başka yerlerde aramanıza gerek yoktur. Büyüklük, kaynaşma, hoşgörü ve hakkaniyet ruhu görebilenler için hemen yanı başımızdadır, aramızdadır. Habersizce etrafında durduğunuz, aziz millet varlığının yüreğindedir, gönlündedir.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Yeni ABD Başkanı'nın dış politika ve uluslararası güvenlik konularında izleyeceği temel yaklaşımlar zaman içinde daha iyi anlaşılacak ve değerlendirilebilecektir.

Bununla birlikte, bu aşamada yeni Başkan'ın Türkiye'yi ilgilendiren konularda izleyeceği politikalar hakkında ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Bu düşüncemizin gerçekleşmesi halinde, uzun bir geçmişi olan ittifak ilişkilerimizin temellerinin, karşılıklı çıkar ve saygı esasına dayalı olarak, önümüzdeki dönemde güçleneceğine inandığımızı açıklamakta fayda görüyorum.

ABD'de açılan bu yeni sayfanın, dünya barışı, uluslararası güvenlik ve istikrar açısından, uluslararası meşruiyetin ve işbirliğinin daha güçlü olarak ön plana çıkacağı yeni bir dönemi başlatmasını temenni ediyorum.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri bugünkü ortam ve şartlarda etkileyecek sorunların başında Irak'taki durum, Kıbrıs sorununun çözüm süreci ve Ermenistan'ın soykırım yalanı etrafında sürdürdüğü karalama kampanyası gelmektedir.



ABD'nin Irak konusunda bugüne kadar izlediği politikaların sonucunda Irak iç çatışma ortamına sürüklenmiş ve bölünmenin eşiğine gelmiştir.

ABD'nin himayesinde kuzey'de oluşan etnik siyasi yapılanma ile, Irak'ın toprak bütünlüğü ve üniter siyasi yapısını tehdit edecek bir süreç başlatılmıştır.

Türkiye'ye düşmanlığı varlık nedeni olarak gören Barzani yönetimi, fiili devlet yapısının hukuki ve siyasi bakımdan tamamlanması için Kerkük'ü gasetmek yolunda son aşamaya gelmiştir.

ABD'nin desteğini bu amaçla Irak merkezi Hükümeti'ne ve Irak'ın diğer asli kurucu halkları olan Araplar ve Türkmenlere karşı bir tehdit aracı olarak kullanmıştır.

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK teröristleri Barzani'nin himayesinde bu bölgeyi Türkiye'ye karşı bir saldırı cephesine dönüştürmüş, PKK terörünün tasfiyesi için somut adımların atılmaması Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen bir ihtilaf niteliği kazanmıştır.

Barzani yönetimi, ABD'ye güvenerek izlediği politikalarla bölge barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bir çibanbaşı haline gelmiştir.

ABD'nin yeni Başkanı'nın bu konularda izleyeceği politikalar, hem Irak'ın geleceği, hem de Türk-ABD ilişkilerinin güçlü bir temelde ve gerçek anlamda bir stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi açısından hayati önem taşıyacaktır.



Kıbrıs konusunda son beş yıl içinde cereyan eden gelişmeler ve AKP Hükümeti'nin izlediği gaflet ve teslimiyet politikaları, Türkiye için milli bir dava olan bu sorunun çözüm sürecini çok tehlikeli bir mecraya sürüklemiştir.

Geldiğimiz bugünkü noktada Kıbrıs sorununun çözüm zemi ni kaymış, Birleşmiş Milletler'in rolü aşınmış ve sorun Avrupa Birliği'ne ihale ve emanet edilmiştir.

Bu sürecin durdurulması ve Kıbrıs'ta bulunacak çözümün iki bölge, iki milletli ve iki devletli bir ortaklık yapılanmasına dayanmasını sağlayacak yeni bir zemin oluşturulması Türkiye için hayati önemi haizdir.

Yeni ABD yönetiminin önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda izleyeceği politikalar bu bakımdan özel bir önem taşıyacaktır.

Ermenistan'la ilişkiler ve özellikle ABD'deki Ermeni lobilerinin öncülüğünde yürütülen sahte soykırım kampanyası, Türkiye ile ABD ilişkileri üzerindeki olumsuz yansımaları olan bir sorun kaynağıdır.

ABD Kongresi'nin gündemine taşınan "soykırımın tanınması" karar tasarıları vesilesiyle geçmişte yaşananlar ve bunun Türk-Amerikan ilişkileri üzerindeki olumsuz yansımaları çok iyi bilinmektedir.

ABD'nin yeni Başkanı'nın seçim kampanyasında ortaya koyduğu Ermeni tezlerine yakın görüş ve tutumlar bu bakımdan endişe verici olmuştur.



Bizim bu aşamada söyleyeceğimiz, yeni yönetimin sorumluluğu devraldıktan sonra, bu konuda Türk-Amerikan ilişkilerinin her iki taraf için taşıdığı önemi ön planda tutan gerçekçi bir bakış açısı geliştirilmesi ve buna uygun bir siyasi tutum benimsemesidir.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

İnsanlık tarihi, her toplumun ve her devletin aynı hızda kalkınmadığını, aynı güçte olmadığını, en zayıftan en kudretliye kadar geniş bir dağılımla, birbirlerinden farklı kültür ve medeniyet dairesi içerisinde yaşadıklarını göstermektedir.

Binlerce yıl boyunca, kıtalar arasında zaman zaman bozulan güç dengelerini terazileyen devletlerin, paktların ve blokların varlığı, kuvvetin tek bir yapıda toplanmasına izin vermemiş, çok kutupluluk dünyanın stratejik tasarımına sürekli hakim olmuştur.

Ancak, alışlagelen bu tarihi süreç, son çeyrek asırda özellikle Doğu Bloğu'nun dağılması ve soğuk savaş yıllarının sona ermesi ile ortaya çıkan yeni durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutup iddiasıyla ortaya çıkmasına, küreyi kendi isteğine göre şekillendireceğini zannetmesine yol açmıştır.

Kendini rakipsiz gören küresel gücün dünyayı tek başına ve dilediğince tanzim etmeye dayalı bu düşüncesi, sosyal, kültürel, ekonomik ve diplomatik bir çekim ve etki alanı da uyandırmış; dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, maalesef ülkemizde de aydınların bir kısmı bu yeni anlayışı ve onun dayattığı değerler sistemini benimsemiştir.



Bugün Türkiye, kendi sorunlarını ihmal ederek, uluslararası alanda talip olduğu küresel taşeronlukla milli politikalarını ateşe atacak bir tuzağın ve çekim alanının içine doğru ilerlemektedir.

Burada asıl sorun, bugüne kadar ikili ilişkilerde direnç göstermemiş Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'nin bu fırsattan istifade ile bir zihniyet değişimine uğraması ve bir **“Türkiye durumu”** sergileyebilmesidir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık değişiminin de bu açıdan ele alınması doğru olacak, Türkiye'nin, girdiği yanlış kuldardan daha fazla hasar görmeden ve itibar kaybetmeden çıkabilmesinin yollarının yeni yönetimle aranması gerekecektir.

Bu itibarla, Obama Yönetimi'nin Türkiye'yi ilgilendiren alanlarda yeni yaklaşımları görülmeden, Hükümet'in bağlayıcı ilişkilere girmemesinin ülkemiz için hayırlı olacağı kanaatindeyim.

Dileğimiz, milletleri kendi coğrafyalarında, kendi beşeri ve ekonomik kaynaklarından feragat etmeye zorlayan sistemin bir an önce son bulması, küresel projeler için en büyük engel olarak görülen milli devletler ile güçlü millet oluşumlarına saygı gösterilmesi, muhatap yöneticilerin de bu saygıyı uyandıracak duruşu hissettirmeleridir.

İnsandan ve ahlaktan uzak değerler sisteminin dayatıldığı; hak, adalet, paylaşma ve barışın gerçekleşmediği bir dönemin gerilerde bırakılması, çoğulcu yeni bir dünya sistemine dönüşmesi en önemli beklentimizdir.



Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiş bulunan Türkiye'nin yapması gereken de bu olmalıdır.

Bizim için, büyük coşku ile karşılanan ve adına kutlamaların yapıldığı bu başkanlık seçiminin anlamı burada yatmaktadır.

Ancak bunları görebilmenin ve düşünebilmenin yolu sorunlarımıza, Başkent Ankara'dan bakmaktan ve büyük Türk tarihinin şerefli sayfalarını ibretle incelemekten geçmektedir.

Yoksa, Washington'dan, köle ticaretinin acı tarihinden, Amerikan iç savaşından alınacak ilhamlardan ve zorlama sonuçlardan asla değil.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde geçen altı yılın görüntüsü, milli meselelerin önce yabancılarla paylaşıldığının, dışarıdan davet edilen baskıların iç siyasetin malzemesi yapılmak istendiğinin ve Hükümet eliyle yabancı başkentlerde ülkemiz hakkında yapılan şikâyetlerin örnekleri ile doludur.

Kendi milletini yabancılar nezdinde küçük düşürmek kaygısını taşımadan, iç meseleleri dışarıda tartışmanın hicabını duymadan yapılan bütün bu tavizkâr anlayış, Türkiye'nin itibarını zedelemiş, dileyenin dilediği zaman denetleyebileceği çaresiz bir ülke durumuna düşürmüştür.

Son olarak İngiliz Kraliyet ailesinin eski bir mensubunun, ülkemizdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı zihinsel engelliler merkezlerinde yaptığı gizli çekimleri ve



yorumları, bu teslimiyetçi tavrın ulaştığı son aşama olarak görmek doğru olacaktır.

Burada dile getireceğimiz öncelikli husus, engelliler için yapılan eğitim ve bakım koşulları ile ilgili denetim ve eleştirme cesaretinin, geçtiğimiz yıllardaki yanlışlarla sıradan bir Avrupalıda bile uyandırılmış olmasıdır. Ve bu elbette utanç verici ve onur kırıcı bir durumdur.

Nitekim bu yanlış anlayış, bu olumsuz örneğe rağmen devam etmiş, bizzat Hükümet'in Dışişleri Bakanı tarafından eleştirilere muhatap olan bu kurum "*haberli gelinmesi kaydıyla*" meraklılarınca denetlenmeye davet edilmiştir.

Bu tekrarlanan acziyet, gizlisi saklısı olmayan bir yöneticinin açık yürekli ifadelerinden ziyade, artık tam bir teftiş zihniyetinin Hükümet nezdinde zemin bulduğunu göstermesi bakımından ibret verici olmuştur. Bu pısrık anlayışın devamı halinde yaşanan rezaletlerin bütün hızıyla sürmesi beklenmelidir.

Milletimizin vicdanına ve merhametine emanet edilmiş evlatlarımızın yaşadığı iddia edilen olayların doğru olup olmadığı, varsa Hükümet'in üzerine düşeni yapıp yapmadığı ayrı bir konudur ve bu öncelikle bizim bir iç meselemizdir. Bu konuda ilgili bakanın kendi ziyareti sırasında yabancı ülkede benzer kurumları kendisine göstermediklerini söylemesi bu anlayışın eseridir.

Yaşadığımız son gelişmelerde bizleri nispeten teselli eden tek olumlu nokta, Kadın ve Aileden Sorumlu Sayın Devlet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve gösterdiği devlet adamı duruşu olmuştur.





Bu duruşunu çocukların cinsel istismarına yönelik bir dava aşamasında Adli Tıp Kurumu'nun raporuna karşı da sürdüren Sayın Bakan'ın tavrını doğru bulduğumuzu belirtiyor, millet yararına olduğuna inandığımız her türlü çalışmasına Meclis Grubumuz olarak destek vereceğimizi, huzurunuzda açıklamak istiyorum.

Aynı duruşu, Hükümet'in diğer üyelerinde de görmeyi bekliyor, bunun teslimiyetçi tavidan bir dönüşün başlangıcı olmasını ümit ediyoruz.

### **Değerli Milletvekilleri**

Konuşmamın bu bölümünde Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz hafta açıklanan 2008 Türkiye İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi üzerinde kısaca durmak istiyorum.

Bu belgeler, Brüksel'in Türkiye'yi dışlayıcı yaklaşımının ve milli birliğimizin temellerini sarsacak konularda dayatmacı tutumunun aynen sürdüğünü göstermiştir.

Türkiye'yi, tam üyeliğin nihai hedef olmaktan çıkarıldığı, sanal bir müzakere süreciyle oyalama niyeti iyice anlaşılan AB; bu süreci Türkiye'de zorla milli azınlık yaratmak için kullanmakta ve "Kürt sorunu" odaklı bir dizi dayatmayı, Türkiye'nin Batılı kimliğini ve rüştünü ispat ölçüsü olarak sürekli gündemde tutmaktadır.

2008 Raporu ve Stratejisi Belgesi, AB'nin bu anlayışının, siyasetinin ve stratejisinin değişmediğini bir kere daha ortaya koymuştur.



Türkiye ile aynı tarihte müzakerelere başlayan Hırvatistan'a 2008 raporuyla tam üyelik takvimi ve tarihi verilmişken, Türkiye ile müzakerelerin Kıbrıs sorunu bahane edilerek oksijen çadırına sokulması ve tam üyelik perspektifinin bile karartılması, bu hayal yolculuğunda gelinen noktanın hazin bir göstergesi olmuştur.

Avrupa Birliği'nin genişleme stratejisi ve Türkiye konusunda kemikleşen bakış açısı, Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan'ın da orta vadede tam üye olacağını, Türkiye'nin ise AKP Hükümeti'nin rızasıyla sürdürülen bugünkü sanal süreç sonrası AB'nin yörüngesinde ikinci sınıf bir taabiyet ilişkisi ile yetineceğini ortaya koymaktadır.

Bu haysiyet kırıcı durumun asıl üzerinde durulması gereken üzücü yönü, AB'nin bu ayrımcı ve dışlayıcı tutumu değil, AKP Hükümeti'nin bunu kabullenmesi ve hâlâ iç politikada AB hayal ticareti yapmayı siyasi meşruiyet kaynağı olarak görüyor olmasıdır.

Dışişleri Bakanı'nın 2008 İlerleme Raporu'nu "*olumlu ve dengeli bulması*", bu sakat yaklaşımın önümüzdeki dönemde de AKP'nin pusulası ve yol haritası olacağını hazin bir göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı;

√ AB'nin, Lozan'da çizilen çerçeve dışına çıkılarak Türkiye'de Müslüman milli azınlık olduğunun kabulü ve Kürt sorunu ekseninde bu azınlıklara da Rum, Ermeni ve Yahudi gayrimüslim azınlık hakları esas alınarak kolektif azınlık hakları tanınması,



√ Türkçeden başka dillerin Türk eğitim sistemi içine alınması, çok dilli kamu ve belediye hizmetleri verilmesi ve bu dillerin siyasi faaliyetlerde kullanılmasının sağlanması,

√ Türk Ceza Kanunu'nun, bölücü faaliyetler önünde engel görülen kamu barışına karşı suçları düzenleyen hükümlerinin değiştirilmesi baskılarını ve dayatmalarını içeren bu raporu dengeli bulduğunu açıklayarak, AKP'nin de aslında aynı görüşleri paylaştığını kabul ve ikrar etmiştir.

AKP Hükümet'i sözcülerinin olumlu olarak gördüğü bu raporda, bu taleplerin yanı sıra;

√ Rum ve Ermeni dini azınlık toplumlarına ve kurumlarına tüzel kişilik kazandırılması,

√ Fener Rum Patrikliğine “ekümenik” statüsünün tanınması,

√ Heybeliada Ruhban Okulu'nun Patrikhane'ye bağlı olarak yeniden açılması,

√ Gökçeada ve Bozacada Rum azınlığı için özel düzenlemeler yapılması,

Türkiye'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs'ın tek meşru temsilcisi olarak tanıyıp ilişkileri normalleştirme yolunda adımlar atması ve,

√ Kıbrıs Türkleri üzerindeki haksız ambargolar sürerken, AB bu konuda verdiği bütün sözleri unutup hiçbir adım atmamışken, Türk limanları ve havaalanlarının Kıbrıs Rum gemileri ve uçaklarına tek taraflı açılması istenmektedir.



Avrupa Birliđi azınlık hakları konusundaki talep ve dayatmalarının PKK'nın siyasi eylem planı ve etnik bölücülük gündemi ile bire bir örtüştüğü açık bir gerçektir.

Öte yandan, Türkiye'deki Rum azınlığın hakları ve Patrikhane konusundaki taleplerin ve Kıbrıs konusunda Türkiye'den beklenen adımların Yunanistan ve Kıbrıs Rumları'nın görüşlerini yansıttığı da bir vakiadır.

AKP sözcülerinin bu konulardaki dayatmaları içeren İlerleme Raporunu dengeli bulması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin;

√ Türkiye'de milli azınlıkların kolektif hakları konusunda PKK'nın,

√ Rum azınlığı ve Patrikhane konusunda Yunanistan'ın ve,

√ Kıbrıs sorunu hakkında Rumların görüşleri, emelleri ve beklentilerini haklı, meşru ve makul bulduğunu göstermektedir.

Bu utanç verici durumun taşıdığı anlamı ve Türkiye için arzettiği tehlike ve tehditleri Türk milletinin takdirine bırakmak istiyorum.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

boş



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**18 KASIM 2008**

boş



## **Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları,**

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Geçtiğimiz hafta İstiklal Savaşımızın yaşayan son gazisi olan *Mustafa Şekip Birgöl*'ün, bundan 89 yıl önce uğruna savaştığı vatanın toprağına verilışı ve Hakk'a uğurlanıışı, bütün yurttta hü-zünle ve heyecanla karşılanmıştır.

Bu vefat, tarihi gerçeklerin artık unutulmaya yüz tuttuğı, du-yarlılıkların giderek azaldığı bir dönemde, bütün milletimizde ümit verici bir vefa duygusunun uyanmasına ve kutlu bir döne-min hatırlanmasına önemli bir vesile olmuştur.

Takdir edersiniz ki zaman, onun değerini bilemeyenlerin ve onunla yaşamayı istemeyenlerin elinde, taşınamayan yükündür ve hayatın üzerini örten, geride kalmış anıların izlerini silen bir tah-ribatın tanımıdır.

Milliyetçiler için ise tarih, geçmişten geleceğe giden uzun yol-culukta yalnızca aziz hatıraların yaşandığı dönemlerin adı değil, aynı zamanda bugünü ve geleceği doğru anlamlandırmanın baş-langıç noktası ve milli hayatımıza bir kutup yıldızı gibi yön gös-teren en önemli kaynaktır.





Bu itibarla, kahraman gazimizin ebediyete uğurlanması, bugün gerçek anlamından uzaklaştığımız bağımsızlık ve hürriyet kazanımlarının asıl sahiplerinin kimler olduğunun ve nasıl bir mücadele ile doğduğunun bir kez daha hatırlanmasına fırsat vermiştir.

Daha geçtiğimiz hafta içerisinde, Avrupa Parlamentosu çatısı altında ve TBMM üyelerinin de nezaret ettiği bir ortamda, ülkemize yönelik dile getirilen alçaklıklar, bu elim kaybın önemini ve değerini bir kat daha artırmıştır.

Ülkemizde 1930'da meydana gelmiş bir isyanın bastırılmasını “soykırım”, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk'ün ise “savaş suçlusu” ilan edildiği; Anayasa'da güvence altına alınan Cumhuriyetimizin temel değerlerinin bunu koruması gereklerce tartışılmaya açıldığı ihanet ve rezaletler kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir.

Muhteşem bir dönemi yaşamış son İstiklal Savaşı gazimizin vefatıyla aynı zamanda yaşanan vahim gelişmeler, bu kahraman neslin emaneti üzerinde, 85 yıl sonra yeniden toplanan kara bulutları göstermesi bakımından ibret verici ve talihsiz bir tesadüf olmuştur.

Tarihten ders çıkarmasını bilenler için, Türk milletine karşı yapılan ihanetlerin bulunduğu karşılıkların neler olduğu ve bu tutumlarında ısrar edenleri bekleyen mukadder akıbetin ne olacağı yaşanan vakialardır. Kaçınılmaz karar anı gelmeden ibret alınmasında büyük yarar vardır.



Son gazimizin ve bütün silah arkadaşlarımızın şanlı mücadeleleri beyhude, şehitlerimizin vatan uğruna verdiği canlar asla ve alsa boşuna değildir.

**Türkiye sokakta bulunmamış, harita üzerinde kurulmamıştır.**

**Türk milleti tesadüfen bir araya gelmemiş, bağımsızlık hediye olarak alınmamıştır.**

**Bu topraklara boşuna vatan denmemiş, sınırlar icazetle çizilmemiştir.**

Bu itibarla, yaşanan sürece ve yaklaşan tehlikelere vatandaşlarımızın dikkatini çekiyorum.

Yüreğinde bayrak sevgisi olan herkesi vatan ortak paydasında buluşmaya çağırıyorum.

Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de tahrikleri bırakarak, girdikleri ihanet yolculuğundan vaz geçmeleri konusunda uyarıyorum.

### **Değerli Milletvekilleri,**

15 Kasım 2008 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 25. yıldönümü kutlanmıştır.

Kıbrıs Türkleri'nin haksızlığa, zulme ve baskıya başkaldırısının sembolü olarak çeyrek asırdır tarih sahnesinde var olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün karanlık bir sürece mahkûm edilmiştir.

Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için başlatılan süreç Avrupa Birliği'ni arkasına alan Kıbrıs Rumları'nın nihai emelleri ve hedefleri doğrultusunda gelişmektedir.



Kıbrıs'ta başlatılan müzakere süreci;

√ AB'nin gölgesinde ve yönlendirmesinde,

√ Türkiye için hayati önem taşıyan iki devletli, iki milletli ve iki bölgeli ortaklık yapılanmasına dayalı çözümü fiiliyatta anlamsız hale getirecek, bu ilkelerin içini boşaltacak ve,

√ Türkiye'nin 1960 Kurucu Antlaşmaları'ndan kaynaklanan garantörlüğünün sulandırılması sonucunu doğuracak bir zeminde yürütülmektedir

Böyle bir temelde sürdürülen müzakerelerin sonucunun Kıbrıs Türkleri için bir çıkmaz sokak olacağı görülmektedir.

Avrupa Birliği ilkeleri zemininde belirlenen parametreler esas alınarak bulunacak çözümün, Kıbrıs Türkleri'nin bazı sınırlı haklara sahip azınlık toplumu olarak Rum devletine yamanması, adanın kuzeyinin bu yolla AB'ne katılması sonucunu doğuracağı açıktır.

Bunun siyasi ve hukuki anlamı ve sonucu da, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan fiilen tasfiyesi olacaktır.

Sanal Avrupa Birliği sürecinin görünürde sürmesini temin etmek için Kıbrıs Türkleri'ni gözden çıkarmaya hazır olduğu anlaşılan AKP Hükümeti'nin, bu teslimiyet politikalarının sürmesi halinde milli davamız olan Kıbrıs'ın Rumlar'a teslimi kaçınılmaz olacaktır.

Bizim bu aşamadaki yegane ümit ve temennimiz, AKP Hükümeti'nin Türk milletinin hiçbir şart altında kabul etmeyeceği böyle bir noktaya gelinmesinin doğuracağı sonuçları biran önce idrak etmesi ve bu yanlış yoldan dönmesidir.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Hayatın her alanında şahit olunan gelişmeler, tek başına iktidar olma iddiasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'nin ve Başbakan Erdoğan'ın, Meclis çoğunluğu dışında yönetim gücünün kalmadığını, ülkenin tamamen kontrolden çıktığını gösteren örnekler olmaktadır.

Başbakan Erdoğan'ın, altı yıllık iktidarı boyunca çözüm ve çare üretmesi gerekenin kendisi ve Hükümeti olduğunu unutarak, her konuya laf yetiştirme, sorumluluğu başka yerde arama, kusurlarını çok konuşarak kapatma telaşı, saklamaya çalıştığı cehaletini de bütün yönleriyle ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde parti toplantısı maksadıyla polis kordonu altında gittiği Hakkari'de, Başbakan Erdoğan arkasını düşünmeden kullandığı sözlerden birini daha sarf etmiş ve kamuoyunda “*ya sev ya terk et*” olarak yorumlanan açıklamalar yapmıştır.

Onun ne söyleyeceği, kimi ülkemizden kovmak istediği bizim konumuz değildir. Düşüncelerini dilediği üslupta söylemekte serbesttir.

Ancak bizi ilgilendiren husus, bu açıklamanın ardından kamuoyundan gelen eleştiriler karşısında çark etmesi ve bu sözünün patentinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait olduğuna dair ahlak ve izandan uzak iddiasıdır.

Bu konuda gerekli açıklamayı yapmış, bu sözün partimize ait bir slogan olmadığını ve resmiyet taşımadığını hafta içinde kamuoyu ile paylaşmıştık.



Ancak, bu tartışmanın devam etmesi ve Başbakan'ın bu sözü partimizle ilişkilendirme çabası, konunun üzerinde daha geniş durmamızı ve düşüncelerimizi bir kez daha açıklamamızı gerektiren bir mecburiyeti ortaya çıkarmıştır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Milliyetçi Hareket Partisi, Parti Programı'nda da yer aldığı gibi, yeni bir dünya düzeninin şekillendiği 21.yüzyılda, elbette ki önce Türk Milleti'nin ve sonra bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde yaşayacağı bir dünyayı arzulamaktadır.

**Partimiz; Türk Milleti'nin barış, huzur ve kardeşlik içinde yeni atılım ve hedeflere hazırlanmasında, milliyetçilik ve demokrasiyi, siyasî ve kültürel çerçevenin iki anahtar kavramı olarak kabul etmekte; bir toplumun dayanışma, ilerleme, çağın değerlerini yakalama gibi hedeflerini pekiştirecek en önemli unsurun milliyetçilik olduğuna inanmaktadır.**

Bu milliyetçilik anlayışı; ırkçılık ve ayrımcılığa şiddetle karşı olup bin yıllık kültürel ve toplumsal birlik ve beraberliği; gelecekte huzur ve refah içinde ve bir arada yaşamının da ön şartı gören bir şuurun ifadesidir.

Bu yüksek şuur, Türk milleti namıyla, kutlu tarih boyunca terkip olunan mükemmel milli kimliğin ve kapsayıcı milli kültürden beslenen yapıcı, kaynaştırıcı ve birleştirici değerler manzumesinin sonucu ve eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu **ayrılma ve farklılaşma** üzerine değil, **birleşme ve kucaklaşma ülküsü** etrafında



şekillenmiş ve dönemin kadrolarınca, milli devlet, milli kimlik, milli dil ve millet varlığı üzerinde ittifak edilerek yeni devletin dayanakları oluşmuştur.

Bu itibarla, hem 40 yıllık siyaset tecrübesi ile Milliyetçi Hareket Partisi, hem de dayandığı asırlık Türk milliyetçiliği düşüncesi, hiçbir zaman ayrımcı ve uzaklaştırıcı olmamış; toplumun tamamını temel değerler ekseninde buluşma ve kucaklaşmaya çağıran bir anlayışın temsilciliğini üstlenmiştir.

Maddi ve manevi mirasını emanet aldığımız İmparatorluk geleneği de aynı kaynaşma kültürünün bir sonucu olup, ülkemizi küresel bir güç yapma hedefimizde takip etmemiz gereken yolun işaret taşlarını göstermektedir.

Bu itibarla, büyük Türk milleti ile bu topraklar üzerinde yaşamak veya geleceği paylaşmak istemeyenler için bile yapılması gereken onları vatandan kovmak değil, aziz vatan topraklarında ve bir arada yaşayabilecek temel değerlerini onlara da benimsetmek olmalıdır.

Yalnız ülkemizin içinde değil, komşu coğrafyalarda ve nihayet yeryüzünün her yöresinde adalet, huzur, barış ve refahta model alınacak ve örnek olacak bir ülkenin varlığı bu kucaklayıcılıktan geçmektedir.

Sevilen, özenilen, gıpta edilen, himayesi arzulanan, dostluğuna sığınılan bir büyük ülke haline gelmemizin yolu da “bayrağımızın gölgesinde yaşamayı isteyenlerin sayısını artırmakla, vatanımızı küresel bir cazibe merkezi haline getirmekle mümkündür olacaktır.

Bilinmelidir ki biz, bundan asırlar önce, “kardinal külahını Osmanlı sarığına tercih ederek” milletimizin sinesinde kurtuluş



umudu arayan mazlum toplumları, büyük Türk milletinin himayesine sevk eden beşeri çekiciliğin ve buluşmanın peşindeyiz.

Bu nedenle, sevmeyenin terk etmesi yerine, öncelikle bizi ona sevdirecek, beraberliğimizi saydıracak bir yaklaşımın hakim kılınması bizim siyaset anlayışımızın vaz geçilmezlerindedir.

Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginliği içinde görüldüğü bu anlayış üzerinde sağlanacak genel bir uzlaşmanın, toplumsal barış ve huzur için önemli katkı sağlayacağına şüphe yoktur.

Başı derde düşen, öz yurdunda barınamayan, zulme uğrayan, saldırılara maruz kalan milyonlarca soydaşlarımızın ve akrabalarımızın yüzyıllardır en emin sığınağı ve kucaklaşma için seçtikleri en güvenilir adres, hepinizin bildiği ve tarihin şahit olduğu gibi Anadolu coğrafyası ve milletimizin bağı olmuştur.

Aziz milletimiz, çareyi Anadolu'ya sığınmakta bulmuş bütün kardeşlerine mükemmel bir konukseverlikle, gönlünü ve kucağını sonuna kadar açmış, gelenleri kendinden bilerek ekmeklerini ve kaderlerini iftiharla paylaşmış ve bölüşmüştür.

Yeryüzündeki bütün milletlerin kardeşliğini ilke edinen bir siyasal düşüncenin şerefli temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin; ayrımcı, uzaklaştırıcı ve dışlayıcı olmasının düşünülemediğini kamuoyu ile paylaşmak ve bu tarihi derinlikten ve hasletlerden habersiz olan Başbakan Erdoğan'a bu vesile ile de hatırlatmak istiyorum.

√ Gelecek ay yıldızlı bayrağın altındadır. Türkiye'nin birliği, refahı ve geleceğinin teminatı al bayrak altında birleşmekten geçmektedir.



√ Bu milletin şerefi ve haysiyeti, kardeşlik ve kahramanlık üzerine inşa edilmiş milli birliğidir. Milli birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye dönüşü mümkün değildir.

√ Türk milleti yapay ayrımlara, sinsi çabalara fırsat vererek, beraberliğini sonsuza kadar mutlaka sürdürecektir.

Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Gün, kucaklaşma günüdür.

Ve kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunlardan birisi de, milli ve manevi değerlerimizin toplumsal çatışma alanına dönüştürülmesi ve Türkiye'nin inanç ve mezhep temelinde çok tehlikeli bir ayrışma ve cepheleşme sürecine çekilmek istenmesidir.

Toplumsal huzursuzluk ve gerginlik alanları her geçen gün derinleşmektedir.

Bu alanlardaki temel sorunların, Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü içinde makul çözümlere kavuşturulamaması, bu yöndeki tahrik ve istismarların hayat bulacağı müsait bir ortam yaratmaktadır.

Bu tehlikeli süreci durdurmak ve milli dayanışma ruhuyla Türkiye'yi birlik, bütünlük ve huzur içinde onurlu ve aydınlık bir geleceğe taşımak siyaset kurumunun en önemli ve öncelikli görevi ve sorumluluğudur.

Karşımızdaki sorunların çözüm yolları ve imkânlarının aranaçağı tek adres, milli iradenin tecelli ettiği yegâne makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.





Türkiye'nin sorunları ortak aklın ve sağduyunun rehberliğinde bu kutsal çatı altında çözülmelidir.

Ortak amacımız, kronik gerginlik kaynağı haline gelen toplumsal huzursuzluk konularının, toplumumuzu kucaklayan bir sağduyu ve hoşgörü ortamı yaratılması yoluyla gündemden çıkarmak olmalıdır.

Bunun için siyasi partilerin asgari müştereklerde buluşmaları zaruridir.

Büyük Türk milletini meydana getiren muhteşem beşeri varlığın bir bölümünün **Alevi İslam inancını** benimsediği ve bu kardeşlerimizin inanç ve kültür temelli bazı sorunları, sıkıntıları ve beklentileri olduğu bir gerçektir.

Bu durumun görmezden gelinemeyeceği ve bu sorunların milli bütünlük, toplumsal hoşgörü ve dayanışma ruhu ile ele alınıp çözüm yolları üzerinde iyi niyetle ortak çaba gösterilmesi gerektiği açıktır.

Yaşayış, hayata bakış, insanlar arası ilişkiler, milli kültüre katkı ve vatana bağlılıkları itibarıyla **biz olan** ve **bizden olan Alevi kardeşlerimizin sorunlarının kaynakları ve çözümleri**, konuşulması ve tartışılması en zor ve karmaşık konulardan birisi olmuştur.

√ Bu konularda, bugüne kadar, müşterek bir anlayış zeminini oluşturulabilmesine hizmet edecek sağlıklı ve gerçekçi bir tartışma ortamı maalesef yaratılamamıştır.

√ Bunları güçleştiren ve engelleyen karşılıklı etki ve unsurların başlıcaları şunlardır:



- Tarihi süreç içinde bugüne taşınan önyargılar ve hassasiyetler;
- Aşılamayan korku ve endişeler;
- Bilgi ve zihin berraklığının eksikliği;
- Tanımlama ve teşhis karmaşası;
- Kemikleşen klişeler, karşılıklı suçlama ve polemikler;
- Siyasi hesap ve mülhazalar.

√ Bunların gölgesinde ve ipoteği altında yapılan arızı tartışmalar bu konuda gerekli olan “karşılıklı anlama ve anlaşılma” sürecinin hayata geçirilmesini önlemiştir.

√ Bunun da ötesinde, bu durumun etkisiyle ayrılıklar giderek derinleşmiş ve bir güven bunalımına yol açmıştır.

Bu önemli sorunu bir “kördüğömler yumağı” haline getiren bu kısır döngü kırılmalıdır.

Esasları ve hedefleri doğru konulmuş sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme ortamının şartlarının hazırlanması devlet ve toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğudur.

√ Bu konuda başta siyaset kurumu, parlamento ve Hükümet olmak üzere devletin ve toplumun tüm kurumlarına, Aleviliğin çatı kuruluşlarına, inanç önderlerine, üniversiteler ve akademik çevrelere önemli görevler düşmektedir.

√ Bu çabalarda temel amaç, Türk milletinin birliğini ve beraberliğini koruyarak toplumsal huzursuzluk alanlarının cepheleşmelere dönüşmesini önlemek ve herkesin inancına saygı duyarak birlikte yaşama ideali etrafında kenetlenip toplumsal sıkıntı ve sorunları çözmek olarak görülmelidir.



Alevilik eksenindeki tartışmalarda ve mevcut sorun ve sıkıntılarının çözümü için bir anlayış birliği zemini oluşturulması çabalarında temel bakış tarzı şunlar olmalıdır:

√ Karşılıklı endişe, korku ve önyargılar aşılmalı ve Türk milletinin tarihten bugüne ulaşan zenginliklerinden biri olan bu değerler sistemi, bunlardan arındırılarak doğru bilgilere dayalı bir zeminde ele alınmalıdır.

√ Alevilik, tıpkı diğer inanç alanlarında olduğu gibi siyasi istismar ve rant aracı olmaktan çıkarılmalı, şahsi ve kurumsal nüfuz ve iktidar alanı olarak görülme eğilimleri terk edilmelidir.

√ Bu konuyu inancın dışında başka mecralara çekme, ideolojik muhteva ve nitelik kazandırma ve politik bir akım haline getirerek siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemelidir.

√ Bir inancın ifadesi olan bu anlayış, karşıtlık ilişkisi ve zıt kutupların çatışması denklemine hapsedilmemeli, Sunni-Alevi; Cami-Cem evi karşıtlığı olarak görülmemeli ve bu noktaya indirgenmemelidir.

√ Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışı hakim kılınmalı; hiçbir inanç, kültür, gelenek ve değeri aşağılamanın hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığı unutulmamalıdır.

√ Toplumsal hassasiyet taşıyan konularda küçümseyici ve dışlayıcı ifade ve tavırlardan özenle kaçınılmalıdır.

√ Konunun kavramsal çerçevesi doğru konmalı ve anlaşılmalı, çözüm imkanları, bütüncül bir çerçeve içinde ele alınmalıdır.



√ Hem Alevi kardeşlerimiz ve kurumları arasında, hem de toplumsal düzeyde görüş ve anlayış birliği bulunmayan temel konularda, iyi niyetli ve objektif çözümü amaçlayan asgari müsterek zemini oluşturulmalı ve bu konuda akademik çalışmalar yol gösterici olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Alevi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için, bu konuda “karşılıklı anlama ve anlaşılma” süreci başlatılmasına katkıda bulunmaya samimiyetle hazırdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Küresel ekonomide kopan fırtına sonucunda; birçok finans kuruluşu göçmüş, piyasalar altüst olmuş, durgunluk hâkimiyetini ilan etmiştir. Bununla bağlı olarak, bazı Avrupa ülkelerinin resmen resesyona girdiği açıklamalardan anlaşılmaktadır.

Bir türlü kontrol edilemeyen ve önüne geçilemeyen ekonomik tufan, kürenin her tarafını etkisi altına almış; ülkemizin kapaısına dayanmış ve kendisini göstermeye başlamıştır.

Nitekim derinleşen kriz, zincirleme reaksiyonları arttırarak belirsizlik ve güvensizlik eğilimlerini güçlendirmiş; borsa endekslerinin keskin düşüşler yaşamasına, kurların ciddi oranda yalpalamasına ve sınır ötesi mali kuruluşların kredi faaliyetlerini dondurmasına neden olmuştur.

Bu endişe verici manzara karşısında, krize karşı önlem almaktan vazgeçmeyen başta ABD ve Avrupa ülkeleri yeni çözüm yolları bulabilmek, krizin salvolarını karşılayabilmek için sürekli bir arayış içine girmişlerdir.



Krizi yaratan düzenin oluşmasına göz yumanlarla, bu krizi hafife alanlar ve “piyasalar sorunu çözer” diyenler, ekonomik sistemi kurtarmak için kolları sıvamış durumdadır.

En son olarak, ABD’de G-20 ülkelerinin katılımıyla düzenlenen bir zirve yapılmış, küresel kriz masaya yatırılmıştır. Bu zirve öncesinde beklentilerin çok yüksek olduğu ve yeni bir ekonomik sistem temennilerinin yapıldığı hepimizce malûmdur.

Bu toplantı sonucunda alınan ve üzerinde mutabakat sağlanan kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, dünya çapında krize ortak önlem olarak, her ülkenin 31 Mart’a kadar öneri ve taahhütlerini ortaya koyacağı, piyasalarda denetimin sıkılaştırılacağı, gelişen ülkelere destek verilerek, krizin yol açtığı delikleri kapatmak için gerekli reformlara ne kadar kaynak ayrılacağı belirleneceği gibi ucu açık yaklaşımlar zirve kararına hâkim olmuştur.

Bu toplantının sonuçlarından birisi de küresel geliri paylaşmakta son derece bencil ve ihtiyatlı olanların, mevcut krizin olumsuz faturasına geniş toplum kesimlerini ortak etmeye gayret gösterecekleri yönündedir.

Dileğimiz ve temennimiz ahlakiliği son derece tartışmalı ve şaibeli olan bu eğilime Türkiye’yi yöneten AKP zihniyetinin alet olmaması, önce kendi içimizdeki yangını söndürmek için gecikmiş de olsa bir an önce harekete geçmesidir.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Türkiye ekonomisi; iç çelişkilerden, alınmayan önlemlerden ve çökmüş bağımsızlık sisteminden kaynaklanan sorunlar



nedeniyle küresel ekonomik krizin tahribatına son derece açık bir hale gelmiştir.

Dünyadaki sanal para bolluğunun yardımıyla, geçtiğimiz yıllarda ürettiğinin kat be kat üstünde tüketen ülkemiz, ekonomi politikaları açısından da bir tercih aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Birçok ülkenin, sistemlerine sirayet eden ekonomik krize karşı önlem almaya çalıştığı bu zaman diliminde; Başbakan Erdoğan, bu krizin Türkiye'yi etkilemeyeceğini varsaymış, hatta bu krizin Türkiye için bir fırsata dönüştürülebileceğini dahi ifade etmişti.

Başbakan önce küresel mali krizi, tetikleyicisi olan mortgage sektöründeki problemlerden ibaret olduğunu düşünerek, “*Bizde mortgage yok, TOKİ var biz sağlamız bize bir şey olmaz*” sözünden, “*Bizim bankalarımız çok sağlam bize bir şey olmaz*” görüşüne gelerek ekonomik krize yönelik teşhis aczini göstermiştir.

Küresel krizin ülkemizi de etkileyeceği, muhtemel olumsuzluklara karşı Hükümet'in bir an önce tedbir almasını önerenlere ise, çok sert çıkarak, yapılan çağrılarının taraflarını “*Yangına kö-rükle gitmekle*” suçlamıştır.

Bu çerçevede olmak üzere, G-20 zirvesine katılmak amacıyla ABD'de bulunan Başbakan Erdoğan yurtdışında ülkemizin iç meseleleri ile ilgili konuşma alışkanlığını sürdürmüş, ancak bize göre olumlu bir tavır olarak var olan krizi sonunda kabullenmiştir.

Bu ifadeler, Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP'nin küresel mali krizle ilgili değerlendirmelerinin tıpkı döviz kurları gibi dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir.



Yine de bu zamana kadar bütün uyarı ve ikazlara kulaklarını tıkayarak, meselenin ciddiyetini algılamaktan uzak duran Sayın Başbakan'ın bu yaklaşımı olumlu bir gelişme olarak görülmelidir.

Ne ilginçtir ki, son günlerde, krizin ciddiyetinin kabulüne yönelik itiraflar sadece Başbakan Erdoğan'la da bağlı kalmamış, ekonomiden sorumlu bir bakan da benzer bir tavrın içine girmişti.

Küresel krizin dalga dalga ülkemiz ekonomisini de etkileyeceğini, ilk olarak aylar önce Denizli'de işadamları ile yapılan bir toplantıda dile getirdiğini söyleyen bu Sayın Bakan, kriz karşısında “*Polyanna’cı bir tavır sergilemek*” ile itham edilmesini reddederek, Başbakan'ı ile daha o günlerden ihtilaf içinde olduğunu zımnen ifade etmiştir.

Bu hayret ve esef verici beyanların ABD’de yapılan G-20 zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşılması ayrıca dikkate değerdir.

Bir tarafta küresel krizden etkileneceğiz diyen ekonomiden sorumlu bir bakan varken, diğer tarafta bize bir şey olmaz, kriz bize teğet geçer diyen bir Başbakan bulunmaktadır.

Ülkemizin kriz baskını hissettiği şu günlerde; AKP Hükümeti'nin içinde yaşadığı uyumsuzluk ve kargaşa, bir biri ardına çelişkili görüş ve yaklaşımlar vatandaşlarımızın sorunlarını daha da büyütecektir.

Geldiğimiz bu aşamada Başbakan Erdoğan ve bazı Hükümet üyelerine hâkim olan kafa karışıklığı ve ihtilaflar bürokrasiye de yansımış bulunmaktadır.

Bu kapsamda manidar sözler söyleyen, Hükümet'i suçlayıcı örtülü ifadeler kullanan TMSF Başkanı'na yönelik, aceleyle, AKP tarafından medya üzerinden cevap verilmesi, krizin



yaygınlaşmaya başladığı bir sırada tam anlamıyla dağınıklığın bir kanıtıdır.

Bir bürokratin hazineye daha fazla gelir sağlamak için baş vurduğu uygulamalara siyasi iktidarın destek vermediği, kamu mallarını en yüksek fiyattan satarken eleştirildikleri, siyasi iradenin yanlarında olmadığı ve hortumcuların tehdit ve şantajlarına maruz kaldıkları şeklindeki açıklamalarının AKP zihniyeti tarafından sert bir şekilde karşılık görmesi, iktidarın gerçek niyetini göstermesi bakımından önemli görülmelidir.

Bu durum, Hükümet etme özelliğini gün geçtikçe kaybeden ve kendi atadığı bir kamu görevlisi tarafından bile eleştirilen siyasi iktidarın iflas ettiği belirtilen bir belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

Artık yolsuzlukların, iktidar eliyle palazlandırıldığı böylesi bir dönemde, AKP skandalları bir biri ardına ortaya çıkmaya başlamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bütün bunları çok yakından takip ettiğimizi; gerekli notlarımızı aldığımızı, aziz milletimizin yetki vermesi halinde, yapılanların hesabını bir bir soracağımızı, suçluları yanılmaz Türk adaletine teslim edeceğimizi tekraren buradan belirtmek istiyorum.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan ve Hükümet'inin tükenişinin alenen görüldüğü bir dönemin içinde geçmekteyiz.

Arkasını, önünü düşünmeden söylenen sözlerin yol açtığı sorunların ve iktidar partisi mensuplarının siyasi gelecekle ilgili endişelerinin arttığı gün gibi ortaya çıkmıştır.





Kriz konusunda yaşanan tespit ve teşhis bunalımının, çare konusunda görülen atalet ve zafiyetin bedelini elbette AKP Hükümet'i ödeyecektir. Ancak hepsinden önemlisi, aziz millet fertlerinin krizin acımazlığını her yönüyle yaşayacak olmasıdır.

Etrafındaki bir avuç kamu ihalelerinden geçinen ve devlet imkânlarının avcılığını yapanların durumuna bakarak her şey yolunda imajı vermeye çalışan Başbakan Erdoğan, yanıldığını er geç mutlaka anlayacaktır.

Nitekim geçtiğimiz günlerde, krizden yakınan işadamlarına Başbakan Erdoğan'ın; "İşadamlarının iki yıl yetecek zulaları var" şeklindeki cevabı, bu sözlerine gerekçe olarak da çevresindeki bazı yandaşlarını göstermesi, endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu işaret etmektedir.

Bizim, Başbakan Erdoğan ve para baronu bazı dostlarının zulalarında ne olduğu, kaç paralarının bulunduğuyla ilgili bir merakımız yoktur.

Bizi endişelendiren toplumun her kesiminden yükselen fer-yatlarıdır.

√ Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamamaktadır. **Mutsuzdur.**

√ Çalışanlarımız işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya-dır. **Huzursuzdur.**

√ Esnafımız kirasını ödeyememektedir. **Parasızdır.**

√ İş adamımız üretimi durdurmuştur. **Çaresizdir.**

√ Emeklimiz gelecekte umudu kesmiştir. **Moralsizdir.**



Bunun yanı sıra, ekonomik durgunluğun genişlemesine paralel olarak üretimde baş gösteren gerileme, bir türlü önlenemeyen işsizlik, işten çıkartmaların hızlanması önümüzdeki en ciddi tehlikeler olarak görülmelidir.

Reel sektör artık nefes alamaz hale gelmiş, koma halinde yoğun bakım yolunu tutmuşken; Başbakan Erdoğan'ın “*Özel sektörün de yandık, bittik gibi söylemlerini anlamakta güçlük çekiyorum*” sözleri, çatırdayan AKP hanedanının hastalıklı politikasının bir hülasası olarak anlaşılmalıdır.

Ne kadar üstü örtülmeye uğraşılsa da, işleyen çarkların durduğu üreten kesiminde; istihdam edilen işçiler, işlerinin erbabı ustalar, uzman nitelikli mühendisler zorunlu tatile çıkarılmaya başlanmıştır.

Bu mağdurlar evlerine götürecekleri ekmeği nereden bulacaklardır?

Çocuk çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklardır?

AKP'nin iyiye gittiğini iddia ettiği bu yapıda, işten çıkarıldıklarını ailelerine nasıl izah edeceklerdir?

Kaldı ki inşaat, tekstil ve otomotiv gibi ekonominin ana sektörlerinde kriz yaygınlaşmakta, iflaslar artmakta, sorunlar çığ gibi büyümektedir.

Özellikle son haftalarda gerçekleşen örtülü devalüasyon tekstil sektörünü yangın yerine çevirmiştir. Büyük firmalar birer birer kapılarına kilit vurmaya başlamıştır. Bursa ve Denizli'de bunun ilk örnekleri yaşanmıştır.



Sermaye çekebilmek için milli varlıkları haraç mezat satan iktidar zihniyeti; kurulu şirketlerin ÷lkemize kıyasla maliyet avantajı bulunan ÷lkelere gitmelerine adeta seyirci kalmakta ve hiçbir müdahalede bulunmamaktadır.

Tedarikçilerin döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle mal satmakta tereddüt etmeleri, sektörün ithal mallara karşı tasarım, kalite ve hızlı mal teslimi gibi avantajlarının zedelenmesine neden olmaktadır.

Tekstil sektörünün bu içler acısı manzarasının yanında, otomotiv sektörü de benzer sorunlarla boğuşmaktadır.

2008 yılına yüksek bir büyüme hızıyla başlayan sektörün performansı, sonraki aylarda düşmüş, daralan talep ve Hükümet'in siyasi feraset noksanlığı yüzünden sorunlara mahkûm olmuştur. Bu kapsamda talepteki durgunluk ve yaşanmakta olan küresel kriz; sektörün üretim hızını geriletmiş, büyüme kapasitesini zedelemiştir.

Bütün bu düşündüren ve korkutan tablo karşısında; başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, Hükümet üyelerinin hâlâ, “krizden en az etkileneceğiz”, diyebilmesi için akıl denetimlerini kaybetmiş olmaları gelmektedir. Bunun başka izah tarzı kalmamıştır.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**25 KASIM 2008**

boş



## **Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları**

Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.

Sözlerimin başında geçen hafta ebediyete uğurladığımız değerli arkadaşımız İstanbul Milletvekili *Gündüz Suphi Aktan*'ı bir kere daha rahmetle anmak istiyorum.

Merhum Aktan, yüksek ahlakın, vatansever duyguların ve cumhuriyet değerlerinin samimi bir savunucusu; sevilen ve saygı duyulan bir aydın olarak iftihar edilecek bir katılımla ve övgü dolu sözlerle uğurlanmıştır.

Türkiye'ye daha büyük hizmetler vereceği ve siyasi hayatımıza önemli katkılarda bulunacağı en verimli bir çağda aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır.

Merhum Aktan, diplomasi ve siyaset alanında üstün nitelikleriyle temayüz etmiş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar çok önemli ve başarılı hizmetler vermiş, mümtaz bir diplomat, aydın, siyaset ve fikir adamıydı.

Gerek devlet hizmetinde bulunduğu dönemlerde, gerekse partimiz bünyesinde milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde,



çalışmaları ve yorumlarıyla siyasetimize güç ve anlam kazandırmış ve çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Çözüm bekleyen sorunlar karşısında kendi kültür kaynaklarımızı temel alarak fikir üreten aydınların giderek azaldığı günümüzde, Gündüz Bey, milli, tutarlı ve analitik düşünce yapısı ile her konuda kendine özgü görüşleri olan nadir fikir ve siyaset adamlarımızdan birisi olmuştur.

Sorunlara Türkiye'den bakan güçlü vizyonu ile hatırlanacak olan Merhum Aktan, kendisinden daha büyük katkılar beklediğimiz sıralarda maalesef ömrü vefa etmemiştir.

Bu acı kayıp nedeniyle değerli arkadaşımız emekli büyükelçi Gündüz Suphi Aktan'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Kederli ailesine, dava arkadaşlarımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

Bildiğiniz gibi, 1928 yılında büyük Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak dün bütün yurtta kutlanmıştır.

Yapılan törenlerde öğretmenliğin önemine değinilmiş, insan yetiştirmek için gösterdikleri fedakârlıklardan bahsedilmiş, hizmetleri hatırlanmış ve yayınlanan kutlama mesajları ile bir günlüğüne bile olsa gönülleri alınmaya çalışılarak, emekleri ve alın terleri hepimize hatırlatılmıştır.

Ancak, senede bir güne indirgenmiş övgü dolu sözlerin, ifade edilen şükran duygularının bu kutsal meslek mensuplarının



yaşadıkları ağır sorunları ve eğitimin sıkıntılarını hafifletmekten çok uzak olduğu düşüncesindeyim.

Yurdumuzun her yöresinde, gidilen en ücra köşelerde bile, her şart ve ortamda, etrafında cıvıldaayan çocuklarla beraber bir okul bahçesinde karşımıza mutlaka çıkacak olan bu mukaddes görevin temsilcilerine, layık oldukları şekilde sahip çıkabildiğimizi ve onları yeterince koruyabildiğimizi maalesef söyleyemiyoruz.

Eğitim ve öğretimin yapısal yetersizliklerine ilave olarak, maddi sıkıntılarla boğuşan değerli öğretmenlerimizin sorunlarını çözememiş olmanın mahcubiyetini, millet olarak duyuyoruz ve duymak zorundayız.

Milliyetçi Hareket, Parti Programı'mızda yer aldığı gibi çocuklarımızı ve gençliğimizi geleceğimizin teminatı olarak görmekte ve onları;

- √ Türk Milleti'ne mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip,
- √ Manevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş,
- √ Farklı kültürleri yorumlayabilen;
- √ Dış dünyaya, yeni düşünce ve gelişmelere açık,
- √ Bilim ve teknoloji üretimine yatkın;
- √ İnançlı, yüksek ahlâklı ve sağlam karakterli fertler olarak yetiştirmek istemektedir.

Ve elbette ki bu donanım ve seviyede olmasını arzu ettiğimiz nesillerin yetişmeleri öncelikle bunu çocuklarımıza ve gençlerimize





kazandıracak milli bir eğitim sisteminin varlığına ve bu nitelikleri öğrencilerine aktaracak yetişmiş öğretmenlerimizin mevcudiyetine bağlı olacaktır.

Çağın gerekleri, modern insan ve toplum yetiştirme anlayışı öğretmenin kaçınılmaz rehberliğinden başka bir eğitim yöntemi henüz ortaya çıkaramamıştır. O halde bu yüksek hedefler ancak öğretmenlerimizle yakalanabilecektir. Bunun başka yolu ve formülü de görünmemektedir.

Cumhuriyetimizin 85 yıllık birikimi ile bugün toplam ilk ve orta öğretim kurumu sayımız 42.400'e yaklaşmıştır. Bu kurumlardaki öğrenci sayımız da bugün dünyanın pek çok ülkesinin toplam nüfusunu aşarak 14 milyonu geçmiştir.

Aynı gelişme elbette ki öğretmen sayımızda da gerçekleşmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ordusunun fedakâr mensuplarının sayısı resmi rakamların ifadesiyle 636.000'i aşmıştır.

Bu sayının büyüklüğü, bizlere öğretmen kaynağımızın miktarını göstermesinin yanı sıra bu meslek mensuplarının aileleri ile birlikte kapsadıkları muazzam nüfusu, ülke kalkınmasındaki rollerini, insan yetiştirmedeki yerlerini göstermesi bakımından da önemli bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.

Ancak ne var ki, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmesi gereken bu kutlu mesleğin mensupları, eğitim problemlerinin yanında başka sorunlarla da boğuşmak durumunda kalmaktadır.

√ Bugün, öğretmenleri ikinci bir işte çalışmaya mecbur bırakan ekonomik geçim kaygıları,



√ Yozlaşan ahlak değerlerinin etkisiyle her gün medyada karşımıza çıkan okul içi disiplin ve öğretmen-öğrenci sorunları,

√ Çağın gerektirdiği niteliklerden uzak kalmış, yetersiz eğitim imkân ve ortamları ile çok kalabalık öğrenci sayıları,

√ Özellikle mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin daha sık karşılaştığı ikamet ve lojman yetersizlikleri,

√ Sürekli değişen ve bir türlü son bulmayan sistem arayışları ve öğretmenlerin bunlara intibaklarındaki güçlükler,

√ Bilgi, yetenek ve birikimlerinden yararlanmaya çok açık olmayan idari ve bürokratik işlemlerdeki yapılanma,

√ Öğrenciyle mekanik ve yüzeysel bilgiler kazandırmaya, ancak içeriğine nüfuz etmesine ve milli kültürü geliştirmelerine imkân vermeyen kısır eğitim vizyonu,

√ İlk yıldan son yıllarına kadar tamamen sınav maratonu için şartlandırılmış öğrenci yapısı ve bunun üzerine kurgulanmış hayattan uzak eğitimin çarpıklığı,

√ Çocuklarının sorunlarını görmezden gelerek öğretimi paylaşmayan ve yeterince ilgi göstermeyen velilerin duyarsızlıkları,

√ Ve bu karmaşık sistemi idare etmekten çok uzak, siyasi kadrolaşmanın yol açtığı güvensizlik ortamı, öğretmenlerimizin başlıca sorunları olarak karşımızdadır.

Türkiye ve Türk milleti için kim, hangi iyi hedefleri düşünüyor ve düşünüyorsa öncelikle yapması gereken öğretmenlerine sahip çıkmak ve sorunlarını aşmak olmalıdır.



Bu konuda öğretmenlerimiz bize göre üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Toplumun her kesimini sarmış ekonomik, kültürel ve ahlaki sorunlara takılmadan görevlerini sürdürmeye çalışan öğretmenlerimizin, yaşadıkları zorluklara rağmen evlatlarımızı yetiştirmek için gösterdikleri fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Onlarla övünüyoruz.

Taviz ve teslimiyetin yaygınlaştığı, kaynakların giderek yabancılaştığı, çözüm ve çarelerin dışarıda arandığı bir yönetim döneminde; bilim ve teknoloji üretemeyen, bilgi toplumunun gereklerini yerine getiremeyen ülkemizdeki karamsarlığın dağıtılması için en önemli görev her şeye rağmen yine öğretmenlerimize düşmektedir.

Milletimizin binlerce yıldır yüreklerinde taşıdığı insan sevgisi, barış ve yardımlaşma, üstün ahlak ve fazilet gibi değerleri yeni nesillere kazandıracak olanlar öğretmenler olacaktır.

Dünyanın en değerli varlığını, yani insanı, yine insanın mutluluğu ve huzuru için yetiştirerek, hem insanlığı, hem büyük Türk milletini yüceltecek olanlar da öğretmenlerdir.

Öğretmenler, bir yandan bilgi ve bilim üretebilecek dinamik beyinler yetiştirirken, onların şerefli geçmişimizden ilham almalarını, tarihimiz ve büyük Türk kültürü ile köprü kurmalarını öğretecek olanlar bu en güzide mesleğin mensuplarıdır.

Devletimizin, milletimizin, bağımsızlığımızın, demokrasimizin, milli kültürümüzün bekâsını ilgilendiren "fikri hür, vicdani hür, irfanı hür" nesillerin yetişmesi de yine öğretmenler eliyle mümkün olacaktır.



Memleketimizin her yöresinde kutsal bir görevi fedakârca yürüten eğitim camiasının tüm değerli mensuplarının, heyecanlarını asla söndürmeden millete hizmeti sürdürmeleri en samimi dileğimizdir.

Hedefimiz ise şahsi ve mesleki sorunları çözülmüş, sıkıntıları ortadan kalkmış bir meslek grubu olarak, bilgi, birikim ve enerjilerini yalnızca nesillerin yetişmesine harcamalarını sağlamak olmalıdır.

Bu vesileyle, Türk milletinin mutluluğu ile Türk devletinin gelişmesi için yüreklerini ortaya koyarak gözlerini gönül huzuru ile hayata kapamış öğretmenlerimiz ile görev başında şehit edilmiş 130 kahraman öğretmenimizi rahmet, şükran ve minnet duyularıyla anıyorum.

Bugün hayatta olan emekli öğretmenlerimize Cenab-ı Allah-tan uzun ömürler diliyor, görevdeki öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, bu mutlu ve anlamlı günlerini kutluyorum.

Bilinmelidir ki, fert, toplum, millet ve devlet olarak dünya üzerinde ve insanlık aleminde ulaşacağımız seviye, ancak öğretmenlerimizin bizi götürmek istedikleri ve götürebildikleri yere kadar olacaktır.

Daha iyi insan, daha mükemmel vatandaş, daha saygın millet ve daha büyük devlet olabilmek için onlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardır.

### **Aziz Milletvekilleri,**

İktidar partisi AKP'nin siyasi miyopluğundan dolayı fark edemediği ve etkisini her geçen gün yoğunlaştıran ekonomik buhran aziz millet fertlerinin şikâyetlerinin yoğunlaşmasına neden



olmaktadır. Sürekli irtifa kaybeden Türkiye ekonomisinin, yere çakılması artık sadece bir zaman meselesi haline gelmiştir.

Bu zamana kadar; yüksek faiz, düşük kur sarmalına ekonomiyi hapseden Hükümet; şimdi de ekonomideki olumsuzlukların nedeni olarak küresel dengesizlikleri göstermeye çalışması kabul edilebilir ve affedilir değildir.

Altı yıla yakındır uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olarak, biriken ve bir aşamadan sonra kendisini göstermeye başlayan sorunların nedeni bize göre, öncelikle işbaşındaki AKP Hükümeti'ne hâkim olan iş bilmezlik ve teslimiyetçi siyasi anlayıştır.

Son günlerde, Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşlarında görülen uyum ve koordinasyon eksikliği, yaklaşım farklılıkları, açıklamalardaki bariz çelişkiler kriz baskını hissettiğimiz şu günlerde kaygılarımızı daha çok arttıran hususlar olarak karşımızdadır.

Olağan ve rahat günlerin iktidarı olduğu konusunda şüphe kalmayan AKP zihniyeti; Hükümet etme kabiliyetini göstermesi ve ispat etmesi gereken zamanlarda sürekli bocalamış, suçlu ve sorumlu arama telaşıyla kendisine verilen imkânları devamlı heba etmiştir.

Aşırı değerli YTL, yüksek döviz açığı ve de büyük miktarda kısa vadeli özel sektör döviz borcuyla girilen ekonomik türbülans, Hükümet'in gecikmesi sonucunda kendisini reel sektör üzerinde göstermeye başlamış, vatanımızın her köşesinde işsizlik ve çaresizlik milletimizi deyim yerindeyse esareti altına almıştır.



Geçmişte, kamu sektörünün aşırı harcama içine girerek bütçe açıklarını para basarak karşılaması birçok soruna davetiye çıkarmıştı.

Buna ilave olarak; finans sektörünün denetim eksikliğinden dolayı aşırı risk alması ve bir süre sonra yaşanan bilançolardaki bozulma dönemleri hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

Bankacılık kesiminin açık pozisyonlarının artması sürecinde, finansal kırılganlığın da derinleştiği, beraberinde döviz kurunun birden bire artmasıyla, bankaların ödeme güçlüğü içine girerek ülkemizde döviz krizlerinin yaşanmasına neden olduğu yine hatırlardadır.

Bugün ise, farklı bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız. Reel sektör; değerli YTL'den dolayı aşırı risk almış ve hitamında dış borçları hızla katlanmıştır. Bu sürece müdahale etmesi gereken AKP Hükümeti ise; “Dışarıdan sermaye geliyor” değerlendirmesiyle borçlanmayı teşvik ederek sorunların büyümesine neden olmuştur.

Siyasi feraset noksanlığı sonucunda ortaya çıkan bu sürece vatandaşlarımızı kıvrandıran borçlar da eklendiğinde, önümüzdeki dönemde, reel kesimin borçluluğunun önemli bir sorun yaratması kaçınılmaz olacaktır. Nitekim bunun belirtileri kendisini göstermeye başlamıştır.

Üzülerek belirtmeliyim ki; AKP Hükümeti'nin ihmalleri ile ortaya çıkan bu durumun sonucu olarak; finansal denge hızla bozulacaktır. Bunun yanı sıra, reel sektördeki küçük ve orta boy işletmelerin kapanışları hızlanacak, yan sanayiler çökecek ve işsizlik alabildiğine yaygınlaşacaktır.



## **Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

Başbakan Erdoğan'ın içinde bulunduğu ruh hali ve çözüm konusundaki yetersizliğin yol açtığı panik, söz ve eylemlerine de yansiyarak ekonomideki sorunların daha da katmerleşmesine neden olmuştur.

Çatışma ve gerilimden siyasal çıkar sağlamayı adet haline getiren Sayın Başbakan; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik meselelerin kaynağı olarak finans sektörünü işaret etmiş, buna karşılık reel sektörden yana olduğunu ima ederek, özellikle bankacılık sektörünü ötekileştirmiştir.

Bu yaklaşım, Başbakan Erdoğan'ın hayatın her alanında yerleştirmeye çalıştığı **cepheleştirme zihniyetinin** ekonomiye yansıtılmış biçimidir.

Bir tarafa krizin sorumlusuymuş gibi bankacılık sektörünü oturtmakta, diğer tarafa ise Hükümet politikaları ile çıkmaza giren reel sektörü koyarak kendisini hedef olmaktan kurtarmaya çalışmaktadır.

İnanıyoruz ki, üreten şirketlerimiz ve onları finanse eden kuruluşlarımız Hükümet'in bu tuzağına düşmeyecek, Başbakan Erdoğan da sorumluluktan kurtulamayacaktır.

Bize göre Başbakan Erdoğan, kusuru başka yerlerde değil, mutlaka Hükümet etmedeki zaafiyetlerinde, zayıf ve basit politikalarında aramalıdır.

Son zamanlarda, partisinin başarısızlığı halinde siyaseti bırakacağına yönelik açıklamalar yapan Sayın Başbakan'ın, bu ani tavır değişikliğinin arka planında, üstesinden gelemeyeceğini



düşündüğü ekonomik krizin, toplumda neden olacağı öfke ve tepki korkusunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Siyasi geleceği konusunda umudunu kestiği görülen Başbakan'ın; ön almak için yaptığı bu itiraflar olmasa bile, foyasının ortaya çıkacağı ve tükenişinin görüleceği bir hesaplaşmanın yaklaştığını söylemek için kâhin olmaya gerek olmadığı açıktır.

Görünen odur ki; ülkemizin kritik bir dönemini icraatları ile israf eden AKP zihniyeti, yakın bir zamanda, tıpkı geldiği şartlara benzer bir ortamda gidecektir. Ve gittiği yerde de, geçmiş yılların ihmalinin hesabını mutlaka verecektir.

### **Muhterem Arkadaşlarım,**

İşsizlikteki dayanılmaz yükseliş, şirketlerin tasfiyesindeki artış, hayat pahalılığının katlanması, sosyal yapımızda ciddi gediklerin açılmasına neden olmaya başlamıştır.

Ekonomik sorunlara önlem diyerek alınan karar ve verilen sözlerin müşterek akıldan yoksun olarak ortaya çıkmasının, önüne gelenin tedbir diye sorumsuzca konuşmasının, ihtiyacımız olan güven duygusunu daha da zedeleyeceği iyi bilinmelidir.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta içinde yaptığı bir dış seyahat esnasında, istihdamla ilgili sarf ettiği sözleri de bu çerçevede ele almak yerinde olacaktır.

Bu kapsamda, her TOBB üyesinin bir işçi istihdam etmesi talebini dile getirerek, 1 milyon 300 bin kişinin istihdam edilmesinin mümkün olduğunu iddia eden Başbakan Erdoğan'ın bu değerli fikrinin nedenini, hava basıncının anlık değişmesinden kaynaklanan fiziksel ortama bağladığımızı ifade etmek istiyorum.





Sayın Başbakan ve yakınları, kalabalık kâfilelerle, kendi deyi-miyle söyleyecek olursak, “*fellik fellik*” dünyayı dolaşırken, va-tandaşlarımız çığlık çığlığa yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkûm olmaktadır.

Başbakan Erdoğan’a tavsiyemiz; işsizliğin önlenmesiyle ilgili havada bulduğu yeni buluşun efsunundan kurtulup, Hükümet ol-duğunu hatırlayarak ayağını karaya basması, ülkemizi soktuğu sonu meçhul yoldan bir an önce çıkarmasıdır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Terörün artan cüreti, siyasal bölücülüğün sokaklardan mey-dan okuması ile Hükümet’in gaflet siyaseti, maalesef acil çö-zümler bekleyen diğer ağır sorunları gölgelemekte ve haklı ola-rak ana gündemi oluşturmaktadır.

Yine vatandaşlarımıza yönelik terör eylemleri sürmekte, gü-venlik mensuplarımızı, askerlerimizi hedef alan terör saldırıları bütün hızıyla devam etmektedir.

Önceki Grup toplantımızdan bu yana geçen bir haftalık süre içerisinde, Ağrı kırsalında, Bingöl Karlıova’da, Diyarbakır Li-ce’de, Van Çaldıran’da meydana gelen terör olaylarında biri binbaşı rütbesinde subay olmak üzere, üç askerimiz ve bir vatan-daşımız hayatını kaybetmiş, dokuz güvenlik görevlimiz, dört ko-rucumuz ve iki vatandaşımız yaralanmıştır.

Kalabalık katılımlarla toprağa verilen aziz şehitlerimize Ce-nab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; Hükümet’i yanlış gözlem ve yanlış teşhisten kaynaklanan özür-lü tedavi arayışından bir an önce dönmeye çağırıyorum.



Türkiye, iktidar eliyle, bugün başta küresel güçlerin bölgemizdeki emelleri olmak üzere, şekillenen yeni dünyada tam bir figüran durumuna düşürülmüş durumdadır.

Özellikle milli hassasiyetler, milli güvenlik ve milli kimlik etrafında Hükümet'in başlattığı tartışmalar ve verilen hasar ile bu süreçte bütün ölçü ve ayarlar kaçmış, toplumsal doku ve kurumsal ilişkiler ağır yara almıştır.

Bugün iktidarın gaflet ve işbirliği ile önümüze konan yeni denklemin özeti ve ana hatlarını şu başlıklar altında incelemek ve saymak mümkündür.

√ Bunlardan birincisi, İmralı Canisi'nin sağlık durumu ile ilgili tartışmalar başlatılarak oluşturulacak karanlık atmosferden, bebek katilinin affına kadar gidecek sürecin önünü açmaktır.

Bilindiği gibi, İmralı Canisi'nin sağlık durumu, tecrit koşulları ve kötü muamele gördüğü iddiaları etrafında sürdürülen tahrik, baskı ve propaganda kampanyası son dönemde yeniden hız kazanmıştır.

PKK'nın Meclis'teki sözcülüğünü üstlenen bir siyasi kuruluşun yürüttüğü son kampanyada, İmralı Canisi'nin tecrit koşullarına son verilmesi istenmiş ve bu kapsamda siyasi çözüm sürecinde ev hapsi altına alınması gibi hukukla, adaletle, insafla ve vicdanla bağdaşmayan hayasız istekler açıkça seslendirilmiştir.

Türkiye'ye büyük acılar yaşatan teröristbaşının hükümlülük şartları bugüne kadar uluslararası ilgi odağı olmuş ve bölücü çevrelerce siyasi gündemde sürekli canlı tutulmuştur.



Avrupa Birliđi ve Avrupa Konseyi kuruluşları bu konuya özel bir ihtimam göstermiş, İmralı Canisi'nin insan haklarını ve mahkûmiyet koşullarını sürekli izleyen mekanizmalar oluşturulmuştur.

Bu konuda yürütölen kampanyanın amacının, infazın gevşetilmesine yönelik tepkilerin önlenmesine, kamuoyu hassasiyetinin zaman içinde sulandırarak, İmralı Canisi'nin serbest kalacağı bir sürecin garantiye alınmasına yönelik olduđu görölmektedir.

Bu gelişme ile İmralı Canisi'nin sözde sağlığını bahane ederek, dađda Mehmetçiđimizi şehit eden, sokaklarda polisimizi taşılayan zihniyet ile araçlarımızı yakan, vatandaşlarımızı mağdur eden sokak eşkıyaları, AKP tarafından ödöllandirilmektedir.

Bundan sonraki aşamada, benzer iddiaların önünü kesmek, isyan provalarının tırmanmasını durdurmak artık hiç mümkün olmayacak, İmralı mahkûmu serbest kalana kadar *“sađlık kampanyası- sokak saldırıları ve Hükümet tavizi”* döngüsü tırmanarak tekrarlanıp duracaktır.

AKP bu kararı ile önce PKK yandaşlarının taşlarına, sonra Avrupa taleplerine teslim olmuştur.

√ Önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi gereken ikinci husus Türkiye'nin Irak Devleti ve Irak'ın kuzeyinde oluşmuş yerel yönetimle olan ilişkileridir.

Biz özellikle aşiret reisleri ile kurulacak ilişkilerin yöntemi, şekli ve şartlarına yönelik düşüncelerimizi 21 Ekim 2008 tarihli Grup toplantımızda belirtmiştik. Peşmerge Reisi ile görüşülmesinde şahsın hasmane tavırlarının takip edilmesini isteyerek; bu şahısla kurulacak ilişkilerde;



√ Terör örgütünün topraklarından atılması konusunda atacağı somut adımların görünmesini,

√ Samimiyetin göstergesi anlamında, Aşiret Reisi'nin "PKK'yı terör örgütü" olarak tanımlamasını;

√ Ve hatırlayacağınız gibi tarihlerini de vererek, geçmişte söylediklerinden pişmanlık duyup duymadığının açıklanmasını talep etmiştik.

Bunlar olmadan, resmi ağızlardan Türk devletinin şartları konusunda bir ilerleme kaydedilmeden, yeni adımların atılmaya çalışılmasının bedelinin çok ağır olacağını bu kürsüden açıklamıştık.

Ancak, ilerleyen günlerdeki uygulamalarıyla Hükümet, hiçbir karşılık görmeden tavizler vermeye hazır olduğunu hissettirmiş, bundan yararlanan muhatapları Türkiye'yi yine üçlü mekanizma adı altında görüşme masasına çekmişlerdir.

Son olarak İçişleri Bakanı'nın, emri vaki yapılarak Barzani temsilcisinin de bulunduğu masada Irak'lı yöneticilerle görüşülmesi, AKP Hükümeti'nin bir sonraki adımda kimlerle buluşturulacağını da ipuçlarını vermektedir.

İşin ilginç yanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu diplomatik garabeti bir başarı gibi sunmaya çalışması ve *"Kuzey Irak'taki yerel yönetim PKK konusunda üstüne düşen görevin farkına varmaya başlamıştır"* diyerek kurulmak istenen ilişkilerin önünü açmaya çalışmasıdır.

Artık, bu aşamadan sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'nin Irak'taki tek muhatabının PKK'nın hamisi ve Türkmenlerin canisi Barzani olacağı anlaşılmaktadır.



Bu kaygı verici gelişme ile Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de bir türlü bulamadığı siyasi muhatap sorunu da Barzani ile aşılmış olacaktır.

Yakın zamanda, Irak'taki Amerikan askeri varlığının 2011' yılı sonuna kadar kalmasına yönelik karar verilmiş olması, bölgedeki bütün taraflar için Irak'ın kuzeyinin güvenliğini daha da önemli hale getirmektedir.

ABD'nin bir gün mutlaka Irak'tan çekileceği düşünülürse, yakın işbirliği içindeki aşiret reislerinin, çekilme sürecinden sonraki güvenliklerini ve varlıklarını garantiye almak istemesi kaçınılmaz olacaktır ve Amerika'nın yaptığı da budur.

Yaşanan gelişmelerin izlediği seyirde, çevresi sorunlu ülkelerle kuşatılacak olan muhtemel bağımsız bir aşiret devletine yönelik himayenin, kime görev olarak verildiğini de belirginleştirmeye başlamıştır.

Amerikasız bir Irak'ın muhtemel sonuçlarının uyandıracığı yalnızlık korkusu kullanılarak Barzani Türkiye'ye doğru itilmiş; Türkiye ise, basiretsiz yönetimin teslimiyetiyle PKK'nın ortadan kaldırılması adına Barzani'ye yakınlaştırılmıştır.

Bu tehlikeli yolda ve örtülü şantaj kokan ilişkilerin devamında; korkarız ki ülkemiz başka coğrafyaları, sözde himayesine alacağı yapay ortaklıklara kadar giden çok vahim gelişmelere alet olacaktır.

Geçmişte “bir koyar beş alırız” denilerek Türkiye'nin önüne sürülen örtülü tuzakların yeniden gündeme geleceği, bundan on sene önce İmralı Canisi'nin Şam'dan çıkması ile başlayan



sürecin sonuçlarının alınmaya başlanacağı, kontrolümüz ve irademiz dışında gerçekleşen bir sürecin kapıları aralanmıştır.

Türkiye çaresiz ve güçsüz değildir.

Eksik olan, bu gücü ve imkânları kullanmaktan aciz bir Hükümet tarafından yönetiliyor olmasıdır.

Dileğimiz, demokratik bir devir-teslim dönemi gelene kadar geçen sürede tahribatın daha da ağırlaşmamasıdır.

### **Değerli Arkadaşlarım,**

√ Dikkatimizi çeken üçüncü husus ise, sokak eylemleri, terör saldırıları, şehit cenazeleri, soykırım iddiaları, “*ya sev ya terk et*” söylemleri arasında ve gölgesinde başlatılan “*çözüm, çare, açılım, seçenek, hal tarzı ve uyanmak*” adı altında sunulan yeni bir etkileme ve kabul ettirme sürecinin milletimize dayatılmak istenmesidir.

Özellikle bu konuda, Türkiye'nin üniter ve milli devlet yapısını yıllardan beri gizli veya açık eleştirenlerin şimdi tam bir fikir, eylem ve ağız birliği yaparak sözde “*yeni bir Türkiye yapılmasından*” bahsetmeye başlamaları tesadüf olarak yorumlanmamalıdır.

Bu mihraklar, geçtiğimiz altı yıl boyunca ellerine geçen her fırsatta çeşitli ortamları kullanarak ve adım adım bugünkü noktaya gelmişler, olayları seyreden ve hatta destek olan Hükümet'i de artık teslim alacakları ve dilediklerini uygulatacakları kıvama getirmişlerdir.



Türkiye'miz bugün maalesef, iktidar tarafından itildiği uçurumun kenarında, üzerinde karanlık senaryoların uygulandığı **bir operasyon ülkesi** durumuna düşürülmüştür.

### **Bu operasyonun mekanizmaları,**

√ Zaman zaman barış ve sözde ateşkes çağrıları yapan, sözüm ona şiddeti eleştiren ve bildirilerde imzaları bulunan sözde sivil toplum temsilcileridir.

√ Girişim, platform, oluşum adı altında bir araya gelerek ihanet dayanışması yapan yıkıcı-bölücü mihraklardır.

√ İhanet fikirlerini ve emellerini sözde bilimsel zemine oturtmak için basamak olarak üniversite ortamlarını kullanan sözde demokrasi aşıklarıdır.

√ Küresel telkinlere ve dayatmalara maruz kaldıklarından habersiz, kurgulanan büyük oyunların maşası ve uzantısı haline gelmiş sözde strateji ve düşünce kuruluşlarıdır.

√ Yaşanan her terör olayından, her bölücü eylemden sonra kamuoyunun kafasını karıştıran eski ve emekli zevatin birbirini tutmayan açıklamalarıdır.

√ Çoğunluğu siyasetin ve paranın emrine girmiş, sipariş anketlerle topluma yön vermeye çalışan kamuoyu araştırma şirketleridir.

√ Mahkeme dosyalarının, gizli askeri belgelerin, soruşturma evraklarının, telefon görüşmelerinin, yazışmaların peşine düşmüş ve servis yapan karanlık odaklardır.



√ Büyük bir demokratik güç olan medya imkânlarını tamamen başka amaçlara hizmet için sarf eden medya temsilcileri ve bu ahlaki içine sindiren sözde yazarlardır.

√ Ve elbette ki en önemlisi katile “sayın” diyen kokuşmuş zihniyetin neden olduğu toplumsal ve siyasal kırılma ve çöküntüdür.

Bugün özellikle medya kanalları kullanılarak federalizm, ayrı millet, bölgesel yönetim, yerel sembol ve bayrak, farklı dillerde eğitim gibi konular ve sözde teklifler gazete sütunlarında ve televizyon ekranlarında tartışmaya açılmış durumdadır.

Ülkemize ve milletimize biçtikleri rollerin ayrıntılarında anlaşmasalar bile, Türkiye’yi temel değerler ekseninde yıkmak konusunda tam anlayış ve gönül birliği içinde görülen odakların, listeler halinde dile getirdikleri taleplerin önünün Hükümet tarafından birer birer açılacağı anlaşılmaktadır.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’nın da Hükümet gibi düşündüğü ve tartışmalardan etkilendiği anlaşılmaktadır.

Basında yer aldığı şekliyle, Çankaya’da ağırladığı Hakkari heyetini kabulünde “Burada söyleyemeyeceğim şeyleri de düşünüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip söyleyemediğiniz şeyleri biliyorum ve size katılıyorum.” açıklaması tam bir garabet örneğidir.

Çankaya köşkünde, söylenemeyecek şeyleri şimdilik düşünmekle yetinmek durumunda kalan bir Cumhurbaşkanı’nın Hakkari vatandaşlarımızın taleplerini, daha onlar söylemeden anlayacak ferasete ulaşmış olması ilgi çekicidir.





Biz, Sayın Cumhurbaşkanından Hakkarili vatandaşlarımızı görünce aklına gelen, ancak söylemekten imtina ettiği fikirlerini kamuoyuna açıklamasını bekliyor ve istiyoruz.

### **Muhterem Milletvekilleri,**

√ Karşımızdaki denklemin dördüncü ayağı ise bölücülüğün siyasallaşmasında ve toplumsal ayrışmanın derinleşmesinde önemli bir aşama olarak görülen, tarihimizin sorgulanması ve ceddimizin yargılanması sürecinin başlatılmasıdır.

Yaşadığımız gelişmeler, milletimize muhasım bütün zihniyetlerin, varoluşlarını milli tarihimize yönelik iftiralar ve karalamalarla sağlamaya çalıştıklarını göstermektedir.

Bu iddiaların artmasında şüphesiz ki en büyük neden, işbaşındaki iktidarın, “*yüzleşme*” adı altında tarihimizi sorgulayan, milli kimliğimizi tartışmaya açan yaklaşımı olmuş, bu iftiralarla sonuç alınacağına dair umut ve cesaret uyandırmıştır.

Bu kapsamda, Türk devleti ve milletine yönelik “*soykırım*” “*işkence*” “*katliam*” “*sürgün*” “*tehcir*” gibi suçlama ve iftiraların, bilinen Ermeni iddiaları zemininden başka alanlara da yaygınlaştırma çabası dikkatlerimizi çekmektedir.

Sistematik olan ve giderek artan bu kara propagandanın yoğunlaşan baskısı altında kalacak Hükümet’in, iç ve dış tavizlere tam anlamıyla açık hale getirilmesi, kafaların arkasındaki asıl amaçtır.

Bu konuda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesini sorgulayan bir süreç başlatılmıştır. Hatta, iddialar Atatürk



dönemine kadar uzanmış ve devletimizin kurucusunun yargılanması bile telaffuz edilmiştir.

**Buradan şunu kesin bir dille belirtmekte yarar vardır:**

Milli tarih, milletimizin muhteşem geçmişinin hatıraları ile doludur ve bize emanettir.

Tarih, yaşanmış, yazılmış, hükmünü vermiş ve defterler kapanmıştır.

Ortada utanacağımız bir suç ve adına özür dileyeceğimiz bir suçlu yoktur.

Bu kapı bir kez aralanırsa, suçlamaların zemini Anadolu'nun bin yıl önceki fethine kadar gitmesi kaçınılmaz olacak, Söğüt'ten, Kayı Boyu'ndan başlanacaktır.

Her olay kendi şartları ve dönemi içinde yorumlanmalı, ecdadımızın kutlu hatıralarının sahibi olduğumuz bilinmelidir.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

boş



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ**

**GENEL BAŞKANI**

**SAYIN**

**DEVLET BAHÇELİ'NİN**

**TBMM GRUP TOPLANTISINDA**

**YAPMIŞ OLDUKLARI**

**KONUŞMA METNİ**

**02 ARALIK 2008**

boş



**Değerli Milletvekilleri,  
Basınımızın Muhterem Temsilcileri,**

Hepinizi en iyi dileklerle selamlıyorum.

Önümüzdeki hafta kutlanacak Kurban bayramı ve sonrasında 2009 yılı bütçe kanunu görüşmeleri nedeniyle bu yıl itibariyle Grup olarak son kez biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Bu itibarla yalnızca son dönemde ülke ve dünya gündemini meşgul eden konularla birlikte 2008 yılının genel bir değerlendirilmesini de yapacağım konuşmama başlarken, dün Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırı eylemini nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum.

Milliyetçi Hareket'e göre, siyasetin mücadele alanı yalnızca hukuki ve siyasi zemin olmalıdır.

Millete hizmeti amaçlayan bu rekabet, tamamen meşruiyet içerisinde karşılıklı saygı ve ahlaka uygun olarak yapılmalıdır.

Vatandaşlarımı, karanlık odakların tahrik ve tertiplerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor, yaklaşan Mahalli İdareler seçimleri nedeniyle oluşacak gerginliklerden uzak durmalarını bekliyorum.



Terörle bir sonuç alınamayacağını artık farkına varılmasını ümit ediyor, yaralı güvenlik görevlilerine ve vatandaşlara acil şifalar diliyorum.

### **Değerli Arkadaşlarım;**

Bilindiği gibi Anadolu'nun bin yıl önce ecdadımız tarafından fethi, yalnızca askeri başarıların eseri değildir.

Bu başarıyı kalıcı ve köklü hale getiren, fethin gönüllerde de gerçekleşmiş olması, insan sevgisi ve hakkaniyet üzerine kurulu yüksek ahlâk nizamının tesis edilmiş bulunmasıdır.

Bu itibarla bir ülkenin vatanlaşması, yalnızca toprak kazanılmasından ibaret sığ bir düşüncenin ürünü değil, topraktan daha önce insanın kazanılmasını gerektiren daha insancıl ve daha ahlâki bir derinliğin eseridir.

Fetih kavramını alelâde bir işgalden ve sömürge zihniyetinden ayıran ve ona manevi özellik kazandıran yegâne husus da budur.

Bu itibarla diyebiliriz ki, Anadolu coğrafyası ve beşeriyeti, silahtan önce gönüllerin fethi ile kazanılmıştır.

Kuşkusuz ki bu mukaddes fetih ruhunda en önemli mevkilerden ve isimlerden biri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne aittir.

Dün başlayan ve 17 Aralık'ta Hazreti Mevlana'nın "Kavuşma Gecesi" adını verdiği Hakka yürüme gününde sona erecek olan "**Hazreti Mevlana'nın 735'inci Vuslat Yıldönümü Anma**" etkinlikleri vesilesi ile bu büyük Türk ve İslam düşünürünü rahmet ve şükran ile anıyorum.

Onun insan, tabiat ve Allah sevgisinin ve yüksek fikirlerinin insanlığı ilelebet aydınlatmasını diliyorum.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Geçen hafta Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında, 13 ayrı ülkeden toplam 200'e yakın kişi ölmüş, 300'ü aşkın kişi de yaralanmıştır.

Bu kaygı veren ve dehşet uyandıran vahim olayın üzücü olan bir tarafı da, saldırganların komşu ülke Pakistan'dan gelmeleri ve İslam dinini seçmiş bulunmalarıdır.

Yokluk, yoksulluk, geri kalmışlık çemberini bir türlü kıramayan, ülkelerini küresel sömürülerden kurtaramayan mazlum din kardeşlerimizin, yaşadıkları bu ağır buhrana ilave olarak, içine düştükleri şiddet ve terör çarkı bu dönemin en büyük trajedilerinden birisi olmuştur.

Eğitim eksikliğinin, değerler çatışmasının, emperyalist projelerin ve acımasız sömürü düzeninin öfkeliendirdiği, kin ve nefretle doldurduğu yoksul ve çaresiz kitlelerin, çözümünü terörde aradığı ve bunu meşru bir yol olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Ne inancımıza, ne insanlık değerlerine ve medeniyet anlayışımıza uygun bulunmayan bu eylemleri şiddetle kınamak ve Müslümanları terörden uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bunu inancımızın evrensel mesajlarının önünde bir engel olarak da görüyoruz.

Ancak, bu konuda, Peygamberimize hakaret içeren saldırıları hoş gören, yüzbinlerce din kardeşimizi karanlık ve kanlı coğrafyalarda zulme maruz bırakan, bu yolla şiddete varan bir kutuplaşmanın körükleyicisi olan güçlerin, acımasız küresel projelerini bir kez daha gözden geçirmelerini beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz.





Aksi halde, ne terör eylemleri son bulacak, ne bu eylemleri bastırma adına yabancı coğrafyalara askeri müdahale süreci sona erecek, ne de böyle giderse insanlık barış ve huzura kavuşacaktır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

2008 yılı Türkiye'miz için siyasi ve ekonomik krizler, belirsizlikler, çalkantılar ve gerginliklerle geçen kayıp bir yıl olmuştur.

Bütün yapıcı çabalarımıza rağmen siyaset kurumu tıkanmış, Türkiye kronik ve acil sorunlarına çözüm üretme kabiliyetinden uzaklaşmıştır.

Siyasi diyalog kanallarının kapanması, parlamento çatısı altında asgari müştereklerde buluşulması için ortak zemin oluşturulmasını imkânsız kılmış, çekişme ve gerginlikler siyasi hayatımıza yön veren başlıca dinamik haline gelmiştir.

Kısr siyasi hesapların ve ihtirasların esiri olan siyaset kurumu, bunları aşarak Türkiye'nin önünü açacak ve ülkeyi rahatlatacak adımlar atma basiretini gösterememiştir.

Ortak değerlerin çatıştırıldığı, toplumsal hoşgörü ortamının zehirlendiği, cepheleşmelerin derinleştiği, etnik tahriklerin ağırlaşarak sürdüğü, siyasi ve ahlâki kirliliğin yaygınlaştığı bugünkü Türkiye manzarası, her yönüyle endişe ve korku verici bir karanlık tablosudur.

Yoksulluğun ve işsizliğin pençesinde kıvranan Türk milletinin yaşadığı sıkıntılar, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik alanında karşı karşıya bırakıldığı tehlikeler ve tuzaklar ortadayken, bu karanlık tablonun mimarı Başbakan'ın hâlâ pembe Türkiye



tabloları çizmeye çalışması, makul bir izahı bulunmayan, siyasi ve sosyal açılardan marazi bir durumdur.

Başbakan'ın geçtiğimiz hafta sonu partisinin istişare toplantısında yaptığı konuşma, bu açıdan ele alınması ve hastalıklı temellerinin çok iyi tahlil edilmesi gereken garabet örneği olmuştur.

### **Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,**

Başbakan, AKP iktidarının altı yıllık icraatını anlatan bu konuşmasında;

√ Türkiye'nin tarihinin en saygın ve güvenilir konumuna ulaştığını,

√ Kıbrıs ve AB sürecinde ezberlerin bozulduğunu,

√ Dış politikada bağımsız irade konularak düşmanlıkların dostluğa çevrildiğini,

√ AKP'nin gelişim, değişim ve ilerlemenin lokomotifi ve kriz üreten değil, krizin başarıyla yöneten bir parti olduğunu,

√ Cepheleşmelerin, gerginliklerin ve ihtilafların tarafı olmayı ilke edindiklerini,

√ Sosyal devlet olmanın gereklerinin yerine getirdiklerini,

√ Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı amansız bir mücadele verdiklerini,

√ 70 milyona aynı dille konuştuklarını,

√ Kürt sorununu Demokratik Cumhuriyet ilkesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği içinde çözmek konusunda çaba harcadıklarını ve,



√ 6 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini iddia etmiştir.

√ Başbakan'ın AKP iktidarının icraatlarını anlatırken çizdiği bu hayali pembe tablo ile gerçek Türkiye tablosu arasında gece ve gündüz farkı kadar derin bir uçurum bulunmaktadır.

√ Türkiye'yi bir yangın yerine çeviren Başbakan'ın, hala sözde başarı masalları anlatmaya kalkışması, siyasi propaganda yaklaşımıyla bile izah edilemeyecek anormal bir durumdur.

√ Böyle bir hayali tablo çizebilmesi, Başbakan'ın başka bir gezegende yaşadığını ve Türkiye'ye siyasi miyopluktan körlüğe dönüşen bir gözle uzaydan baktığını göstermektedir.

√ AKP iktidarının altı yıllık yıkım döneminde;

√ Türk milleti yolsuzluğa ve açlığa mahkûm edilmiş, AKP mağduru olan büyük halk kitleleri kaderleriyle baş başa bırakılarak çaresizliğin pençesine itilmiştir.

√ “*Garip gureba*” edebiyatıyla ve hayali vaatlerle Türk milletini aldatan AKP, **Yalan, Yozlaşma ve Yolsuzluk** iktidarı olmuştur.

√ Yolsuzluğun ve yoksulluğun tabanı genişlemiş, AKP kadroları organize vurgun ve soygun hanedanlığı kurmuş, iktidarın kendisi kurumsal bir yolsuzluk markası haline gelmiştir.

√ Toplumsal huzursuzluk ve çatışma alanları genişlemiş, cepheleşmeler AKP eliyle daha da derinleşmiştir.

√ Türkiye'nin iç ve dış güvenliği çok ciddi tehlikelere maruz bırakılmış, terörle mücadele zaafa uğratılmış ve etnik bölücülüğün cesaret kazanacağı bir ortam yaratılmıştır.



√ Dış politikada her cephede zemin kaybedilmiş, hayati milli çıkarlarımız ucuz pazarlıkların konusu haline getirilmiştir.

√ Teslimiyetçi dış politika anlayışıyla Kıbrıs sorunu çıkmaza sürüklenmiş, sanal AB süreci içi boş bir hayal yolculuğu olarak oksijen çadırına sokulmuştur.

√ Kuzey Irak'tan kaynaklanan terör saldırıları karşısında etkili önlemler alınamamış, Barzani'nin tehditleri karşılıksız bırakılmış ve Türkiye ilişkileri düzeltmek için Barzani'nin peşinden koşan bir ülke konumuna düşürülmüştür.

√ AKP Hükümet'i Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulayan, ortak sınırı tanımayan ve soykırım yalanı üzerinden haysız bir karalama kampanyası yürüten Ermenistan'ın ayağına kadar gitmiştir.

√ AB'nin her dayatmasını karşılayarak sadık hizmetkârlığını yapan Hükümet, ABD'nin stratejik planlarında taşeronluk görevine soyunmuştur.

√ Türkiye'nin milli servetleri yok pahasına satılmış ve AKP yandaşlarına peşkeş çekilmiştir.

√ Türk ekonomisi, tarımı ve sanayisi çökertilmiş, işçi, memur, esnaf, köylü ve emeklilerden oluşan AKP mağdurları ordusu kendi kaderine terkedilmiştir.

√ Altı yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Başbakan'ın, Türkiye'yi getirdiği gerçekler maalesef bunlar olmuştur.



AKP yönetimi Türkiye'yi tanınmaz hale getirmiş, kırıp dökmediği, yakıp yıkmadığı hiçbir şey bırakmamış, geride israf edilmiş fırsatlar ve boşa geçirilmiş yıllar kalmıştır.

√ Başbakan Erdoğan'ın, partisini, altı yıllık icraatını ve sözde kazandırdığı yenilikleri tanımlarken süslü ve parlak ifadeleri kullanması karşımızdaki acı gerçekleri değiştirmeyecektir.

### **Siyasi geçmişi, zihniyeti ve altı yıllık icraatı ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kartvizitinde;**

√ İnanç hortumcusu,

√ Cepheleşme mimarı,

√ Manevi değer karaborsacısı,

√ Yolsuzluk yorgunu,

√ Yıkım taşeronu,

√ AB ve ABD'nin sadık hizmetkârı,

√ Bölücülüğün örtülü hamisi,

√ Dokunulmazlığı kullanan adalet kaçkını ve

√ İlkesi, inancı, iradesi ve Türkiye heyecanı olmayan ucuz istismar simsarı, yazdığı bilinmektedir.

√ Terör ve etnik mücadelede, ekonomik krize karşı tedbir almada, Türkiye'nin sorunlarını makul çözümlere kavuşturmada, siyasete ahlaki bir temel kazandırmada, “*Temiz siyaset* -



*temiz yönetim*” anlayışının icaplarını hayata geçirmede isteksiz ve hantal kalan AKP;

√ Yolsuzlukta, kul ve yetim hakkına el uzatmada,

√ Milli servetleri Körfez şeyhlerine ve karanlık odaklara peşkeş çekmede,

√ Belediyelerde imar ve ihale çeteleri oluşturmada,

√ Kamu kaynaklarıyla yandaş basını beslemede,

√ Bölücülüğe ümit ve cesaret vermede,

√ Türkiye'nin milli çıkarlarını siyasi ve şahsi hesaplara alet etmede, büyük bir heyecanla hep ön safta olmuştur.

√ Geçtiğimiz altı yıl boyunca, AKP'nin ampülü vurguncuların, soyguncuların, Türkiye'nin kaynaklarını talan etmek için seferber olanların önünü ve yolunu aydınlatmıştır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Geldi gelecek, etkiledi etkileyecek tartışmaları yapılırken, krizin olumsuz yansımaları Türkiye ekonomisini kuşatmaya başlamıştır. Ülkemiz kötü yönetim ve siyasi öngörüsüzlük yüzünden yeni bir ekonomik krizin ağına göz göre göre düşmüştür.

Bugün itibariyle, güvensizlik ve belirsizliğin kısır döngüsü, alınacak önlemlerin bir sonuç doğurmamasına yol açacak kadar güçlenmiş ve kemikleşmiştir.

Bu aşamada bile, Hükümet tarafından, hâlâ krize kaşı neler yapılabilir tartışmalarının dillendirilmesi abesle iştigaldir, telafisi olmayacak bir sorumsuzluk örneğidir.



AKP Hükümeti'nin krizi anlamadaki siyasi yeteneksizliği ve buna karşı tedbir geliştirmekteki yavaşlığı, krizi yönetilebilir ve önlenabilir olmaktan her geçen gün uzaklaştırmaktadır.

Vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti ekonomideki sorunları alabildiğine yaşamakta, kış aylarının etkisini hissettirdiği şu günlerde sıkıntıları gün geçtikçe artmaktadır.

Kriz artık vatandaşımızın özel hayatına sirayet etmiş, marketlerde, pazarlarda yapılan alışverişlerin azalmasına, filelerin boşalmasına yol açmış; aziz vatan evlatları ekmeklerini kazanmanın derdine düşmüştür.

*“Yağmurda yürüyüp ıslanmamak mümkün değil”* diyerek şimdiden krize karşı mazeretler üretmeye çalışan Başbakan Erdoğan için yoksulluk, işsizlik ve çaresizlik içinde çırpınanlar; sadece siyasi mülahazalar sebebiyle hatırlanıp gündeme getirilmekte ve politik hamlelerine alet edilmektedir.

Biz Başbakan'ın sözünü ettiği bu yağmuru, daha kara bulutlar görünür görünmez aylar öncesinden haber vermiş, yağmur sağanağa dönmeden tedbir alınmasını talep ederek halde yaşanacak selin ağır tahribata neden olacağını söylemiştik.

Maalesef aradan geçen süre bizleri haklı çıkarmak üzeredir. Sürecin bu şekilde gitmesi durumunda; kriz, Başbakan Erdoğan ve partisini siyasi tarihin karanlık tüneline itecek bir daha da oradan çıkarmayacaktır.

Burada bizi ilgilendiren asıl husus, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin akıbeti değildir.

Aziz milletimizin her yönden maruz kalacağı ağır buhran halidir.



## **Muhterem Milletvekilleri,**

Ekonomik krizler; genel anlamda, hakim ekonomik sistemin çelişkilerinin bir sonucu olup, karmaşıklaşan ve küreselleşen iktisadi ilişkilerin kontrol edilemez bir duruma gelmesiyle somutlaşan bir dengesizlik halini gösterirler.

Ancak, etkili ve tutarlı yöntemlerle krizlerin engellenmesi, en azından etkisinin azaltılması mümkündür.

Bunun için öncelikle muhatap olunan sorunların gerçekçi bir tespiti ve çözüm için atılacak adımların sağlam ve derinliğinin olması bize göre elzemdir.

Bunlardan daha da önemlisi; siyasi sorumluk taşıyanların, her kesimde güven ve kararlılık imajını uyandırmalarıdır.

Ne var ki, bu görüşlerimize uygun manzara ülkemizin şu andaki siyasi ve ekonomik atmosferinde bulunmamaktadır.

AKP Hükümeti'ne hakim olan panik, iş bilmezlik, uyum ve karar almadaki zaafiyetler, sorunları büyütücü bir işlev görmekte, ekonomideki problemlerin çoğalmasına zemin hazırlamaktadır.

Geçen haftaki konuşmamda bu konuya temas etmiş; Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşlarında görülen uyum ve koordinasyon eksikliğinden, yaklaşım farklılığından, açıklamalardaki çelişkilerden bahsederek krizin baskını hissettiğimiz şu günlerde, bu tablonun kaygılarımızı daha çok arttırdığını vurgulamıştım.

Aradan geçen bir hafta içinde, kusurlar telafi edileceği, yanlışlar düzeltileceği yerde, tutarsız siyasi ve ekonomik yaklaşımlara her gün bir yenisi eklenmiştir.

Bu durum karşısında, elimizde AKP zihniyetini tanımlayabileceğimiz üç seçenek kalmıştır.





## **Hükümet ekonomik sorunları tespitte ya gafildir, ya umursamazdır yada idraksizdir.**

Bunun bize göre başka anlamı bulunmamaktadır.

Krizle karşı alınacak somut tedbirlerden öncelikli olarak, çok ciddi olumsuzluklara kapı aralayabilecek bu zaafiyetten bir an önce çıkılması zorunluluktur.

Geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nda; küresel ekonomide beklenen yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyon oranlarına olumlu olarak yansıtacağı ve önümüzdeki aylarda küresel enflasyondaki düşüşün hızlanarak süreceği öngörülmüştür.

Buna rağmen bu açıklama sanki hiç olmamış gibi, Başbakan Erdoğan son “*Ulusa Sesleniş*” konuşmasında; küresel ekonomide bir daralma yaşandığını, talebin düştüğünü, gıda ve emtia fiyatlarının arttığını, birçok ülkede enflasyonun yükselişe geçtiğini ifade etmiştir.

Bu iki farklı ve birbiriyle taban tabana zıt tespitlerin hangisi doğrudur?

Ekonomideki sorunlara karşı, tedbirler böylesine bir siyasi felç haliyle mi alınacaktır?

Krizin baskınını ve etkisini hissettirdiği bu zaman içinde, var olan uyumsuzluğun ve çelişkinin hesabını kim verecektir?

Biz, Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşlarında görülen uyum ve koordinasyon eksikliği derken, bu ve benzeri garabet durumları kast etmiştik.

Krizi anlama ve teşhis konusundaki kaygı verici bunalımın, Başbakan Erdoğan ve ekonomi bürokrasisinde var olan kafa



karışıklığının giderek yoğunlaştığını bu vesileyle üzülerək ifade etmek istiyorum.

Ekonomik krizin Avrupa kaynaklı olduğunu söyleyerek, bir kez daha derin bir değerlendirme yanlısının içine düşen Başbakan Erdoğan'ın; krizin faturasının Hükümet'ine çıkarılmayacağını söylemesi, bize göre başına geleceklere anlamış olduğunu göstermektedir.

Dicle'den, Fırat'tan, Meriç'e, Karadeniz'den Akdeniz'e Edirne'den Ardahan'a kadar her karışık ülke toprağının mesuliyetini taşıdığını iddia eden Başbakan Erdoğan'ın ağızından bunları duymuş olmak hepimizi memnun etmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde yaşanılacak her olumsuzluğun, vatandaşlarımızın maruz kalacağı tehlikelerin tek ve bir numaralı sorumluluğu de elbette Hükümet'e ait olacaktır.

### **Değerli Milletvekilleri,**

Türkiye ekonomisi her türlü şoka ve dalgalanmaya karşı son derece dayanaksız ve aciz bir konumdadır.

Bunun sonucunda önümüzdeki dönemlerde hayat şartlarının ağırlaşacağı, geçim zorluklarının artacağı, şikâyetlerin yoğunlaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Daralan iç ve dış talep sonucunda, ekonominin çarkları durma noktasına gelmiştir. Bu nedenle, dış finansman imkânlarının azalması ve sermaye çıkışlarının hızlanması, önümüzdeki süreçte cari açığın finansmanında büyük zorluklar çıkaracaktır.



Cari açığın finansman kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından önem arz eden doğrudan yatırımların toplam sermaye girişi içerisindeki payının gerilemesi tehlikenin gittikçe arttığını göstermektedir.

Bankaların kredi kanallarındaki tıkanıklık, reel sektörün işlerini çeviremez bir noktaya getirmekte, yeni yatırımların olmaması ve özel sektör dış borç yoğunluğu yüzünden işten çıkarmalarda üzüntü verici bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Reel sektörün kullandığı dış kredilerin yüzde 61'i Türkiye'de kurulu bankalarca verilmiştir. Bu sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredilerin içinde en büyük payı ise yüzde 57,9 ile hizmetler sektörü almıştır.

İstihdamın yüzde 46,5'ini karşılayan hizmetler sektöründeki bir daralmanın, işsizlik sorununun çığırından çıkmasına neden olacağı açıktır. Nitekim hali hazırda olan da budur.

2008 yılı Ekim ayı itibarıyla kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyememiş vatandaşlarımızın sayısı bir milyon sınırını aşmıştır. Bu korkutucu tablonun daha da artması, ekonomik ve sosyal hayatı işlemez hale getirecektir.

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının üstesinden gelebilmek ve gündelik ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla kredi kartı kullanımını artıracakları, böylece borçlarının katlanacağı bir dönem önümüzdedir. Bu durum tek başına bile finansal piyasalarda sorunlara davetiye çıkarma riski taşımaktadır.

Dış ticarete çalan alarm zilleri krizin genişlediği bu şartlar altında, olumsuzlukların aldığı mesafeyi göstermesi bakımından önemli görülmelidir.



2008 yılı Kasım ayında ihracat ise yüzde 22 oranında azalmıştır. Ayrıca dış pazarlardaki açmazlar yüzünden ithalat miktarında da gerileme yaşanmaktadır.

AKP Hükümeti'nin mutlaka ve öncelikli olarak yapması gereken genişletici politikalar uygulamak olmalıdır. Bu süreçte kurgulanacak para ve maliye politikaları vatandaşlarımızı asla ezmemeli, kemerlerinin sıkılmasına neden olmamalıdır.

Reel sektör üzerinden yayılması kuvvetli olan ekonomik kriz, finansal piyasalarda da etkisini göstermeye başlamıştır.

İMKB endeksinde sert düşüşler görülmüş, devlet iç borçlanma faizleri yükselmiş, YTL ciddi oranda değer kaybetmiş ve finansal piyasalardaki dengesizlik önemli derecede artmıştır.

Üretemeyen ve sonuçta katma değer çıkaramayan ekonomik yapı tıkanmış ve bir karar aşamasına gelmiştir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, ekonomik kararlardaki ahenksizlik, sosyal ahlaktaki çöküşün hızlanması geleceğe yönelik umutlu beklentilerin boşa çıkmasına neden olmaktadır.

Artık kabul etmek lazımdır ki, AKP Hükümeti Türkiye'yi yönetememekte, dertlere deva olamamaktadır.

Meseleleri dahi teşhis etmekten aciz olan AKP zihniyetinin, çözüm ve çare merkezli bir siyasi anlayışa sahip olması zaten beklenmemelidir.

Israrla ve inatla, bir sel gibi ilerleyen “ekonomik krizin teğet geçeceğini” tekrarlayan Başbakan Erdoğan, “krizin fırsata çevrileceğini” de durmadan dile getirmektedir.



Eğer Başbakan Erdoğan'ın fırsattan kast ettiği; paradan para kazanan yağmacı, talancı, ihale komisyoncusu siyasi yandaşlarıysa diyeceğimiz bir şey yoktur.

Zira altı yıldır gün onların günü olmuştur.

Milletimizin alın teri, helal kazancı sömürülmüş, fakirlik ve mağduriyet reva görülmüştür.

Nedense fırsatlar aziz millet fertlerine hiç uğramamış, sürekli olarak Başbakan Erdoğan ve siyasi çevresine rastlamıştır.

Çiftçimizin tarlasından elde ettiği ürünü para yapmamış, işçimiz tezgâhının başında perişan olmuş, esnafımız mal satamamış, memurumuz ekmeğini dahi zor alır bir duruma gelmiş, emeklimiz pazarda sadece tezgâhlara bakar olmuş; ancak Başbakan Erdoğan'ın yandaşları ise servetlerine servet katmıştır.

Bildiğimiz ve inandığımız bir şey vardır. Kriz asla, ama asla milletimiz için bir fırsat değil, bir sosyal afettir.

Feryatları, çığlıkları, mağduriyetleri sözüm ona fırsata çevirmekle meşgul olan Başbakan Erdoğan, yarın kendisiyle ilgili demokratik tasfiyeyi de eminiz ki fırsata çevirmeyi bilecektir.

O gün geldiğinde buna hep birlikte şahit olacağımızı, bu siyasi hesaplaşmayı sabırla bekleyeceğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.



## **Değerli Milletvekilleri,**

Siyasette başarı, ekonomide refah ve kalkınma masallarının tekrarlandığı, maalesef şehadetlerin devam ettiği sancılı bir sürecin bir haftası daha geride kalmıştır.

İktidarın sorunlara etkisiz yaklaşımı ile değerleri istismara, sorunları bahaneye ve çözümü çaresizliğe bağlayan siyaset anlayışı, önümüzdeki haftalara ve yıllara umutla bakmamızı önleyen en önemli husustur.

Toplumun tamamını ve hayatın her alanını, çatıştırma ve kutuplaştırma; birbirine yabancılaştırma çabaları ile cephelere ayırarak siyaset yapma ilkesizliği tırmanarak devam etmektedir.

√ Geçmişte yapılan hataların neden olduğu teslimiyet ve tercihler sonucu yaşanan ekonomik kriz giderek derinleşmektedir.

√ Yoksulluğun ve çaresizliğin de körüklediği ahlaki yozlaşma alabildiğine yaygınlaşmakta, suçların ve suçluların artışı sürmektedir.

√ Toplumun adalet ve hakkaniyet değerlerini büyük ölçüde tahrip eden, istismarlar, kayırmalar ve yolsuzluklar çığ gibi artarak büyümektedir.

√ İş, aş, eğitim, sağlık kaygıları her geçen gün çoğalan milyonlarca vatandaşlarımızın Hükümet'e olan sabrı, devletimize olan güveni ve iktidara olan inancı giderek zayıflamaktadır.

√ Bölücülüğün ve bölücü terörün inisiyatifi tamamen ele aldığı, bu mihrakların her düşündüklerini istedikleri zaman hiçbir



takibata maruz kalmadan açıkça söyleyebildiği imtiyazlı ihanet ve çözülme ortamı giderek genişlemektedir.

√ Hükümet'in kimlikleri okşama üzerine şekillenmiş ilkel kabile zihniyeti, bölücülüğün siyasi yollarla hayata geçirilmesinin beklentilerini hızlandırmaktadır.

√ Ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İmralı Canisi'ni mahkûmiyetini, misafirliğe çevirme gayretleri arasında, bölücü terör tehdidi bütün şiddeti ile sürmektedir.

Son olarak, Amanoslar'a kadar ulaşan PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu iki polis memurumuzun şehadeti, terörün artan cesaretini göstermesi bakımından önemli bir eylem olarak görülmelidir.

Bu vesile ile, Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, milletimize, emniyet mensuplarına ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

Burada tekrarlamak istiyorum ki, Hükümet, terörle mücadele adına, Kuzey Irak yönetimi ile tamamen yanlış bir yöntem ve muhatap seçmiştir.

Baştan beri, terörle mücadele konusunda inandırıcı ve etkili bir strateji geliştirememiş, sürekli arayış içinde görünerek küresel dayatmalara tabi olmuştur.

Kuzey Irak'a karşı caydırıcı etki icra edecek ekonomik önlem ve yaptırımları uygulamamıştır.



Bu şartlar altında oturulacak masada hangi güçlü yaptırımımız, hangi stratejik tedbirimiz, muhataplarında saygı, korku, yakınlaşma ve işbirliği imkânı doğuracaktır?

AKP Hükümeti bu ilişkilerle, terörle mücadelemizin inisiyatifini Barzani'nin vereceği kararlara mahkûm etmiş ve süreci tıpkı altı yıl boyunca gördüğümüz gibi göstermelik tedbirlerin ipoteği altına sokmuştur.

√ Küresel gücün yönlendirmesi ve tek taraflı adımla Barzani'yle el sıkışılmasının terörü önleyemeyeceği ne zaman anlaşılacaktır?

√ Bu yolun çıkmaz sokak olduğu, yeni ve ağır sorunları davet ettiği daha kaç şehit verildikten sonra fark edilecektir?

Bunun elbette ki bir bedeli olmalıdır ve olacaktır.

Hükümet'in yaptığı yanlışlardan, üstlendiği vebalden “yanıldım” diyerek kurtulma imkânı artık kalmamıştır.

Aziz milletimiz, kendisine reva görülen bütün alçaklıkları, rezaketleri ve yaşatılan acıları vicdanında sorgulayacaktır.

Ve karar anı geldiğinde sorumlularının kim olduğunu göreyerek, yapılanların hesabını mutlaka soracaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisinde yaşanan öfke, gerginlik, telaşın nedeni de budur.

Ancak, bilinmelidir ki bu akıbetten kaçış ve kurtuluş yoktur.





**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,  
Muhterem Basın Mensupları,**

Yılın son Grup toplantısı olması nedeniyle, yaklaşan Kurban Bayramınızı ve Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum.

Cenab-ı Allah'tan aziz milletimize, din kardeşlerimize ve insanlığa bu kutlu günlerin anlamına uygun olarak barış, huzur, mutluluk ve bereket niyaz ediyorum.

Sizlere, ailelerinize ve milletimize yeni yılda da başarı, sağlık ve mutluluklar diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.